

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

donderdag 25-4-19

20-1-5779

Nummer 167

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studyhousereshiet.com
www.resetisrael.com
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Vanavond, donderdag, begint de laatste dag van het Pesachfeest. Vanaf zaterdagavond eten we in Israel weer gezuurde artikelen zoals brood.

Buiten Israel duurt het nog een dagje langer omdat men daar traditiegetrouw voor de zekerheid twee begin en twee slotdagen van Pesach viert. Om die reden verschuift dit jaar ook de volgorde van de parasha-lezingen.

In Nederland lopen parashalezers dan één parasha 'achter' op ons in Israel. Na het Shabhuoth-Wekenfeest lopen we allemaal weer gelijk op.

'Vanuit Shomron' houdt de Israelische torahlezingen volgorde aan. Het is niet zeker of er volgende week een editie verschijnt aangezien ik, Yair, cursus ga geven vlakbij Wenen. Hebreeuwse cursus geven in het Duits is altijd een uitdaging 😊. We zijn zeer verheugd dat er nu een tweede druk is verschenen van de Duitse versie en dat de schrijf- en stijlfouten er nu zo goed als geheel uit zijn gefilterd. Volgende week verwachten we de Engelse versie...



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺

Yair en Karen Strijker

De vierde dag van de tweede Bijbelse maand is het Onafhankelijkheidsdag. Dit jaar valt dat op donderdag 9 mei (begint op woensdagavond de 8^e). De jonge staat Israel wordt dan 71. Nu al hangen er overal Israelische vlaggetjes in tuinen en auto's zijn versierd met Davidssterren.

De dag vóór Onafhankelijkheidsdag heet Jom Hazikaron Lechalelei Tsahal, herinneringsdag t.b.v. de gevallen soldaten. Voor hen worden bomen geplant.

Tekening van Ruth Strijker (15)



Deze week konden Israëliërs in het noorden matses met sneeuw eten... zo vaak komt het niet voor dat er ver in april nog sneeuw valt. Ik moet zeggen dat we de regens wel wat beu zijn na zovele maanden en gelukkig lopen de temperaturen hier nu op tot flink boven de 25.

In de heuvels rondom Jeruzalem, vlakbij het pitoresque weggetje 395, staat het indrukwekkende monument Scroll of Fire, Megilat ha'Esh. Het is ontworpen en gemaakt door Nathan Rappaport, een overlevende van de Shoa. De rol verbeeldt aan de ene kant de geschiedenis van het Joodse volk vanuit de as van de Shoa tot de Zesdaagse oorlog van 1967.



Zo ziet een winkelgang eruit in een Joodse winkel wanneer het Pesach is. Alle chameets, datgene wat men dus niet eet tijdens Pesach zoals bv. brood, meelproducten e.d., worden afgedekt. Best handig, want alles wat je wel ziet is dus 'kosher le'Pesach!'



Netanyahu beloofde deze week aan Donald Trump dat hij, of een wijk in de Golan, of een nog te bouwen dorpje naar hem zal vernoemen. Dit als beloning voor het erkennen van de Golan als Israelisch grondgebied. We schreven het al eerder... 3400 jaar geleden was de Golan al Israelisch grondgebied.

Misschien hebben we 'lange tenen' maar toch... waarom staat b.v. Tel Aviv niet aangemerkt met een ronde stip op de plaats waar zij hoort en alle andere plaatsen op de kaart wel? Er is ruimte genoeg, zou je zeggen. Transavia, zit daar wat achter of lijkt dat maar zo?



Vorige week stond er in Vanuit Shomron geschreven over de nieuwe maan en de start van het Bijbelse jaar. Terloops werd ook geschreven dat moslims een maankalender hanteren en dat b.v. de Ramadan met nieuwe maan in juni begint en in juli eindigt maar dit moet zijn: van 6 mei t/m 4 juni. Zes mei is het Rosh Chodesh en begint de tweede Bijbelse maand.

Deze week waren er enkele verschrikkelijke aanslagen in de wereld. Sri Lanka trok de meeste aandacht van de wereldpers en het is schokkend wat daar gebeurde in kerken en hotels. In München liep een Somalische man een kerk binnen, zijn (af)god aanroepende en begon op mensen in te steken: negen gewonden.

Wat we niet terugzagen in het nieuws was dat op de Seideravond, vorige week vrijdag, in een yeshiva (Joods gebeds/leerhuis) in Moskou de viering van de Pesachmaaltijd wreed werd verstoord doordat een man brandbommen naar binnen gooide en alle 60 aanwezigen hals over de kop de yeshiva moesten verlaten. Het gebouw is grotendeels uitgebrand. Op de deur waren rode hakenkruizen geklad.

De Callistemon bloeit nu volop in Israel



UNWRA is de United Nations Relief en Works Agency. Zij behartigt alleen de belangen van Palestijnen en ontkent b.v. iedere relatie tussen Israel en het Joodse volk. In een artikel van Aruts Sheva stond vanmorgen dat in de leerboekjes, die de UNWRA levert aan de lagere scholen, vermeld wordt dat Joden bezetters zijn en dat er geen enkele relatie is tussen Jeruzalem en Joden. Het land zou altijd al van de Arabieren zijn geweest en er is geen plaats voor een Joodse entiteit. Geen gepraat over 'grenzen van vóór 1967, maar grenzen van vóór 1948.....

www.studiehuisreshiet.nl

De Purimuitgave van ons magazine TijdStip is verstuurd.

Wilt u een gratis proefnummer?

Interesse om een advertentie in ons wekelijks 'Vanuit Shomron'te plaatsen?

Misschien overweegt u een gift te geven of de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet regelmatig te steunen?

NL03 INGB 000 8725116 tnv Studiehuis Reshiet of

via de ANBI stichting Ammeech Ammi,

NL86 INGB 000 4358913 tbv Studiehuis Reshiet.

Dank/todah !! Yair en Karen Strijker, Na'aleh, Israel.

'Onze' docente Elske Vahl-Leusink geeft een wekelijkse vlog over een Hebreeuws woord, absoluut warm aanbevolen!

<https://elskevahl.com/2018/09/13/tilly/>

Parashalezing voor de laatste dag van Pesach. We lezen Deuteronomium 15:19-16:17 en Numeri 28:19-25, alsmede het gehele boek Hooglied.

De Parasha begint met de opdracht van God om alle eerstgeborene mannelijke runderen en schapen aan Hem te offeren. Hun gewone verdiensten, werk of wol, mogen niet van hen gevraagd worden; deze eerstelingen zijn alleen voor het offer bedoeld. Mochten er echter dieren tussen zitten die een gebrek hebben, dan worden ze niet geofferd, maar wel gegeten. Het bloed wordt in dit geval niet langs het altaar gegoten, maar op de aarde; het mag in geen geval gegeten worden want de ziel is in het bloed. Deze dieren moeten worden beschouwd als een hert of ree, welke nooit geofferd worden, maar wel gegeten. Degene die om wat voor reden ook op dat moment onrein is mag het ook eten want het vlees is niet aan God gewijd. Daarna legt God de regels uit voor het vieren van de drie grote pelgrimsfeesten Pesach, Shabhuoth oftewel het Wekenfeest (Pinksteren)- omdat men na Pesach zeven weken telt tot dit Feest- en het Loofhuttenfeest Sukkoth.

Deze Feesten, of beter gezegd: Hoogtijden, Moadim מועדים mogen gezien worden als één groot Festival dat uit drie onderdelen bestaat. Deel een met Pesach is de *Uittocht*; deel twee met Shabhuoth, Pinksteren viert het volk de *Doortocht* waarbij de wetgeving op de berg Sinai en het derde en laatste deel is met Sukkoth, wat vertelt van de *Intocht* in het Beloofde Land. Deze Hoogtijden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Drie verschillende soorten dieren worden tijdens Pesach en het Wekenfeest geofferd, namelijk varren, rammen en bokken, zoals beschreven staat in Numeri. Drie elementen zijn er bij het Pesachfeest: als eerste wordt het brood der ellende gegeten (16:3), het ongezuurde brood oftewel de matses, waarin de striemen en gaten te zien zijn die zo duidelijk verwijzen naar het volbrachte Werk van de Messias, Wiens striemen de mens tot genezing dienen en Die is doorboord voor zonden van de mens. Dan worden er bittere kruiden worden gegeten om te herinneren aan de bitterheid van de slavernij, deze slavernij kan ook gezien worden als de slavernij van de zonde. En last but not least: bloed wordt aan de deurposten van het land Gosen gesmeerd, zodat God voorbij hink-stap-springt en niet de eerstgeborenen achter die deuren doodt, eeuwen later hinkt een gemartelde Jehoshua voorbij: Zijn kostbaar bloed redt de mens van de dood, beschikbaar voor een ieder die in Hem gelooft.

Bij het Shabhuothfeest, Pinksteren, gaat het met name om het beweegoffer van de gerstebroden, die door de priester voor het aangezicht van God heen en weer bewogen worden, de eerstelingen van de gersteoogst zijn dit. Deze broden, die heen en weer bewogen worden, die staan eigenlijk voor de mens, die opgedragen wordt aan God.

Tijdens het Loofhuttenfeest, Sukkoth, het Intochtsfeest, wordt de fruitoogst voor het aangezicht van God gebracht, ook hiervan worden de eerstelingen aan Hem opgedragen. Herinnerd moet worden dat men eerst een slaaf in Egypte was en nu vrijgemaakt door God Zelf.

Dit ene hele grote Festival, dat in drieën is geknipt: *Uittocht*, *Doortocht* en *Intocht*, wordt tussen Pesach en Shabhuoth gekenmerkt door de Omertelling. Zeven weken telt men vanaf de Shabat *na* Pesach, of vanaf de laatste Shabat *van* Pesach, hier is al eeuwenlang dispuut over. De Sadduceese versie is dat men de telling begint na de Shabat *in* de Pesachweek, oftewel na de zaterdag en zodoende valt dan Shabhuoth altijd op een zondag, zeven weken na Pesach. De Farizeese telling, echter, laat de telling beginnen direkt Pesach, Pesach is immers ook een 'shabat'. Maar wanneer men zo telt dan valt het Wekenfeest dus altijd op de 6^e dag van de derde maand en waarvoor zouden we dan moeten tellen als het al duidelijk is wanneer het Shabhuoth zou zijn? Bij alle andere Feesten staat er duidelijk een vaste dag, maar niet bij het Wekenfeest. De Sadduceeërs hadden het, menen wij, juist dan de Farizeeërs.

Het gaat God altijd weer om de eerstelingen, dit begon al bij het offer van Kain en Abel, waarbij God het offer van Abel accepteerde omdat er geschreven staat dat hij van zijn eerstelingen offerde. Kain offerde maar wat en dat was God niet welgevallig.

God Zelf offert Zijn Eersteling, Degene met Wie Hij hemel en aarde schiep. In Genesis 1:1 staat in onze vertalingen geschreven: *'In den beginne schiep God de hemel en de aarde,'* echter, dit zou evenzogoed gelezen kunnen worden als: *'Met een/de Eersteling schiep God de hemel en de aarde.'* Die Eersteling zien we onder meer terug in Johannes 1:1 waar staat: *'In de beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.'* De Eersteling is onze Messias, Jehoshua.

Het Hooglied, Shir haShirim, het Lied der Liederen, wordt gelezen omdat het een typische Paasboodschap heeft: de ballingschap en de uittocht, het verlangen naar verbondenheid en liefde zijn typische dingen voor een volk dat nog onderweg is in de woestijn, op naar het Beloofde Land. Tegelijk zien we het Lam naar Wie het maagdelijke volk verlangt: *'Trek mij mee met U!'* Klaas Goverts maakt in zijn artikel op de site 'Wereldgeschiedenis' over het Hooglied een prachtige vergelijking: het Hebreeuwse woord voor *maagden* is *alamoth* עלמות, als we dat net anders lezen dan krijgen we de uitdrukking *al muth* על מית, wat betekent *'over de dood heen.'* Zie hiervoor ook Psalm 48:15 waar staat in de grondtekst: *'Hij zal ons geleiden tot over de dood heen.'* Dit is het Lam naar wie we verlangen!