

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 8-3-2019

1-12B-5779

Nummer 162

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studyhousereshiet.com
www.resetisrael.com
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Rosh Chodesh, hoofd van de maand; vandaag is het de eerste dag van de laatste maand voordat de enige maand mét een naam in de eerste vijf Boeken van Mozes begint. Volgt u het nog ☺? Hoe zit dat ook alweer?

Oorspronkelijk hadden de maanden geen maandnamen, maar nummers behalve de eerste maand: Aviv. Pas nadat het volk Israel uit de ballingschap terugkeert, verschijnen in de Bijbel maandnamen en is zelfs de naam van de eerste maand vervangen door Nisan. In de Torah komen we de enigszins heidens klinkende maandnamen niet tegen.

Jammer ook dat Aviv vervangen is door een andere naam. Aviv, *graankorrel* maar ook *lente*, is juist zo symbolisch voor ons. In de Aviv maand stierf de Graankorrel, het Brood des Levens, de Bevrijder op Golgota. Wij wonen in Na'aleh op een hoge berg, meer van 400 meter boven zeeniveau en vanuit ons raam, tikkend op de computer zien we een ander Aviv in de verte liggen... Tel Aviv ☺.

Vers, nog vóór de pers. Vliegen met EL AL: Heeft u zin en gelegenheid om van 25 december tot 1 januari in Israel te verblijven? Drie nachten in Na'aleh, twee in het Soleil Boutique Hotel in Eilat en twee in het Casear Premier Hotel in Jeruzalem! Er is nog beperkt plaats. Lehitraot! Als u binnenjort nog boekt dan geldt de prijs van €1195, p.p voor u, boekt u later dan gaat de prijs mogelijk omhoog want de tickets worden met de week duurder ☹, daar kunnen wij helaas niets aan doen. Komt u ook mee?



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... ☺ enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺
Yair en Karen Strijker

De Gouden poort, bij het Joodse volk ook wel de sha'ar haRachamim, de poort van de Barmhartigheden geheten, is al enkele weken opnieuw punt van discussie.

De poort ligt aan de oostkant van de Oude Stad, uitkijkend op de Olijfberg. Ervoor liggen met opzet allerlei Arabische graven omdat de moslims veronderstellen dat Joden, maar ook de Messiach... dan niet via die kant de Tempelberg zouden durven betreden. Alsof Adonai geen creatieve oplossingen zou bedenken.... Vele orthodoxe Joden willen een kleine ruimte om te kunnen bidden op het Plein waar ooit de Eerste en Tweede Tempel heeft gestaan maar de moslims geven geen voetbreed. Joden mogen niet eens hardop bidden op het Plein. De Arabieren hebben inmiddels 4 moskeeën op het terrein neergezet en doordat er nu strubbelingen zijn vanwege het 'gebedsplaatsvoorstel' van een orthodoxe groepering, hebben zij een deur bij de Poort met geweld geopend en de ruimte die bij de Gouden poort ligt nu omgedoopt tot moskee. (zie verder op pag.2)

Over een maand weten we wie zeer waarschijnlijk de nieuwe premier van Israel gaat worden. Netanyahu ligt onder vuur, met name omdat procureur generaal Mandelblit besloten heeft om Netanyahu, zo vlak voor de verkiezingen, aan te klagen voor o.a. vermeende corruptie. Het proces zal pas over enkele maanden plaatsvinden, maar heeft invloed op de verkiezingsuitslag. Netanyahu ontkent schuld. Zijn grootste tegenstander, Benny Gantz van de zogenaamde ‘middenpartij’ Kachol-Lavan (blauw-wit) is in de peilingen deze week Likud even voorbij geschoten. Zoals overal ter wereld beloven politici van alles en nog wat om later al die beloften te nuanceren of geheel niet uit te voeren... dat Mashiach kome en regere!

Komt u ook naar de Dam? Antisemitisme is al jarenlang in opkomst in o.a. de VS en Europa. Het zijn net golfbewegingen, die haatgevoelens tegen het joodse volk. Is het ooit echt weggeweest...? We schrijven regelmatig dat psalm 83:4 dit ook al benoemde. De carnavalswagen in Aalst met stereotypen van orthodoxe ‘haakneusjoden’ die op hun geld zitten, spreekt boekdelen... zijn we terug van vóór 1940? Dagelijks zijn er haatpreken tegen Israel en joden op de Dam en wat doet de stad daaraan?

Donderdagavond 14 maart is er van 19.30-21.30 een steunbetuigingsbijeenkomst op de Dam, georganiseerd door Nederlandse Vrienden van Israel. Ons werd gevraagd hier aandacht aan te besteden in Vanuit Shomron en dat doen we bij deze. Kol hakavod (alle eer, chapeau) voor de organisatoren en komers! Graag doorgeven en gáán!

<https://www.facebook.com/events/621709528297571/>

Wat eerst een droge bedding was, bij ons in de buurt, is sinds een paar weken tijdelijk een riviertje. Onze hond Djessie kijkt er verwonderd naar, mogelijk denkend....‘wat moet dat, waarom kan ik niet meer naar de overkant’? 😊



Vervolg pag. 1

De status quo van het Terrein is dus veranderd door de moslims en nu eist een Joodse groepering dat er ook een plek mag komen voor Joodse bidders, net zoals de Grot van de Aartsvaders (Machpelah) in Hebron ook verdeeld is tussen een (groot) moslimgedeelte en een Joods gedeelte. Uit ervaring weten we dat ‘discussies’ over het Tempelplein heel gemakkelijk uit de hand kunnen lopen en uitlopen op geweld. Er kan zomaar oorlog uit voortkomen.... en de spanningen aan de noordgrens met Hezbolloah en de continue protesten bij het Gazahek wakkeren het geweldsvuurtje alleen maar aan. Gisternacht vuurden terroristen vanuit Gaza weer een raket richting Israel. De irondome onderschepte deze. Vanochtend werden 2 Gazanen met messen aangehouden die illegaal de grens naar Israel waren overgestoken.

‘Knalballonnen’ zijn weer gesignaleerd. Vanuit de Gazastrook waaien de gevaarlijke ballonnen onze kant weer op. Onlangs werd een Israelisch huis beschadigd door zo’n projectiel en ook al zijn het geen bommen die er aanhangen, gevaarlijk en brandbaar zijn ze wel en vorig jaar zijn duizenden hectaren vruchtbare grond en oogsten door de terreurballoonnen verwoest. De gerst staat nu volop te groeien en hopelijk mogen deze tot wasdom komen. Israel heeft gisteren doelen van Hamas bestookt als reactie op de vuurballoonnen. Egypte heeft Hamas gewaarschuwd dat zij beter kunnen stoppen met de vuurballoonnen omdat de kans groot is dat Israel nog veel harder gaat terugslaan.

Zin om een paar dagen in ons vrijstaand appartement te bivakkeren?. Heerlijk voor twee maar ook geschikt voor 4 personen.





Bovenstaande foto is de enigszins verwaarloosde, maar even zo goed bijzondere gedenkplaats van de graven van Ruth en Isai in Hebron. Het was afgelopen week een hele toer om daar te komen, mede vanwege scherpe veiligheidscontroles. Het is ook duidelijk dat toeristen daar niet met regelmaat komen. De Joodse enclave in het hartje van het Arabische Hebron ligt vrij kwetsbaar, maar de bewoners voelen zich er toch, ondanks de voelbare dreiging in de lucht, veilig. Zou Ruth niet ons grote voorbeeld kunnen zijn, de jonge heidense vrouw die zich vastklampte aan haar Joodse schoonmoeder en sprak: 'Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk'? Zij liet haar heidense goden los, verbond zich met Israel en God zegende haar schoot. Zij mocht de overgrootmoeder van koning David worden, die éérfst zeven jaar in Hebron koning was! Blijkbaar leefde Ruth toen nog. Toen zij stierf werd ze in Hebron begraven. Maar Ruth is boven alles daardoor tevens de oermoeder van Jehoshua/Mashiach. Wat een beloning! Wilt u eens mee op toer o.a. naar deze unieke, verscholen plaats...? Vraag ons gerust.

info@studiehuisreshiet.nl

Studiehuis Reshiet-Gastenhuis Nof Shomron (zicht op Samaria).

Israel is een modern land en helaas worden er hier ook tonnen aan ongebruikt voedsel weggegooid. Het zijn vooral de groenten- en fruit producten die overvloedig aangeboden worden in de zomerperiode, die nutteloos ten onder gaan 😞.

Twee-staten oplossing

Velen van het linkse- en middenblok in Israel geloven dat wanneer er een Joodse en een Palestijnse staat komt, alle problemen voor Israel zijn opgelost. Bedenk echter het volgende: het is te vergelijken met een echtpaar wat besluit uit elkaar te gaan: ieder zijns/haars weegs en meent gelukkig te worden op eigen manier. Maar dan... de boedelscheiding die uit kan monden in een vechtscheiding. Wat betreft de vergelijking naar Israel: we weten vooraf al dat niet alle Arabieren ophouden met agressief gedrag tegen Israel want er zijn groeperingen die nooit een Joodse staat zullen erkennen (o.a. meerdere Arabische landen en groeperingen als Hamas; Hezbollah e.d). Kijk naar Gaza; wat er gebeurde nadat Israel er zich terugtrok 14 jaar geleden in de veronderstelling rust te creëren in het zuiden van Israel en vrede met de bevolking van Gaza. Het tegenovergestelde gebeurde! Bommen en granaten tot op de dag van vandaag!

Wanner de zgn. 'Westbank' een soevereine staat zou worden en er ontstaat oorlog dan zijn de 'UN poppen' helemaal aan het dansen. De internationale UN soldaten, die dan de bufferzone bewaken, zouden ons (zoals wel vaker..) waarschijnlijk weer niet helpen. Bezint Israel, eer gij begint aan het Twee Staten concept voor de prijs van één

O ja... wilt u eens een gift geven of de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet regelmatig steunen?

NL03 INGB000 8725116 of

via de ANBI stichting Ammeech Ammi,(Uw volk is mijn volk)

NL86 INGB000 4358913 tbv Studiehuis Reshiet.

Dank/todah !! Yair en Karen Strijker. Na'aleh Israel.

'Onze' docente Elske Vahl-Leusink geeft een wekelijkse vlog over een Hebreeuws woord, absoluut warm aanbevolen!

<https://elskevahl.com/2018/09/13/tilly/>

De parasha deze week is P'kudé (kosten van), de haftara is 1 Koningen 7:51-8:21 en uit het NT lezen we Hebr. 8:1-12.

Deze keer gaat het verder met de beschrijving van de bouw van de Tabernakel, ook de kosten ervan worden genoemd. Moshe, de broer van Aaron, bouwde de Tabernakel in de woestijn. Shlomo, de zoon van David, mocht het Huis des Heren bouwen in plaats van zijn vader David, want deze heeft bloed aan zijn handen, door de toch wel vele oorlogen die hij heeft gevoerd in zijn leven. Shlomo daarentegen, had aan alle kanten vrede. De Tempel van God is in volmaakte vrede gebouwd en zo moet dat ook. Jehoshua de Zoon van God bouwde Zelf een tabernakel, 'niet met mensenhanden gebouwd.' Drie 'gestalten' hebben we hiermee genoemd die met de bouw van Gods huis bezig zijn geweest. De Zoon van God hebben we gezien in vier Gestalten: als Mensenzoon; als Lam, als Hogepriester en als God.

De Hebreeënschrijver merkt volkomen terecht op dat als Jehoshua nu op aarde zou zijn, dan zou dat niet als Hogepriester zijn; in de tijd dat hij dit schreef werden er hoogstwaarschijnlijk nog offers gebracht in de Tempel, maar Jehoshua heeft voor eens en voor altijd Zichzelf geofferd en is Middelaar van een beter verbond waarvan de rechtskracht op betere beloften berust (Hebr. 8:6). Dit verbond berust op Zijn Eigen Onsterfelijkheid. Let wel, de wet is niet veranderd, dat is iets anders, maar Hij is gekomen om te helpen om het verbond te kunnen houden want, zegt Hij Zelf: 'Ik zal Mijn wetten in hun verstand leggen en in hun harten schrijven. (vs 10).'

In 1 Koningen 8:2 staat het woord ethaniem אֶתְנַיִם, wat betekent dat? Het is een oud woord voor de 7e maand. De Babylonische naam is Tishri, deze benaming is heden ten dagen nog steeds gangbaar. Dan staat er in 1 Koningen 8:12 iets typisch: 'Toen sprak Shlomo: "De HERE zei dat Hij gaat wonen in duisternis." De God van het licht, Die woont in duisternis, in 'araphel עֲרַפֵּל. Dat is toch best vreemd te noemen.

Kijken we naar de binnenwoorden van het woord araphel, dan valt meteen het woord ar עַר op: vijand. Hij betoont Zich een Vijand aan degenen die Hem versmaden: 'Jacob heb ik liefgehad, maar Esau heb ik gehaat.' Er is met het woord 'araphel ook een heel mooi woordverband met het woord voor genezen: rapha' רָפָא. Hij, Die de wolk verkiest om zich te vestigen zal, in Zijn oneindige liefde voor mens en dier, Zich als Geneesheer betonen. Hij woont in een donkere wolk.

Het woord voor wolk is het woord ánán עָנָן, ook een wolk van wierook is hetzelfde woord in het Hebreeuws, zoals beschreven in Leviticus 16:13, waarmee Aaron het Heilige der heiligen in mocht gaan, deze wolk moest voor het Aangezicht des HEREN als een lieflijke reuk zijn, anders zou Aaron sterven. Zelfs aan de priester kan God Zich een vijand betonen. De wolk was bedoeld om God zowel als Aaron te bedekken zodat Aaron veilig in en uit kon, de donkere wolk temperde het felle licht van God zodat Aaron kon blijven leven. Toch spannend hoor....

Wij sturen deze brief aan vrienden en bekenden. Wilt u deze niet ontvangen? Reply ons dan.