

Hebreeuws in Zes Dagen, Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281
Gastenhuis, studie-ontdekkingsreizen
www.resetisraelontours.com

⌘ Shalom beste lezers,
De zesde maand is ingegaan. Vanaf vandaag tot en met Grote verzoendag tellen orthodoxe joden 40 dagen waarin men vooral zelfonderzoek toepast en elkaar oproept tot inkeer en bekering tot de God van Israel; Zijn Woord en geboden. We bidden voor inkeer voor heel het volk en ons allemaal als wereldgemeenschap; dat Zijn Koninkrijk spoedig kome en Zijn Wil geschiedde! Kan die Wil iets anders zijn dan de Leer die ook Jehoshua met liefde volgde? Hij was immers zonder zonde en leefde zoals de Vader het verlangde. ‘Doe als Ik,’ zei Hij!!! We hebben een PowerPoint samenvatting voor u gemaakt van het webinar over de ‘40 dagen.’ Mail ons en we sturen het u toe.

Gisteren vernamen wij dat Richard Zevenhuizen is overleden. Hij was o.a. de nationaal coördinator van Ebenezer Operatie Exodus in Nederland. Een zeer beminnelijke en doortastende man met organisatietalent. Zeven jaar geleden heeft hij met zijn vrouw ons geholpen en geadviseerd wat betreft onze aliyah. Twee jaar geleden zaten Richard en Dolf van de Vegte (Fam. 7) nog bij ons op de bank in Na’aleh voor een film opname over onze aliyah. Twee hele bijzondere mannen die veel voor Israel en het volk hebben gedaan! Hun nagedachtenis zij tot zegen.



‘Wekelijkse informatie verzameld door Studiehuis Reshiet, Na’aleh-Israel. Wij beseffen wel degelijk dat wij een ‘gekleurde en beperkte bril’ op hebben. Op pagina 4 is er enig ‘geestelijk manna’ te proeven. Kom eens op bezoek en geef het door ☺.

Yair en Karen Strijker

Misschien liep Israel wat te snel van stapel wat betreft het geloven dat de Arabische landen na de overeenkomst tussen Israel en de Verenigde Arabische Emiraten nu een nummertje zouden trekken om in de rij te staan om vrede te maken met het kleine Israel.

Vele Arabische landen waaronder ook Saudi Arabië houden officieel afstand van ons en ook een land als Sudan waarvan Israel meende dat er snel besprekingen zouden volgen trok zich wat schaapachtig terug en ontsloeg zelfs een hoge functionaris van buitenlandse zaken die zich te optimistisch had geuit over eventuele relaties met Israel. Eerst moet er een Palestijnse Staat komen, menen zij. Het zal nog even duren maar het gaat zeker de betere kant op wat betreft de relaties met de ‘neven’ van het Joodse volk. Men zegt ook wel dat je een ‘oorlogsschip niet zo één twee drie kunt laten draaien.’ Mogelijk moeten we ook wachten op de jongere generatie Arabieren die in Israel o.a. een Silicon Valley van het Midden Oosten zien, waar veel van te leren en goed handel mee te drijven is. Hoe dan ook, de oude ‘Vruchtbare Sikkelsegebieden’ (Egypte, Israel, Libanon, Syrië, Jordanië, Zuid Turkije, Irak, Iran en Koeweit) kunnen wel weer eens sneller dan verwacht graanschuren voor de wereld worden.

Niet mooi om te zien hoe een Arabier in de Oude Stad van Jeruzalem opeens een mes trekt en insteekt op een nietsvermoedende soldaat. De soldaat is even buiten bewustzijn geweest, maar maakt het naar omstandigheden goed en is gelukkig uit het ziekehuis ontslagen. De aanvaller heeft de aanslag zelf niet overleefd.

Het is alweer enige maanden geleden dat er aanvallen waren met messen. Zat de familie in geldnood zodat zij op deze manier nu een 'martelaar' als familielid hebben en ze zo een salaris van de Palestijnse Autoriteit kunnen verwachten? Waren de motieven van de terrorist bij hen bekend? Zo goed als zeker zullen er straatnamen of monumenten naar de man vernoemd worden. Nu de soldaat niet overleden is zal het uit te keren maandelijks bedrag echter flink minder zijn. Dat geld zou verdubbeld naar de familie van de getroffen soldaat moeten!

Gevaarlijke balonnen met ontploffingsmateriaal blijven dagelijks overwaaien. Tientallen branden zijn er gemeld afgelopen week en sommige landden bij een kleuterschool en veroorzaakten daar brand. Israel slaat hard terug door stellingen van Hamas te beschieten, maar de terroristen vanuit Gaza trekken zich er niets van aan en melden dat ze ermee doorgaan totdat alles in vuur en vlam is gezet in Israel.... Vannacht was er meerdere keren luchtalarm en een huis in Sederot werd getroffen door de moter van een Iron Dome (afweergeschut): de hele keuken vernield incl. het shabat eten, werd gemeld 😞. Ook waren er gewonden, mensen die hals over de kop naar de schuilkelders renden en vielen.

Onderstaande 'vlammen' van licht bij een zonsondergang bij Netanyahu.



Er kwam een verzoek of het webinar van gisteravond ('40 dagen') herhaald kan worden. Meerdere mensen waren niet in de gelegenheid om het webinar te volgen. Noteert u voor uzelf of geef u door dat de herhaling is op a.s. donderdagavond 27 augustus van 19.30-20.30 NL tijd. We menen dat het zeer zinvol is van deze leerstof kennis te nemen! Samen deze tijd beleven en bidden met het Joodse volk!

De eerste dag van de '40 dagen' periode, Rosh Chodesh Eloel (vandaag) mogen Joden niet op het oude Tempelplein in Jeruzalem bidden. Joden zijn ook op Rosh haShana, Grote Verzoendag en de eerste dag Sukkot, daar niet welkom (verder nooit op vrijdag of zaterdag)! Wie nog meer niet mogen komen bidden op het oude Plein zijn moslims die met een vliegtuig van de Verenigde Arabische Emiraten naar Ben Gurion komen. In de Jerusalem Post van donderdag verscheen er een artikel over. Er zal een fatwa (een religieuze ban) tegen hen worden uitgesproken door de Grand Mufti van de Palestijnse Autoriteit, sjeik Muchamad Hussein. De PA bestempelen de deal tussen Israel en de UAE als verraad naar hun 'zaak.' De sjeik vervolgde zijn speech met agressieve taal naar Israel. 'We zullen weerstand blijven geven zelfs als we allemaal gedood zullen zijn (gaat dan moeilijk lijkt me...). Palestina zal alleen van ons zijn, idem Jeruzalem en deze bezetting zal voorbijgaan zoals eerdere bezettingen voorbijgingen.' Duidelijke taal die hij, volgens zijn zeggen, uit de Koran citeerde is 'ieder die komt om mij aan te vallen...mijn huis...mijn land...ik heb de opdracht om hem te bevechten en ik mag hem doden...'

Als je dit dan weer leest, dan denk je: wanneer houdt die haattaal nou eens op?! Anderzijds weten we met zekerheid dat het op zal houden en dat er vrede zal komen vanuit Jeruzalem onder het bestuur van de God van Israel en Zijn Gezalfde. Daar kan niets en niemand tegen op. Mijn vader plachtte wel te zeggen: God regeert en de duvel reageert'. 'T komt goed!

In september start er weer een internetcursus Hebreeuws in Zes Dagen, live vanuit Israel. Interesse? De data zijn: dinsdagavonden 15 en 29 september; 13 en 27 oktober en 10 en 24 november van 19.30 tot 21.30 Nederlandse tijd. Karen en Yair Strijker

Er worden in het najaar meerdere cursussen 'Hebreeuws in Zes Dagen' in Nederland gegeven waaronder in

Lopik: 8 en 22 sept. / 6 en 20 okt. / 3 en 17 nov. / 1 en 15 december 2020 van: 19.30 uur-21.30 uur
Alblasserdam: 3 en 17 sept / 1, 15 en 29 okt / 12 en 26 november / 10 december 2020 Tijd: 19.30 uur-21.30
Ouddorp 1, 15 en 29 sep., 13 en 27 okt., 10 en 24 nov., 8 dec. 2020
Kijk voor nadere info: www.studiehuisreshiet.nl
docenten Mw A. Bom-de Jongh of Mw. C. De Ronde



De Genesis Patronen - dr. R.S. van der Giessen

€ 14,95 stuk

Te bestellen via www.studiehuisreshiet.nl

Wilt u ook een abonnement op Tijdstip?

- Ons magazine over de Bijbelse Hebreeuwse taal, boordevol studies vanuit het Hebreeuws
- Vraag een proefnummer aan
- Verschijnt vijf keer per jaar
- Jaarabonnement 28,95, via www.studiehuisreshiet.nl



Shabat shalom en lehitraoth!!

Blijf gezond en zeg nooit: ik ben ziek, maar zeg dan: ik heb een ziekte, dat maakt verschil en we mogen bidden dat die ziekte gaat wijken!

Groeten van ons vanuit het kleine mooie, maar nu wel zo goed als afgesloten landje op aarde ☺.



Corona

Er zijn nu al bijna 800 doden te betreuren die officieel aan Covid 19 zijn overleden. Dagelijks komen er rond de 1600 nieuwe besmettingen bij en vooral de Arabische steden houden zich slecht aan de door de regering opgelegde regels.

We hebben het met eigen ogen gezien toen we van de week een dagje door het noorden reden, ook door Arabische dorpjes. Mensen dragen zo goed als geen mondkapjes en afstand houden van elkaar, 'ho maar.' Een minister viel hard uit naar de Arabische bevolking en sprak zelfs van een 'corona terreur attack' door de regels zo aan de laars te lappen alsof er geen besmettingsgevaar is.

Deze week beslist het kabinet of er tijdens de Hoge Feestdagen (vanaf 18 september tot en met de eerste week van oktober) een gedeeltelijke lockdown komt zoals we dat hebben meegemaakt met Pesach.

Even een grapje tussendoor...

Komt een man bij de rabbijn en vraagt: waarom beantwoorden Joden een vraag altijd met een tegenvraag? Rabbijn: eh, tja..waarom niet? ☺

Ondanks de petities van buurtbewoners, die dicht bij de residentie van Netanyahu wonen in Jeruzalem, mogen de demonstraties tegen de regering onverminderd doorgaan. Lawaai maken en op trommels mag men slaan tot 21.30 en om 23 uur moet het stil zijn. Je zal er maar wonen! Behalve anti-Netanyahu protesten komen er steeds vaker pro-Netanyahu's ten tonele.

In shock zijn vele Israëliërs n.a.v. het bericht dat een meisje van 16 onlangs door een groep van circa 30 jongens/mannen verkracht is in Eilat. Het verhaal kwam gisteravond naar buiten. Op meer dan 30 plaatsen in Israel ging men direkt de straat op om steun te betuigen voor het meisje en haar familie. Ook president Rivlin beloofde al de verdachten op de zwaarst mogelijke manier te straffen, want zulke daden maken een samenleving stuk, zei hij!

Dank U voor uw goede gaven indien u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet steunt. Dat bemoedigt ons enorm!
 NL03 INGB 000 8725116 of

via de ANBI stichting Ammech Ammi (uw volk is mijn volk),
 NL86 INGB 000 4358913
 t.b.v. Studiehuis Reshiet.
 Yair en Karen Strijker.

Parasha Shophetim שופטים Rechters. We lezen Deut. 16:18-21:9, de Haftaralezing is Jesaja 51:12-52:12 en Mattheus 3:1-17.

De Parasha begint met Gods gebod om rechters aan te stellen in het nieuw te verwerven land Kanaän. Hij drukt het volk op het hart om het recht niet te buigen en niemand naar de ogen te kijken, noch geschenken aan te nemen omdat geschenken de ogen van de wijzen verblinden en de woorden van de rechtvaardige verdraaien. *“Gerechtigheid, gerechtigheid, tsedeq, tsedeq, צדק צדק zult gij najagen; opdat gij leeft en erfelijk bezit het land dat de Aanwezige (JHWH) u geven zal.”* Eerlijkheid boven alles dus, op straffe van de dood; wie niet de gerechtigheid najaagt, die zal niet leven. In één adem hiermee verbiedt Hij het oprichten van enig afgodsbeeld. Wie toch zoiets doet moet gestenigd worden; God *haat*, (sana שונא) afgoderij, het is Hem een gruwel. Hoe is het toch mogelijk dat dit dan toch steeds weer gedaan wordt?

In hfdst. 18:2 belooft God dat de Levieten Hemzelf als erfdeel hebben. Wat een grote belofte is dit! Ze zaaïen niet en maaien niet dus worden ze in leven gehouden door de tiendendienst van de rest van het volk, want ze zijn gedurig met de Tempeldienst bezig en mogen eten van de vuuroffers.

God waarschuwt voor valse profeten. De vrijsteden worden besproken, in het geval iemand een ander per ongeluk doodt. Dan staat er iets typisch: Deut. 19:13 ‘Het *onschuldig bloed* zult gij wegdoen uit het land Israel.’ Alsof het onschuldig bloed iets is dat slecht is en daarom weggedaan, uitgedelgd moet worden, zoals het kwaad weggedaan moet worden uit het volk. Om context hiervoor te vinden, kijken we naar de geschiedenis van Kain en Abel. God zegt tegen Kain: ‘De stem van uw broers bloed *roept tot Mij* van de aardbodem.’ Abel was onschuldig, sterker nog, hij had iets heel goeds gedaan, namelijk een offer gebracht van een eerstgeborene, precies zoals God het wilde. Zijn bloed in de aarde bleef roepen tot God, net zolang tot het erkend werd en Kain gestraft werd. Pas toen kwam het blijkbaar tot rust. Hetzelfde gaat hier op voor Deut. 19:13.

Maar laten we dan eens verder zien naar het bloed van het Lam, Die op de kale rots Golgotha Zijn onschuldig bloed vergoot: roept dat bloed niet ook nog steeds totdat erkend wordt dat het daar vergoten is en dat hij juist de straf voor onze zonden daarmee betaalde? Op het moment dat er iemand tot geloof in Hem komt, komt diegene in feite ook tot erkenning van het feit dat Zijn onschuldig bloed nog roept van de aardbodem, echter de straf is al betaald, hoe onnavolgbaar is God.. Waarschijnlijk zal het bloed van het Lam het enige onschuldige bloed zijn dat juist niet weggedaan moet worden, opdat we ons altijd Zijn offer zullen herinneren.

Zoals Hij twee keer zegt: *“gerechtigheid, gerechtigheid,”* zo zegt Hij ook twee keer in Jesaja 51:12 *“Ik, Ik!”* Het is menens wanneer Hij de woorden herhaalt: *“Ik, Ik ben het die u troost! Wie zijt gij dat gij vreest voor de mens, die sterven zal?”* Toch typisch dat Hij over *troost*, nacham נחם spreekt en dat Hij niet zegt: *Ik, Ik ben het die voor u opkomt.* In vers 17 zegt Hij: *“Waak op, waak op* (weer tweemaal uitgesproken) *Jeruzalem, sta op,”* en in 52:1 herhaalt Hij dit en zegt: *“Trek uw sterkte aan, o Sion”* en dan volgt in de rest van Zijn woorden: één en al troost! Wat een prachtige belofte voor de toekomst. In 52:11 weer een herhaling: *“Vertrekt, vertrekt,”* suru, suru, סורו סורו wat slaat op het verlaten van de landen waarin het volk terecht is gekomen in de diaspora en inderdaad: velen komen terug naar Israël in deze tijd. We leven op het moment in een zeer profetische tijd waarin we Gods belofte gestalte zien krijgen.

In Mattheus 3 zien we de komst van de profeet, aangekondigd door Johannes de dooper, Die zegt: *‘Bekeer je, want het Koninkrijk van Mijn Vader is nabijgekomen.’* Mattheus 3 eindigt met de doop van Jehoshua. Hijzelf, de Rechtvaardige, de Tsadiq צדיק acht Zich niet te goed om Zich te laten dopen, samen met Zijn volk en met ieder die in Hem gelooft. Shabat shalom!