

Hebreeuws in Zes Dagen, Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281
Gastenhuis, studie-ontdekkingsreizen
www.resetisrael.com

⌘ Shalom beste lezers,

Komkommertijd? In Israel kennen we dat begrip niet zo behalve dat de komkommers wat goedkoper zijn deze dagen, maar ook omdat er altijd veel om handen is in dit kleine landje.

Vorige week keken we verbaasd naar beelden op TV van duizenden Arabieren uit de Shomron die met ladders de scheidingsmuur overklommen of gewoon door een gat van het hek kropen om in Israel naar het strand te gaan. Aan de andere kant van de muur stonden bussen klaar om hele families met alles erop en eraan te vervoeren naar Jaffo, Acco en o.a. Netanya. Dat de IDF een oogje dichtkneep verbaasde velen en het leek even op een massale aanval op ons, maar er viel niets te vrezen behalve dat sommigen van de gelegenheid gebruik maakten om in Israelische huizen in te breken. Decennia geleden was het heel gewoon dat o.a. 'Shomron Arabieren' Israel in- en uitgingen.

Kan mij nog herinneren dat ik in 1977 met enkele Israëliërs Gaza bezocht, we konden via een zandweg er zo naartoe en er rondwandelen.

Echter de afscheiding staat er niet voor niets want het aantal zelfmoordaan- slagen en andere terroristische acties zijn bijna totaal gestopt sinds de afscheidingsmuur er staat. De reden dat



'Wekelijkse informatie verzameld door Studiehuis Reshiet, Na'áleh-Israel. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Kom eens op bezoek en geef het door ☺.

Yair en Karen Strijker

Israel al die tienduizenden toeliet, gaat mogelijk ook om financiën.... Er zijn geen toeristen in het land en Arabieren uit de Shomron zijn doorgaans niet armlastig; het zal al bij al wel wat opgeleverd hebben voor de winkeliers.

Vanuit enkele hoeken was er ook kritiek: wat als er ook een 'lone wolf' tussen zit die een aanslag pleegt?! De Palestijnse Autoriteit kreeg ook kritiek waarom ze niet hebben voorkomen dat mensen de grens overstaken omdat het coronavirus in Israel erg sterk aanwezig is.

Enfin, ieder is weer thuis, althans dat nemen we aan. Maar er kunnen best illegalen achter gebleven zijn als je niet controleert en ergens steekt het ons een beetje, want als wij de grens overgaan met toeristen dan is er behoorlijk controle en staan er altijd enorme files bij de checkpoint. Voor de meeste Arabieren waren het echter een paar heerlijke daagjes uit.

Demonstraties tegen de regering en vooral tegen Netanyahu en zijn familie zijn met name op de zaterdagavonden (motsei shabat) gepland. Misschien, nu er een vredesdeal met de UAE is gesloten, dat de kritiek zal afnemen...?

Zomaar, uit het niets kregen we donderdagavond van een nichtje uit Dubai een berichtje: oom Yair u kunt binnenkort rechtstreeks naar Abu Dabi vliegen en ons bezoeken of wij komen naar Israel...!

Wie had gedacht dat achter de schermen van het ene op het andere moment er een vredes- en handelbetrekking-sakkoord zou worden gesloten met een belangrijk, steenrijk Arabisch land? Het is alweer 26 jaar geleden dat er vrede werd gesloten met Jordanie en circa 15 jaar daarvoor met Egypte. Uit die deals zijn geen spectaculaire ontwikkelingen voortgekomen behalve dat vooral de grenzen veilig waren.

Het is een beetje een koude vrede zagezegd. De peace for peace deal met de UAE belooft veel: Israel brengt technologie naar de UAE en de Emiraten zorgen voor meerdere contacten met Arabische landen en investeren in Israel. Het is mogelijk vanaf nu 'over en uit' met de 'vrede voor land' deals met bv de Palestijnen uit het verleden, die Israel alleen maar oorlog en raketten brachten. De altijd maar zeurende, tot wraak oproepende en op Israel scheldende Abbas kan beter doen zoals de UAE want zometeen heeft niemand meer oor en oog voor zijn 'never ending' klaagzang.

De Verenigde Arabische Emiraten zijn nooit, zoals destijds Egypte en Jordanie wel, naar Israel toe zeer agressief geweest. Zij zijn gematigd en zelfs de Paus was er welkom. De UEA hebben bovendien goede betrekkingen met Saudi Arabie en samen willen zij een vuist opheffen tegen Iran's machtsperikelen in het Midden Oosten.

Zagezegd is 13 augustus '20 een historische dag. Bibi, die zich afgelopen decennia enorm heeft ingezet om betrekkingen aan te knopen met de Arabische (buur)landen, is er samen met Trump in geslaagd. Aan de ene kant lijkt het zilver en goud wat er blinkt voor de momenteel wankelende economie van Israel, maar anderzijds zetten we zéér grote vraagtekens bij het feit dat het souverain verklaren van delen van het Oude Harteland van tafel is, ook al beweert Bibi dat het van tijdelijke aard is! We zullen zien..

Afgelopen periode hoorden we al weinig over de annexatieplannen van Bibi behalve dat hij zei dat hij op de VS wacht voor akkoord en dat de VS druk is met o.a 'corona gerelateerde zaken.' Nu snappen we dat er veel meer speelde. Hamas en de Fatah (Abbas en consorten) zijn woedend en voelen zich verraden. Uiteraard zullen de leiders in Iran en van Hezbollah geen goede nachtrust gehad hebben.

Misschien dat deze 'overwinning voor een vredesplan' in het Midden Oosten, waarbij volgens zeggen meerdere Arabische landen zich binnenkort zullen aansluiten, Trump in het zadel houdt zodat Bibi mogelijk toch verder kan met zijn souveriniteitsbeloften. Momenteel staat de Likud er slecht voor en velen uit de orthodoxe rechtse hoek voelen zich ook verkocht/verraden door Bibi.

Een vrede zonder het bestuur van de God van Israel en Zijn Gezalfde/Meshiach Jehoshua zal nooit een echte vrede zijn, maar uitlopen op een zoveelste 'Pax Romana' die uiteindelijk de Torahgetrouwe Joden en aanhangers: 'Uw God is mijn God, uw volk is mijn volk,' (Ruth) proberen uit te schakelen....

Antisemitisme is een ernstig kwaad. Het begon al in de buik van Rivka (Rebecca) zo'n 3900 jaar geleden met de strijd tussen Jaakov en Esav. De kleinzoon van Esav, Amalek, en zijn nageslacht zijn de eerste lijn aartsvijanden van Israel tot op de dag van vandaag. In iedere generatie staat er wel een soort 'Haman' op... Veel niet-Joden hebben geen klik met bv orthodoxe Joden, snappen hun leefwijze niet, kennen de Bijbelse geschiedenis niet, vinden Jodendom wettisch en achterhaald of vinden Joden arrogant omdat veel orthodoxen geen contact zoeken met niet-Joden (gevaar voor assimilatie). Joden vertonen snel 'groepsgevoel' zo onder elkaar. Men verdenkt hen dat zij elkaar de geldbronnen toespelen. De andere leefstijl w.b. omgaan met de tijd en eetstijl (kosher) van de meeste Joden voorkomt het gezellige bij elkaar eten van Joden en niet-Joden. Dan heb je al snel 'onbekend maakt onbemind'. Komt daar nog bij dat de Joden zeggen een God te aanbidden die de Machtigste is van alle andere goden en Die vanuit Jeruzalem zal heersen over heel de aarde. Nee, dat wil de wereld niet. De Joden moeten klein worden gehouden.

Psalm 83 is de krant van vandaag! Vers 5: 'dat aan de naam van Israel nooit meer gedacht worde...'

Maar helaas ook binnen het Joodse volk zijn er zeer velen die zelf fel anti-Torah zijn en tegen alles wat met religie te maken heeft, die het liefst van Israel een heidens land willen maken, een land als andere landen, en het Joodse karakter helemaal willen uitwissen. God verhoedde het! Dat allen tot inkeer mogen komen, zich mogen bekeren en schuld belijden. Zo vlak voor het begin van de zesde maand, de verootmoedigingsmaand is dat een goed initiatief.

We nodigen ook u uit u enigszins te verdiepen in de komende verootmoedigingstijd, samen met Israel. Volg het gratis webinar op donderdag 20 augustus, geef u op of geef het door!

We schrijven deze maand precies zes jaar bijna wekelijks het 'Vanuit Shomron'. Karen begon mails te schrijven naar de achterban toen Nederland over de Gaza oorlog van 2014 éénzijdige berichten verspreidde en wilde een tegengeluid geven. Vrij snel ontstond een gezamenlijk weekbericht. Onderstaande foto was van toen we destijds een dagje Tel Aviv deden, ach wat waren we nog jong en de kids kuikens 😊.



In september start er weer een internetcursus Hebreeuws in Zes Dagen, live vanuit Israel. Interesse? De data zijn: dinsdagavonden 15 en 29 september; 13 en 27 oktober en 10 en 24 november van 19.30 tot 21.30 Nederlandse tijd. Karen en Yair Strijker

Er worden in het najaar meerdere cursussen 'Hebreeuws in Zes Dagen' in Nederland gegeven waaronder in

Lopik: 8 en 22 sept. / 6 en 20 okt. / 3 en 17 nov. / 1 en 15 december 2020 van: 19.30 uur-21.30 uur
Alblasserdam: 3 en 17 sept / 1, 15 en 29 okt / 12 en 26 november / 10 december 2020 Tijd: 19.30 uur-21.30
Ouddorp 1, 15 en 29 sep., 13 en 27 okt., 10 en 24 nov., 8 dec. 2020

Kijk voor nadere info: www.studiehuisreshiet.nl
docenten Mw A. Bom-de Jongh of Mw. C. De Ronde



De Genesis Patronen - dr. R.S. van der Giessen

€ 14,95 stuk

Te bestellen via www.studiehuisreshiet.nl

Wilt u ook een abonnement op TijdStip?

- Ons magazine over de Bijbelse Hebreeuwse taal, boordevol studies vanuit het Hebreeuws
- Vraag een proefnummer aan
- Verschijnt vijf keer per jaar
- Jaarabonnement 28,95, via www.studiehuisreshiet.nl



Shabat shalom en lehitraoth!!

Blijf gezond en zeg nooit: ik ben ziek, maar zeg dan: ik heb een ziekte, dat maakt verschil en we mogen bidden dat die ziekte gaat wijken!

Groeten van ons vanuit het kleine mooie, maar nu wel zo goed als afgesloten landje op aarde ☺.



Jeruzalem, Bnei Barak en Modieen Iilit zijn de top drie steden in Israel waar nog zeer veel corona besmettingen voorkomen. Op sommige dagen sterven er wel 12 mensen aan het virus. In totaal zijn bijna 90.000 mensen besmet of besmet geweest met het virus en bijna 660 zijn overleden. Vanaf deze week mochten Israëliërs weer vliegen naar een paar bestemmingen zonder dat zij bij terugkomst in quarantaine moeten. Men mag bv naar Bulgarije, Kroatie, Cyprus, of Griekenland. Helaas wordt Nederland niet genoemd ☹.

Er is nog plek voor het webinar 'de Joodse 40 dagen periode.'

De eerste van de 6^e maand tot en met 10^e van de zevende maand (Grote Verzoendag) worden ook wel de 'veertig dagentijd' genoemd.

Israel leeft dan toe naar de bijzondere 'ontzagwekkende dag.' Het is weer anders dan de 'veertig dagen periode' voorafgaand aan Pasen/Pesach.

Het getal veertig komt regelmatig voor in Gods Woord. We lichten één en ander toe, overeenkomsten en verschillen.

Het webinar is ook een inleiding op de webinars die in de maand september volgen over de 'Zevende maand, de jaarlijkse Shabatmaand' waarin de grote najaarsfeesten worden gevierd.

U kunt zich opgeven via info@studiehuisreshiet.nl

Deze week hebben wij weer opnames gemaakt voor het programma **Frontline** van Radio Israel. De eerste volgende uitzending met ons zal zijn vanaf begin september <https://radioisrael.nl/serie/frontline-israel/>
 Kijk voor de herhalingen op www.radioisrael.nl

Dank U voor uw goede gaven indien u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet steunt. Dat bemoedigt ons enorm!
 NL03 INGB 000 8725116 of

via de ANBI stichting Ammeech Ammi (uw volk is mijn volk),
 NL86 INGB 000 4358913
 t.b.v. Studiehuis Reshiet.
 Yair en Karen Strijker.

Parasha ראה re'eh, zie! We lezen Deuteronomium 11:26-16:17, uit de Haftara lezen we Jesaja 54:11-55:5 en we lezen Johannes 7:37-52.

'Zie, Ik stel u heden voor, zegen en vloek!'

Er wordt weer veel tegelijk besproken in deze Parasha: van zegen en vloek tot de Bijbelse Feesten. We weten dat de zegen en de vloek te maken hebben met het wel of niet gehoorzamen van Gods geboden en we weten dat het volk ongehoorzaam is geworden.

Dat de Bijbelse Feesten *Gods eigen Feesten* zijn, **staat** buiten kijf: Hij noemt de Feesten de *Hoogtijden* die het volk moet vieren, waaronder de drie Pelgrimsfeesten Pesach; Shavuoth (Pinksteren) en Sukoth (Loofhuttenfeest). Al deze Feesten verwijzen naar de Messias, Die dan ook roept in Johannes 7 dat wie bij Hem komt drinken, nooit meer dorst zal hebben. Hij roept dit tijdens het waterschepritueel, juist op Sukoth.

Door Sukoth te vieren kunnen we herdenken dat het volk is uitgeleid uit Egypte en dat God Zelf heeft gesproken, door Zijn Zoon, dat bij Hem levend water te vinden is waardoor men gelaafd kan worden voor eeuwig.

Dat de Schriftgeleerden enorm veel moeite met Jehoshua hebben is begrijpelijk; God zegt immers Zelf in Deuteronomium 6:4 dat Hij Eén is en waar komt die Zoon van Hem dan ineens vandaan?? God is echter vanaf Genesis al Woord en Geest, ook al is Hij Eén. Hij is Eén maar niet in het enkelvoud. Jehoshua zegt: *"Ik en de Vader zijn Eén."* Woord en Geest zijn samen God, samen Eén. Het Woord is daarbij vleesgeworden en heeft onder ons verkeerd (Johannes 1:14).

Een keiharde uitspraak over de Farizeeën wordt uitgesproken in Joh. 7:49 *"Maar deze schare, die de Wet/Torah niet weet, is eparati (επαρτοι), vervloekt, verwenst."* Bij nagaan van dit venijnige woord vinden we het nergens terug in de Septuaginta (de Tenakh naar het Grieks vertaald), noch wordt het verder nog gebruikt in het NT. Het komt welbeschouwd maar één keer voor in de Bijbel.

Het woord voor *vloek* dat God in Deuteronomium gebruikt is het woord qlalah קללה wat is afgeleid van het werkwoord qalal קלל en dat betekent: *licht van gewicht, onbeduidend zijn*. Pas in de versterkte vorm (de pi'elvorm) betekent dit woord *vervloeken*. In een andere vorm kan het betekenen: *minachten, verachten*. Wat gebeurt er dan door zo'n vervloeking: het volk wordt *onbeduidend* en goed genoeg om *geminacht, veracht, vertrap* en *vervolgd* te worden, wat ook precies is gebeurd in de geschiedenis...

Wanneer we dan Jesaja lezen in deze Haftaralezing, wat is het dan ontroerend om te zien hoe God toch nooit Zijn rug heeft toegekeerd naar Zijn volk. Hij belooft hen een eigen Land, ondanks alles en herstelt Zijn volk in onze dagen. Het is zo mooi om in deze tijd te mogen leven en met eigen ogen te zien hoe God dit doet. Het volk Israël is na twee dagen lijden (de twee dagen van de profeet Hosea 6:2, oftewel tweeduizend jaar!) opgestaan en weer levend geworden als volk; de staat Israël is geboren (Jesaja 66:1 e.v.). De beloften, aan Jesaja gedaan, komen uit. Zelfs spreekt God: *"Als gij toch wordt aangevallen dan komt dat niet van Mij"* (Jesaja 54:15).

God zij dank dat Hij toch weer Zijn volk opraapt en het nooit in de steek laat, zoals Hij het Zelf ook zegt in Hosea 11:8-9a *"Hoe zou Ik u overgeven, o Efraïm, u overleveren, o Israël? Hoe zou Ik u maken als Adamah, u stellen als Zeboim? Mijn hart is in Mij omgekeerd, Mijn berouw is tezamen ontstoken. Ik zal de hittigheid Mijns toorns niet uitvoeren; Ik zal niet wederkeren om Efraïm te verdoeven want Ik ben God en geen mens, de Heilige in het midden van u."* Duidelijker kan Hij het niet zeggen: Hij laat Zijn volk niet en nooit vallen! Er is geen ander volk voor in de plaats gekomen, Hij is getrouw, Shabat shalom.

Wij sturen deze brief aan familie, vrienden en bekenden. Wilt u deze niet ontvangen? Reply ons dan.