

Hebreeuws in Zes Dagen, Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281
Gastenhuis, studie-ontdekkingsreizen
www.resetisrael.com

⌘ Shalom beste lezers,
Tisha be'Av, de herdenking w.b. de gebeurtenissen rondom de 9^e Av in de geschiedenis van het volk Israel, is sinds gisteravond weer voorbij. We kregen hele fijne reacties op het webinar wat we mochten geven.

Indien u het webinar niet kon volgen kunt u bij ons een samenvatting aanvragen. Het bleek dat weinig Christenen afweten van het verdriet wat ook o.a. Jehoshua/Jezus en familie en vrienden in Zijn dagen moet hebben geleden vanwege de treurnissen die op Tisha'be'Av het volk overkwamen. Het is raar te bedenken, maar het kan heel goed zijn dat verre nakomelingen van Zijn broers/zussen, ooms/tantes vandaag de dag zich bevinden onder het Joodse volk. Hij was immers één van hen!

We bereiden ons alweer voor op nieuwe webinars die zullen gaan over o.a. de najaarsfeesten, maar aangevuld met 'sprankelende Hebreeuwse Bijbelwoordstudies 😊'. Ook voor bekenden met de Feesten van Adonai vernieuwend genoeg, menen wij. Voorafgaand een webinar op Rosh Chodesh ('nieuwe maand') **20 augustus**. Het is het begin van de zesde maand en de zgn. '40 dagen tijd' die eindigt op Grote Verzoendag, de 10^e van de Bijbelse zevende maand. U kunt zich al opgeven en evt. de informatie doorgeven? Todah!



'Wekelijkse informatie verzameld door Studiehuis Reshiet, Na'áleh-Israel. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Kom eens op bezoek en geef het door ☺.

Yair en Karen Strijker

Staan we aan de vooravond van iets groots wat te gebeuren staat?

Je zou het verwachten als je de huidige situatie in Israel omschrijft.

Als communicatiewetenschapper ben ik zelf doorgaans enigszins wantrouwig over wat je hoort en leest via de media en dat de media zeer éénzijdig en manipulatief nieuws kunnen verslaan. Hier in Israel heeft het 'linkse Blok' al sinds de stichting van de Staat Israel een zeer sterke poot in de 'erets media' (landsmedia, TV e.d.).

Pas eind jaren '70 van de vorige eeuw kwam er onder premier Menachem Begin een rechts blok aan de macht, maar de media bleven vrnl. links georiënteerd.

Ik lees dagelijks artikelen van de Jerusalem Post maar duidelijk is dat zij veel meer anti-Netanyahu-nieuws verslaan dan b.v. het meer rechts-orthodoxe Aruts7.

Hoe dan ook, alle media laten grote onrust zien in ons kleine landje. Veel werkloosheid en bovendien veel beperkingen vanwege de covid 19. Israëliërs zijn van nature ongeduldig, het moet allemaal 1,2,3 opgelost zijn. Maar zo werkt het nu niet.. en dat terwijl de geldboompjes van vele Israëliërs aan het verdorren zijn. Velen leefden ook op veel te grote voet... schrijf maar een cheque uit en de bank betaalt wel. Er is grote ballagan/chaos voor velen.

Spanningen aan de noordergrens

Hezbollah zwoer wraak n.a.v. de dood van één van hun terroristen, die omkwam bij een Israelisch bombardement op een Iraanse munitieopslagplaats bij Damascus. Deze week hebben drie of meer infiltranten vanuit Libanon geprobeerd een aanslag te plegen in Israel. Ze werden opgemerkt, beschoten en vlogen terug naar hun eigen gebied. Het is niet bekendgemaakt of de terroristen, die teruggevuurd zouden hebben, gewond zijn geraakt. In ieder geval was er high alert en werden meerdere dorpjes vlakbij de noordergrens opgeroepen om binnen te blijven. Bizar te beseffen dat we daar onlangs nog zorgeloos rondreden. Het gevaar is geenzins geweken en men verwacht nog een actie van hezbollah, maar geluiden vanuit libanon lijken te bevestigen dat hezbollah niet op een bloedige strijd uit is op dit moment met Israel.

In het zuiden bij de Gazagrens vloog deze week een tros aan elkaar gebonden witte ballonnen, met een (lichte) bom eronder, Israel binnen. Het werd gelukkig tijdig opgemerkt en onschadelijk gemaakt. Hamas dreigde eerder dat de bewoners rond Gaza binnenkort in een hel zullen leven, maar deze witte ballonnen stellen, in verhouding met de altijd zwaar geladen pocherige Arabische Hamas dreigtaal, niet veel voor gelukkig.

Anti Netanyahu protesten zullen dit weekend ook in de VS (New York, San Francisco) en o.a. Londen gehouden worden. De demonstranten zijn vooral links democratische Joden die aldaar wonen. Men is bang dat de Israelische democratie op het spel staat. Deels hebben ze gelijk, maar meer niet dan wel en zelfs vrezen wij dat als Bibi zou wegvallen, er nog grotere problemen zullen ontstaan in ons landje.

Dat er nu beperkingen zijn opgelegd binnen de samenleving en het leger ingezet is om te achterhalen wie met wie contact gehad heeft, i.v.m. een besmet persoon, is nu eenmaal zo. Voorheen konden ze ons ook al traceren voor wat dan ook...

Of het wordt zoals het 'vroeger was' blijft een grote vraag en dat is wereldwijd zo. Laten we blij zijn dat we niet in China wonen waar de coronamaatregelen vele malen strikter en bedreigender zijn. Trump heeft zijn steun betuigd aan Bibi! Beide heren staan onder enorme druk.

Deze week hebben wij voor de vierde keer op rij opnames gemaakt voor het programma Frontline van Radio Israel. Be ezrat haShem (met de hulp van de Naam/God) kunt u onze wekelijkse reportage vrijwel iedere vrijdagmiddag om 16 uur beluisteren. Kijk voor de herhalingen op www.radioisrael.nl

In september start er weer een internetcursus **Hebreeuws in Zes Dagen**, live vanuit Israel. Interesse? De data zijn: dinsdagavonden 15 en 29 september; 13 en 27 oktober en 10 en 24 november van 19.30 tot 21.30 Nederlandse tijd. Karen en Yair Strijker

Er worden in het najaar meerdere cursussen 'Hebreeuws in Zes Dagen' in Nederland gegeven waaronder in

Lopik: 8 en 22 sept. / 6 en 20 okt. / 3 en 17 nov. / 1 en 15 december 2020 van: 19.30 uur-21.30 uur
Alblasserdam: 3 en 17 sept / 1, 15 en 29 okt / 12 en 26 november / 10 december 2020 Tijd: 19.30 uur-21.30
Ouddorp 1, 15 en 29 sep., 13 en 27 okt., 10 en 24 nov., 8 dec. 2020

Kijk voor nadere info: www.studiehuisreshiet.nl
 docenten Mw A. Bom-de Jongh of Mw. C. De Ronde



De Genesis Patronen - dr. R.S. van der Giessen

€ 14,95 stuk

Te bestellen via www.studiehuisreshiet.nl

Wilt u ook een abonnement op Tijdstip?

- Ons magazine over de Bijbelse Hebreeuwse taal, boordevol studies vanuit het Hebreeuws
- Vraag een proefnummer aan
- Verschijnt vijf keer per jaar
- Jaarabonnement 28,95, via www.studiehuisreshiet.nl



Shabat shalom en lehitraoth!!

Blijf gezond en zeg nooit: ik ben ziek, maar zeg dan: ik heb een ziekte, dat maakt verschil en we mogen bidden dat die ziekte gaat wijken!

Groeten van ons vanuit het kleine mooie, maar nu wel zo goed als afgesloten landje op aarde ☺.



We nodigen u uit om u in te schrijven voor het webinar 'de Joodse 40 dagen periode.'
De eerste van de 6^e maand tot en met 10^e van de zevende maand (Grote Verzoendag) worden ook wel de veertig dagentijd genoemd.

Israel leeft dan toe naar de bijzondere 'ontzagwekkende dag'. Het is weer anders dan de 'veertig dagen periode' voorafgaand aan Pasen/Pesach. Het getal veertig komt regelmatig voor in Gods Woord. We lichten één en ander toe, overeenkomsten en verschillen. Het webinar is ook een inleiding op de webinars die in de maand september volgen over de 'Zevende maand, de jaarlijkse Shabat maand' waarin de grote najaarsfeesten worden gevierd. U kunt zich opgeven via info@studiehuisreshiet.nl

Dank U voor uw goede gaven indien u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet steunt. Dat bemoedigt ons enorm!

NL03 INGB 000 8725116 of

via de ANBI stichting Ammeech Ammi (uw volk is mijn volk),
 NL86 INGB 000 4358913
 t.b.v. Studiehuis Reshiet.
 Yair en Karen Strijker.

Parasha

Parasha Etchanan (ik smeekte). We lezen Deuteronomium 3:23-7:11. Uit de Haftara lezen we Jesaja 40 en we lezen Mattheus 23:31-39.

Deze Parasha gaan we verder met de terugblik van Moshe. Het begint met Moshe, die om genade smeekt bij God om toch het Beloofde Land in te mogen trekken, maar het helpt hem niets. God is verstoord over het volk en over Moshe die voor de tweede keer op de rots sloeg terwijl hij deze had moeten toespreken (Numeri 20:7-12). Moshe blaamt hier het volk voor in vers 26: *'Om uwentwil verstoorde Hij zich zeer over mij.'* Maar waar het eigenlijk op neerkomt is dat hij bij die gebeurtenis weer eens geërgerd was geworden en uit zijn slof (sandaal) was geschoten. Jehoshua zegt later in de tijd dat het niet onrein maakt wat op ons af komt, maar datgene wat er uit ons komt (vaak in reactie daarop), dat maakt onrein. Dat heeft Moshe hier aan den lijve ervaren.. Het gemopper van het volk had Moshe niet hoeven raken, maar hij reageerde er heel verkeerd op en de straf is ernstig, bijna onevenredig, zouden we zeggen, vooral na wat Moshe allemaal heeft uitgestaan met het weerbarstige volk.

Opvallend in deze Parasha is het herhalen tegen het volk dat ze God niet mogen vergeten. Elke keer wordt het weer gezegd; God weet welk maaksel wij zijn. En dat er niet geluisterd is, dat weten we door de geschiedenis. Inderdaad is het volk verstrooid in de diaspora, als straf voor hun ongehoorzaamheid.

De Tien Woorden worden herhaald en het 'Shema Israel' wordt hier bevolen in Deuteronomium 6:4: *'Hoor Israel, de Aanwezige onze God, de Aanwezige, Hij is Eén.'*

Net als in Jesaja/Jishajahoe, spreekt God over Zichzelf om het volk vertrouwen in te boezemen: Hij is de God, Die Israel met sterke arm uit Egypte heeft geleid. Vergeet het niet!

Jishejahoe spreekt over de onnavolgbare grootheid van God, Die Zijn volk bevrijdde uit het slavernijbestaan in Egypte. De straf is voorbij; de schuld van Jeruzalem is voldaan. *'Baan de weg voor de Aanwezige (JHWH) door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God!'* Jeruzalem heeft niets meer te vrezen: *'Hier is uw God!'*

Hij komt Zijn kudde weiden. En in het woord weiden zit dan weer zo'n typisch Hebreeuwse schoonheid; er zijn namelijk twee verschillende woorden voor *weiden*: ra'ah רעה en rabats רבץ. Ra'ah betekent volgens de geleerden *weiden op individueel, persoonlijk niveau* en rabats betekent *toezicht houden over een kudde, deze neerleggen*, dat kan afstandelijker zijn. Natuurlijk wordt hier in Jesaja ra'ah gebruikt: het individuele leiderschap van God over elk afzonderlijk mens dat voor Hem kiest en in Zijn kudde verkeert. God vervult Zijn beloften niet half, maar helemaal en voor iedere betrokkene persoonlijk.

Dan spreekt God over Zichzelf met zijn eigen grootheid te benadrukken, heerlijke verzen zijn dit! En Hij doet dit met het oog op het geruststellen van Zijn volk. *'Wie op de Aanwezige vertrouwt krijgt nieuwe kracht.'* Daar kunnen wij ook in deze tijd mee verder. Vertrouw op Hem, dat kan groeien doordat we Zijn Woord dagelijks met grote aandacht lezen. Een stekker heeft twee *pinnen*, daarmee kunnen we deze in het stopcontact steken om energie te krijgen in de apparaten die we gebruiken. Wij hebben twee ogen, die moeten we *'vastgepind'* houden op Gods Woord om energie te krijgen, het is precies hetzelfde: we moeten elke dag opgeladen worden door Hem, anders kunnen we niet volledig functioneren en groeit ons vertrouwen niet. Juist zo'n tekst uit Jesaja geeft een enorm vertrouwen in Hem, maar dan moeten we het wel tot ons nemen als dagelijkse energiebron.

Wat Jehoshua zegt in Mattheus, liegt er niet om. De leiders van die tijd krijgen er ongenadig van langs omdat ze er een potje van maken, net als hun vaders en voorvaders.

Zowel het weiden in Jesaja als deze ernstige woorden van Jehoshua hier in Mattheus, hebben met Ezechiël 34 te maken waar God woedend is over het gedrag van de herders van Israel. God belooft hier om Zelf Zijn Herder te sturen en zie: hier is Hij in Mattheus. Natuurlijk wordt Hij niet blij van wat Hij aantreft, het volk is stuurloos en leiding is er niet, alleen zakkenvullers. Maar Hij geeft hoop, Hij geeft Zijn leven over om Zijn volk te redden en ze zullen zeggen: *'Gezegend is Hij Die komt in de naam van de Here!'* Shabat shalom!