

Hebreeuws in Zes Dagen, Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281
Gastenhuis, studie-ontdekkingsreizen
www.resetisrael.com

⌘ Shalom beste lezers,
Sinds deze week zitten we weer in het vangnet van beperkingen die Israëliërs worden opgelegd.

Was Israel eerst zo'n beetje het beste jongetje van de klas vanwege lage aantal besmettingen en doden, nu worden we geweerd in meerdere landen vanwege de meer dan 1000 besmettingen per dag, met uitschietingen naar 1300. Het aantal doden blijft gelukkig respectievelijk laag, minder dan 350 in totaal.

De regering is van mening dat wanneer we geen lockdowns toepassen in bepaalde regio's inclusief de strengere regels dat er dan meer besmettingen en doden vallen. Die doden zullen dan bovendien een ernstiger economische situatie veroorzaken dan de economische malaise die ontstaat wanneer er wel beperkingen worden opgelegd... vandaar terug naar bijna af. Het is volop zomer hier met gemiddelde temperaturen boven de 30 en in de bussen mogen geen airco's aan. Men moet de ramen open houden en de warme wind snijdt dan in je gezicht. We weten er alles van want bij ons is de airco in de auto stuk en rijden in een auto die een tijdje in de zon heeft gestaan is helaas geen pretje. We hadden wat pech ook o.a met de garage die dicht was vanwege corona en hopelijk is het euvel binnenkort verholpen voordat we gesmolten zijn...



'Wekelijkse informatie verzameld door Studiehuis Reshiet, Na'áleh-Israel. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Kom eens op bezoek en geef het door ☺.

Yair en Karen Strijker

Het kan maar zo maar het lijkt niet waarschijnlijk dat deze maand de regering gebieden, die toch al onder Israëls beheer stonden, officieel bij het land getrokken worden.

Netanyahu staat onder enorme druk en de dreigementen wb boycot van de buitenwereld lijken heel reëel en kunnen Israëls economie verder schade toebrengen zodat mogelijk er chaos op straat zal ontstaan. De duivel ziet niets liever... Staan we aan de vooravond van iets groots wat te gebeuren staat of ebt alle spanning weg en duurt nog even voordat de confrontatie aangegaan wordt.

De mysterieuze ontploffingen in Iraanse

Israel heeft deze week een 'spionage satelliet' de ruimte in geschoten vanaf Palmachiem, niet ver van de Ikea bij Rishon LeTzion.

De Ofek 16 draait nu om de aarde en heeft als doel vijandige beweging op aarde gericht tegen de Joodse staat op te sporen. Vanaf volgende week zouden de eerste data/foto's naar de aarde gestuurd worden.

Dusshh u kunt vanaf nu buiten staan en het heelal inkijken en wat zwaaien met de Israelische vlag en wie weet komt u dan in het Ofek 16 journaal... 😊

Dinsdag kregen wij van meerdere kanten een zeer goede video boodschap van Christenen voor Israel toegestuurd.

Op heldere wijze zetten zij de situatie wb de zgn Westelijke Jordanoever betreft uiteen. Heel scherp maken zij duidelijk hoe de NOS een eenzijdig en dus vertekend beeld neerzet van de situatie. Graag maken wij u attent op deze videoboodschap en...geef het door.

<https://christenenvoorisrael.nl/?p=110351>

Deze week hebben wij de eerste opnames gemaakt voor het programma Frontline van Radio Israel. Be ezrat haShem (met de hulp van de Naam/God) kunt u onze 'reportage' vrijwel iedere vrijdagmiddag beluisteren. Het programma wordt door de week enkele malen herhaald.

De Israelische vliegtuigmaatschappij ELAL zit in zeer zwaar weer al voordat corona opdook. Er dreigde failissement maar de staat neemt het bedrijf opnieuw grotendeels over. De privatisering van ELAL heeft het bedrijf de afgelopen jaren geen goed gedaan. Door mismanagement en naar men zegt arrogantie en door te hoge prijzen kozen Israëliërs steeds vaker voor prijsvechters als EasyJet ed. Maar zonder een eigen vliegtuig kunnen we natuurlijk ook niet. De eerste passagier was ooit Ben Gurion en hoeveel bijzondere reddingsoperaties heeft de ELAL wel niet gemaakt in het verleden.

'Rood wit blauw' soorten melk en yogurtjes in overvloed in het land van melk en honing.....



Sinds gisteren bevinden wij ons in de zgn. 'Drie Weken' periode.

Het is een periode van rouw en bezinning. Orthodoxen zullen dan niet feesten of trouwen (kan zo wie zo nu slecht in de corona tijd...) men eet matig en scheert zich niet. Waarom dan toch?

De verwoestingen van de twee Tempels in Jeruzalem hebben een enorme impact gehad op het Joodse volk. Na de verwoesting van de eerste Tempel in 586 voor Chr. werd het volk in ballingschap gestuurd maar kwam grotendeels na 70 jaar terug in het land der belofte.

De vernietiging van de tweede Tempel in het jaar '70 veroorzaakte ook een ballingschap, een enorme tragische lange die officieel duurde tot 1948.

Ondanks dat er weer een Joodse Staat is leven de meeste Joden nog buiten het Land.

Al die eeuwen lang bad men dagelijks voor de terugkeer naar Jeruzalem en het herstel van de diensten op de Tempelberg.

Iedere Pesach zong men, zelfs toen de volgende kamer de gaskamer zou worden, met overtuiging 'be'shanah ha'ba'ah birushalayim':volgend jaar in Jeruzalem. Nooit is de tiqwah-hoop opgegeven dat Jeruzalem weer herbouwt zou worden omdat het volk zou terugkeren, dat God een keer in hun lot zou brengen.

Nooit is men vergeten dat de laatste Tempel in het jaar '70 op de 9^e van de 5^e Bijbelse maand vernietigd werd en volgens de traditie was dat ook het geval met de eerste Tempel. De dag staat bekend als Tisha be'Av.

Drie weken vóóordat de Tempel verbrand werd sloegen de Romeinen de eerste bres in de buitenmuren van de stad Jeruzalem. Dat gebeurde op de 17^e van de 4^e maand. Het volk werd opnieuw in ballingschap gestuurd, althans zij die het hebben overleefd na de wrede moord en verkrachtpartijen van de Romeinen.

Tot op de dag van vandaag herdenkt het volk dit enorme drama van toen, te beginnen bij de 17^e van de vierde maand en rabijnen hebben wel de verwachting uitgesproken dat de negende Av ooit een vreugde dag mag worden wanneer er weer een Tempel zou verrijzen op de aloude Plek waar de eerdere Tempels ook hebben gestaan...

We zijn inmiddels gestart met een herhaling van het live webinar 'Hebreeuws in Zes Dagen,' een basiscursus 'Bijbels denken vanuit de Hebreeuwse taal:' boeiend, verdiepend en verrijkend.

In september start er weer een cursus. Interesse? De data zijn: dinsdagavonden 15 en 29 september; 13 en 27 oktober en 10 en 24 november van 19.30 tot 21.30 Nederlandse tijd. Tegelijkertijd zal dan op de middagen van 16:30 tot 17.15 er een nieuw **jeugdwebinar** starten: 'Hebreeuwse letters leren.' Het jeugdwebinar is voor iedereen gratis toegankelijk, leuk en voor iedereen te volgen. We kregen zeer positieve reacties op de eerste aftrap!

Ouderen kunnen dit webinar ook volgen (het bleek dat er bij het laatste webinar er meer ouderen meededen dan jongeren 😊, ze zijn dan niet in beeld).

Geef het door, zo belangrijk dat de jeugd over de taal van God leert en ook de band met het volk Israel hiermee kan versterken. Is het leren van de GodsTaal misschien ook een manier om hen, het Joodse volk 'jaloers te maken'..?



De Genesis Patronen - dr. R.S. van der Giessen

€ 14,95 stuk

Te bestellen via www.studiehuisreshiet.nl

Wilt u ook een abonnement op Tijdstip?

- Ons magazine over de Bijbelse Hebreeuwse taal, boordevol studies vanuit het Hebreeuws
- Vraag een proefnummer aan
- Verschijnt vijf keer per jaar
- Jaarabonnement 28,95, via www.studiehuisreshiet.nl



Shabat shalom en lehitraoth!!

Blijf gezond en zeg nooit: ik ben ziek, maar zeg dan: ik heb een ziekte, dat maakt verschil en we mogen bidden dat die ziekte gaat wijken!

Groeten van ons vanuit het kleine mooie, maar nu wel zo goed als afgesloten landje op aarde ☺.



We nodigen u uit om u in te schrijven voor het webinar over Tishá be'Av, (de negende Av), de dag van de verwoesting van o.a. de twee Tempels in Jeruzalem.

Er hebben zich echter in de Joodse geschiedenis meer schokkende gebeurtenissen afgespeeld op de negende Av. Er klinken in de traditie ook geluiden door dat het ooit een dag van vreugde zou kunnen worden....? Een dag met een Messiaans perspectief...?

Dit jaar herdenkt Israel en de Joodse wereld die dag op donderdag 30 juli, beginnend op de avond ervóór.

U bent welkom om het korte en toegankelijke webinar over Tisha be'Av te volgen a.d.h.v. een Power Point presentatie, live vanuit Israel/Na'aleh.

Wanneer? dinsdagavond 28 juli van 19.30-20.30 Nederlandse tijd.

Na afloop sturen wij u bovendien een klein overzicht van de behandelde, leerzame informatie 😊.

Opgeven via info@studiehuisreshiet.nl Voorafgaand aan het webinar sturen wij u dan de link om rechtstreeks in het webinar te komen.

Geef het door!!

Vreugde voor Israel is onze vreugde? Wat dan met verdriet en verlies...?

Dank U voor uw goede gaven indien u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet steunt. Dat bemoedigt ons enorm!

NL03 INGB 000 8725116 of via de ANBI stichting Ammeech Ammi (uw volk is mijn volk),

NL86 INGB 000 4358913

t.b.v. Studiehuis Reshiet.

Yair en Karen Strijker.

Parasha

Wij sturen deze brief aan familie, vrienden en bekenden. Wilt u deze niet ontvangen? Reply ons dan.