

Hebreeuws in Zes Dagen, Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281
Gastenhuis, studie-ontdekkingsreizen
www.resetisrael.com

א Shalom beste lezers,

Gisteren werden er maar liefst 668 nieuwe coronabesmettingen op één dag vastgesteld in Israel.

Inmiddels is het virus over meer dan 100 steden, verspreid over het gehele land uitgewaaid en spreekt men van een tweede golfje. In verhouding met andere landen valt het in Israel met in totaal rond de 22.000 besmettingen sinds de uitbraak wel mee.

Het lijkt erop dat mensen van C19 nu ook minder ziek worden en het dodental staat in totaal op 308 sinds het eerste sterfgeval begin maart.

Dat is toch wel een heel ander getal dan de gemiddeld 800 doden die per dag in Brazilië vielen deze week. Echter, doordat er nu meer besmettingsgevallen per dag zijn bijgekomen dan in april, heeft de regering besloten om opnieuw steden of stadsdelen af te sluiten van de buitenwereld. Onder andere in Tiberias, Bnei Brak en het orthodoxe stadje Elad, niet ver van ons verwijderd.

Modie'in Ilit, nog dichterbij ons, staat ook op de nominatie om te worden afgesloten. Gezondheidsexperts beweren dat het helemaal geen zin heeft om opnieuw 'lockdowns' in te voeren terwijl de economische gevolgen rampzalig kunnen zijn.

Op sociale media, zo berichtte de Jerusalem Post, circuleren wereldwijd



'Wekelijkse informatie verzameld door Studiehuis Reshiet, Na'áleh-Israel. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Kom eens op bezoek en geef het door ☺.

Yair en Karen Strijker

berichten dat in Israel mensen niet sterven aan het virus omdat wij hier in de middag steevast een thee drinken van citroen vermengd met 'baking soda'. Het drankje zou 'direkt en volledig het virus elimineren uit het lichaam.' Kletsboek! Maar dat vitamine C een rol kan spelen in het voorkomen of verminderen van klachten is zeker niet uitgesloten. Onderzoekers aan de Bar Ilan universiteit schreven dat zij goede resultaten boeken met het ontwikkelen van een vaccin op basis o.a. C waarmee een tweede of derde uitbraak van het virus geremd zou kunnen worden, naast goede hygiëne, afstand houden (2 meter..) en maskers dragen. Wij noemen erbij dat vitamine D onontbeerlijk is om het immuunsysteem te versterken tegen het virus.



Anderhalf jaar geleden doodde Atsam Bargoutti vlakbij Ofra en Bethel (ten noorden van Jeruzalem) binnen twee dagen twee soldaten en een ongeboren jongetje. Het kind werd door de aanslag vervroegd uit de ernstig verwonde moeder gehaald en kreeg nog de naam Amiad Yisrael Iesh Ran mee. Helaas overleed hij toch na enkele dagen. Gister kreeg de terrorist de straf van vier keer levenslang plus een boete van enkele miljoenen shekels. De familie van de terrorist krijgt van de Palestijnse Autoriteit maandelijks een bijdrage voor de 'heldendaad' van hun zoon. Het zal wel zuur voor die familie zijn dat zij nu medeverantwoordelijk zijn voor de schulden die zij de nabestaanden van de Israelische slachtoffers moeten betalen. Je hoopt dat ouders van potentiële moordenaars hun kinderen waarschuwen voor de gevolgen van hun daden.

Gisteren reed een vermeende neef van Saeb Erekat (een bekend politicus en secretaris generaal van de PLO) in op beveiligingspersoneel bij een checkpoint. Men ziet duidelijk dat hij plots de auto naar rechts draaide, op de Israëliërs inreed en vervolgens razendsnel de auto uit vluchtte. Daarop werd hij neergeschoten en hij overleed. De Israelische beveiligers raakten gelukkig niet ernstig gewond, Volgens Erekat was het geen opzet maar een ongeluk en duurde het te lang voordat er hulpdiensten kwamen. Natuurlijk zijn de Israëliërs de moordenaars in zijn ogen...

Opnieuw oplopende spanningen deze week tussen Israel en Iran. Deze week werden Iraanse munitieopslagplaatsen verwoest in Syrië. Buitenlandse media berichtten dat Israel hiervoor verantwoordelijk is. Israel laat duidelijk weten dat zij niet toestaat dat Iran een wapenarsenaal opbouwt in Syrië met als doel vanuit Syrië Israel aan te vallen en te vernietigen want dat is luid en duidelijk het Iraanse doel. Er vielen zeven doden waaronder vijf Iraniërs en twee Syriërs. Wraak werd gezworen en Israel is optimaal alert.

Toestaan dat Iran gewoon doorgaat met het sturen van wapens en personeel naar Syrië is geen optie en Israel heeft geen oneindig geduld; ons kleine landje zit niet te wachten op een volgende Holocaust.

We zijn heel benieuwd wat we volgende week zullen schrijven over de eventuele annexatieplannen van de regering. We lezen in de media dat de regering overweegt om als eerste stap een aantal grote steden zoals Ma'aleh Adumiem, het Gush Etsionblok en Ariel (hoofdstad van Samaria) bij Israel te voegen en in een later stadium de Jordaan vallei. Op televisie, of via het kanaal Aruts 7, zien we regelmatig documentaires van Arabieren die blij zouden zijn wanneer Israel gaat annexeren omdat zij vinden dat de Palestijnse Autoriteit van Abbas niets voor hen doet en een stelletje geboefte en schurken is. Veel Arabieren zien wel heil in een Israelische identiteitspas waarmee zij betere banen kunnen vinden in Israel. We hoorden hen zeggen: liever onder de druk van het Israelische leger dan onder de voetzool van Abbas.

We zijn inmiddels gestart met een herhaling van het live webinar ‘*Hebreeuws in Zes Dagen,*’ een basiscursus ‘Bijbels denken vanuit de Hebreeuwse taal:’ boeiend, verdiepend en verrijkend.

In september start er weer een cursus. Interesse? De data zijn: dinsdagavonden 15 en 29 september; 13 en 27 oktober en 10 en 24 november van 19.30 tot 21.30 Nederlandse tijd. Tegelijkertijd zal dan op de middagen van 16:30 tot 17.15 er een nieuw *jeugdwebinar* starten: ‘Hebreeuwse letters leren.’ Het jeugdwebinar is voor iedereen gratis toegankelijk, leuk en voor iedereen te volgen. We kregen zeer positieve reacties op de eerste aftrap!

Ouderen kunnen dit webinar ook volgen (het bleek dat er bij het laatste webinar er meer ouderen meededen dan jongeren 😊, ze zijn dan niet in beeld).

Geef het door, zo belangrijk dat de jeugd over de taal van God leert en ook de band met het volk Israel hiermee kan versterken. Is het leren van de GodsTaal misschien ook een manier om hen, het Joodse volk ‘jaloers te maken’..?



De Genesis Patronen - dr. R.S. van der Giessen

€ 14,95 stuk

Te bestellen via www.studiehuisreshiet.nl

Wilt u ook een abonnement op Tijdstip?

- Ons magazine over de Bijbelse Hebreeuwse taal, boordevol studies vanuit het Hebreeuws
- Vraag een proefnummer aan
- Verschijnt vijf keer per jaar
- Jaarabonnement 28,95, via www.studiehuisreshiet.nl



Shabat shalom en lehitraoth!!

Blijf gezond en zeg nooit: ik ben ziek, maar zeg dan: ik heb een ziekte, dat maakt verschil en we mogen bidden dat die ziekte gaat wijken!

Groeten van Yair en Karen Strijker vanuit het kleine mooie landje op aarde 😊.



Wat betreft het niet dragen van mondbescherming, ‘masechot:’ men riskeert een boete van 500 shekel (€125) wanneer je betrapt wordt zonder masker. We waren dinsdag met het gezin een dagje in Tel Aviv. Wat banjeren door de stad om onder meer de prachtige ‘Bauhaus architectuur’ te bewonderen en natuurlijk langs het strand te sjokken e.d. Het was de eerste week van de welverdiende vakantie voor de kinderen en Tel Aviv-Jaffo geeft ons wel een vakantiegevoel. **Toen gebeurde het:** we hadden net een broodje gegeten en wat sap gedronken op een bankje. We stonden op met het masker nog op de kin en ja hoor... een agent sprak ons direkt aan dat we een boete kregen van 500 shekel per persoon! We schrokken ons een hoedje (een masker 😊) en al die tijd hadden we netjes die ellendige kapjes gedragen. Blijkbaar keken we allemaal wat benauwd en overdonderd en gelukkig voegde hij niet daad bij woord, maar liep hij door... misschien dacht hij dat we toeristen waren, ook al zijn die vandaag de dag in geen velden of wegen te bekennen 😊. *Dan nog meer persoonlijk nieuws...*

Karen liet Djessie uit op het veiligheidspad dat rondom ons dorp loopt. Ze merkte plotseling dat de hond niet bij haar was. Teruglopend langs het pad, zag zij dat de Djessie strak keek naar iets wat buiten het hek was, ze blafte niet maar keek intens gespannen en was niet aan te roepen. Vreemd! Een beetje beducht ging Karen op onderzoek uit maar zag niets in het struikgewas. Het zat haar niet lekker en ze stapte naar de beveiligingsbeambte aan het begin van het dorp. Bij uitleg werd via de camera’s het gebied afgezocht, geen resultaat. Een beveiligiger werd opgeroepen om op onderzoek te gaan en Karen reed voor hem uit om de plaats aan te wijzen. Opnieuw stook Djessie ernaartoe om te staren. Wat was daar: een lijk, een terrorist? De beveiligingsman liep ernaartoe met zijn Uzi in de aanslag en Karen bleef veilig achter zijn rug verborgen, nek uitgestrekt om mee te kijken. Dat werd het enorme dikke, vette wilde zwijn, dat zich daar ophield, teveel en het stook weg langs het hek, met Djessie op de hielen aan haar kant van het hek. Algemene hilariteit, sindsdien wordt er naar Karen geknipoogd wanneer ze langs de beveiligingspost komt! Tja, maar je weet maar nooit, toch? En Djes? Die kreeg een extra bot voor de trouw bewezen dienst.

Dank U voor uw goede gaven indien u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet steunt. Dat bemoedigt ons enorm! NL03 INGB 000 8725116 of via de ANBI stichting Ammeech Ammi (uw volk is mijn volk), NL86 INGB 000 4358913 t.b.v. Studiehuis Reshiet. Yair en Karen Strijker.

Parasha Parasha חקתה chuqath, voorschrift.

We lezen Numeri 19:1-22:1; uit de Haftara lezen we Richteren 11:1-33 en we lezen Johannes 3:10-21.

De Parasha begint met de regels rond het slachten van de rode vaars, waarbij ook meteen blijkt dat Aharon al niet meer 'in charge' is want de vaars moet aan zijn zoon El'azar אלעזר (God heeft geholpen) worden gegeven, die met zijn vinger in het bloed ervan moet dopen en het zevenmaal smeren aan de voorkant van de Tabernakel. Daarna moet de vaars worden verbrand. Dit gebeurt allemaal buiten het kamp. Het heeft niets met het altaar te maken, het is een zondoffer. Vergelijk dit met Hebrreeën 13:11,12 waar de schrijver dit gebeuren vergelijkt met het offer van de Messias, ook buiten de poort. De as van de vaars wordt bewaard op een reine plek buiten het kamp en ter reiniging gebruikt voor het komende jaar. De as wordt alleen toegepast om mensen te reinigen die met de dood in aanraking zijn geweest.

De sfeer in het kamp is niet bepaald geweldig, buiten dat er een aantal volkeren hen bestrijden tijdens hun woestijnreis. Het volk klaagt en klaagt, nu weer over water. Moshe slaat op de rots, tegen Gods orders in. Het kost hem en Aharon de binnenkomst in het heilige land. Het zat 'em misschien niet zozeer in het slaan op de rots, maar vooral in wat ze ervóór zeiden: *'Moeten wij eens even water uit de rots laten komen?'* Ze vergaten om God de eer te geven. De rots is ook niet zomaar een rots, maar de meetrekkende Messias, volgens Paulus in 1 Corintiërs 10:4.

God is het geklaag van het volk beu en zendt vurige slangen die velen weten te doden. Op hun berouw geeft God aan Moshe bevel om een koperen slang נחש (נ=50, כ=8, ש=300, samen 358) op een staak te plaatsen, en daar naar te kijken. Het is een verborgen beeld van de Messias משיח (מ=40, ש=300, י=10 en כ=8, samen ook 358). De Messias wordt later in de heilsgeschiedenis ook op een staak geplaatst en een ieder die opziet naar Hem in geloof, wordt gered van de dood. Er staan geen toevalligheden in de Bijbel.

Zowel Mirjam als Aharon sterven; een dubbele klap voor Moshe. Voordat Aharon sterft, gaat hij met zijn zoon El'azar en met Moshe de berg Hor op en God geeft bevel dat zijn kleren nu doorgegeven worden aan El'azar. Kleren maken de man; de tuniek maakt de priester. Met de kleren krijgt El'azar ook de verantwoording van het priesterschap op zijn schouders. Aharon zal nu 'verzameld' worden, verenigd bij zijn voorvaders: יאסף je'asef, wat ook betekent: binnengehaald worden, als ziel geogst worden, weggeraapt worden. De ziel van Aharon wordt hier geogst, binnengehaald door God en hij overlijdt; is 'over het lijden heen.'

In Johannes vertelt Jehoshua dat God de wereld alzo lief heeft gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gestuurd opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft, zie dus op naar Hem, zoals het volk Israël mocht opzien naar de koperen slang.

In de Haftara (profetenlezing) wordt de gehele geschiedenis van de trek door de woestijn van het volk door Jefta herhaald wanneer de Ammonieten aanspraak denken te maken op het land. Het lijkt verdacht veel op de tegenwoordige tijd waarin Arabieren, die zich Palestijnen noemen, ook aanspraak denken te maken op dit land, wat God al zo lang geleden aan de nazaten van Abraham heeft beloofd. Ezechiël 35:10. Men vertelt er zelfs bij dat zij afstammen van de vroegere Filistijnen, maar helaas voor hen hebben die een andere voorvader. Ook zij kunnen gered worden door geloof, door simpel op te zien naar Hem en te geloven, wat zou dat veel problemen oplossen en waarom zouden wij daar niet voor bidden? Shabat shalom!