

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 4-10-'19

5-7-5780

Nummer 180

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studyhousereshiet.com
www.resetisrael.com
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

We leven nu in de dagen tussen Yom Teruah/Rosh HaShana en Yom Kipur. Die dagen heten ook wel de 'Tien Ontzagwekkende Dagen.' Dagen waarin velen van het Joodse volk stil staan bij de persoonlijke- en volkszonden van het afgelopen jaar. Allerlei zonden van onszelf en anderen die openlijk beleden worden in een gemeenschappelijke schuldbelijdenis, 'unity.' Verderop meer hierover.

Niet bepaald 'unity' zijn de onderhandelingen over een kabinet. De besprekingen tussen Blauw-Wit en Likud zijn gestrand. Netanyahu beschuldigt de co-leider van Blauw-Wit, Yair Lapid, ervan een éénheidsregering te dwarsbomen omdat hij dan niet zelf in rotatie premier kan worden. Onze mening is dat deze Yair wel een heel groot ego heeft en zich zeer agressief opstelt tegenover de orthodoxen, net zoals zijn vader, die ook in de politiek zat, dat ook deed. Jammer want de kans dat er een derde verkiezingsronde kan komen is daarmee groter geworden en natuurlijk beschuldigt Lapid nu Netanyahu dat juist hij een unity-regering dwarsboomt. Het volk begint de politici onderhand zat te worden en verliest daarmee ook vertrouwen in de democratie.

Ondertussen zijn er ook besprekingen geweest tussen Avigdor Liberman en



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 3 of 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺.

Yair en Karen Strijker- Israel

Netanyahu; als Liberman zich bij het kamp van Bibi en rechts zou aansluiten, dan zouden ze een meerderheidsregering kunnen vormen. Maar deze combinatie schijnt steeds niet te mogen gelukken en het klikt nu eenmaal absoluut niet tussen Liberman en de orthodoxen. Zo u mogelijk wel eerder in Vanuit Shomron gelezen heeft, wil Liberman dat de orthodoxen ook in het leger gaan dienen, maar dat stuit op fel verzet. Het is het oude verzet wat al speelt sinds de stichting van de staat Israel in 1948...

Direkt na Rosh Hashana/ Jom Teruah (woensdag) begonnen de hoorzittingen over dossier 4000 waarin Bibi beschuldigt wordt van o.a. fraude en corruptie. In ieder geval t/m zondag zullen er nog verhoren zijn. Deze zaken lopen nu en we horen er niet veel over want het is geen publiek gebeuren.

Dinsdagavond begint Jom Kipur. In 1973 begon op die dag de Jom Kipur oorlog.

Deze week maakte de IDF bekend dat onlangs infiltranten vanuit Libanon veertig pistolen met munitie Israel probeerden binnen te smokkelen. Eén van hen was al de grens overgestoken en gelukkig kon hun 'buit' in beslag genomen worden. Israel spreekt van een grote vangst maar... wat glipt er tussen de mazen door, vraag je je wel eens af.....?

We vermelden hieronder enkele verzen uit het Avinu Malkenu, onze Vader, onze Koning. Zinnen die dagelijks gelezen worden tijdens het ochtendgebed gedurende de Ontzagwekkende Dagen. Het gebed staat bekend als zeer oud en is heel emotioneel van aard. Dat de Schepper ook onze Vader is, lezen we o.a. in Jesaja 63:16. In Gods Woord lezen we veelvuldig dat Adonai Koning is, ook bijvoorbeeld Jesaja zegt het (Jesaja 33: 22.) De hele tekst kunt u o.a. op internet vinden onder 'Tekst Avinu Malkenu.' Leest u mee met het volk Israel? Ook Jehoshua, Jezus, hoewel zonder zonden, vierde, als belijdende orthodoxe Jood, met heel het volk, zijn familie en later zijn volgelingen de Gedenkdagen/Feesten van Adonai waaronder Yom Kipur. Omdat het Avinu Malkenu al een heel oud gebed is zou Yehoshua/Jezus dergelijke teksten mogelijk ook hebben uitgesproken ten behoeve van het gehele volk. Het is een 'wij' hebben gezondigd, zoals ook Daniel dat uitsprak in de 'wij' vorm.

Avinu Malkenu chatanu levanecha

Onze Vader onze Koning, wij hebben tegenover U gezondigd

Avinu Malkenu ein lanu Meleg, ella Atah

Onze Vader, onze Koning, wij hebben geen Koning behalve U

A.M. chadesh alenu shanah tova

OV.OK vernieuw, schenk ons een goed jaar

A.M. slach oemechal lechol avonotenu

OV.OK. vergeef en scheldt kwijt al onze zonden

A.M. hachazirenu bitshuvah shelema levanega

OV.OK laat ons in volledige inkeer bij U terugkomen

A.M. kotvenu be sefer selicha oemechilah

OV.OK schrijf op in het boek van vergeving en kwijtschelding

A.M. sma kolenu choes ve'rachem alenu

OV.OK hoor onze stem en betoon ons barmhartigheid

A.M. zechor kie afar anachnu

OV.OK gedenk dat wij slechts stof zijn

A.M. chanenu ve'anenu kie ein banu ma'asiem.

Oseh iemanu tsdaka ve'chesed ve'hoshienu!

OV.OK wees ons genadig en verhoor ons hoewel wij geen goede daden hebben, geef ons gerechtigheid en goedgunstigheid bevrijd ons (Doe aan ons Yeshua) .

Op You-tube kan men verschillende liederen vinden die gemaakt zijn op het aloude gebed. Niet alleen Barbara Streisand vertolkte dit lied maar we raden aan eens te luisteren naar de prachtige stem van de orthodoxe zanger Shulem Lemmer (Avinu Malkeinu).

Het blijkt dat de organisator van de aanslag op een Israelische familie niet ver van ons dorp, waarbij de 17 jarige Rina Schnerb omkwam, banden heeft met organisaties die de BDS (boycot, disinvestment en Sancties tegen Israel) steunen. Viavia ontvangen de terroristen ook gelden (€ 8 miljoen) van o.a. de Nederlandse en Noorse regering. De terrorist is deze week aangehouden en iets te hardhandig ondervraagd waardoor er natuurlijk een hoop kritiek op Israel kwam. De man is weer bij zinnen en kon verder onder toezicht ondervraagd worden....

Shanah tova, een goed en zoet jaar wensen we jullie allemaal. Word of blijf gezond en kol toef, alle goeds,
Yair, Karen, Ruth en Smuel Strijker

Dank aan allen die ons het afgelopen jaar steunden, op wat voor manier dan ook. Wij zijn als Studiehuis en gezin Strijker U oprecht zéér dankbaar dat we mede daardoor dóór mogen en kunnen werken aan de verspreiding van Gods Woord vanuit de bijzondere Grondtaal en de band tussen het Joodse volk, het land Israel en de verbondenen aan Israel via Jehoshua iets strakker mogen aanhalen door onze studies, het Gastenhuis en de studiereizen!! Todah todah en zegen terug.

Misschien overweegt u een gift te geven of de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet regelmatig te steunen?

NL03 INGB 000 8725116 tnv Studiehuis Reshiet of via de ANBI stichting Ammech Ammi, NL86 INGB 000 4358913 tbv Studiehuis Reshiet.

Belasting aftrekbaar ☺.

Dank/todah !! Yair en Karen Strijker, Na'aleh, Israel.

'Onze' docente Elske Vahl-Leusink geeft een wekelijkse vlog over een Hebreeuws woord, absoluut warm aanbevolen!

<https://elskevahl.com/2018/09/13/tilly>

De Alephcursussen beginnen weer in het najaar seizoen. Wilt u ook zo'n cursus volgen? Neem dan even contact op. Tijden zijn te zien op onze site www.studiehuisreshiet.nl

Lieve mensen, blij bidden voor de vrede van Jeruzalem en van het land Israel. Het is de directe opdracht van Jehoshua, vergeet het niet, wees alstublieft gehoorzaam aan Zijn opdracht, wij hebben uw gebeden echt hard nodig, versterk het cordon zodat er geen aanslagen meer doorheen komen!

Parasha wajelekh וַיֵּלֶךְ *en hij gaat.*

We lezen Deuteronomium 31; uit de Haftara lezen we Hosea 14:2-10, Joel 2:15-27, Micha 7:18-20 en als laatste lezen we Romeinen 10:1-17.

De macht wordt overgedragen van Moshe naar Jehoshua יהושע en op deze manier wordt Jehoshua, de zoon van Nun, een voorgestalte van onze Messias, Die ook Jehoshua heet. Nun betekent bevrijder en dit is geen toeval: de zoon van de bevrijder leidt uiteindelijk het volk in het Beloofde Land dat overvloeit van melk en honing en zo zal ook uiteindelijk de Messias, de Zoon van de grote Nun, de Bevrijder, datzelfde doen wanneer Hij weer terugkomt op aarde. De eerste drie letters van Jehoshua יהושע zijn hetzelfde als de Godsnaamletters JHWH יהוה.

Moshe zegt bij de overdracht: *'Ontzet u niet, wees niet verschrikt'* en dat geeft een goede indicatie van hoe Jehoshua zich voelt wanneer hij de leiding over het volk in zijn schoot geworpen krijgt. Hij is sowieso het meest geschikt want hij is zowat dag en nacht in de Tent des Heren te vinden, heeft een diepe relatie met God en daar begint alles mee.

God spreekt tegen Moshe dat het volk Hem zal verlaten voor allerlei afgoderij maar dat Moshe eerst zal sterven. Nou, mooi is dat! Tegen wie zegt God dit: tegen de man die heeft gesoebat om het behoud van dit volk, zo sterk dat hij God smeekte om zelf uit het Boek des Levens gewist te worden... Wat moet er door Moshe heen zijn gegaan toen God deze woorden tot hem sprak? Wat zal hij teleurgesteld zijn geweest; al dat werk voor niets en zelf is hij er niet meer bij om te pleiten voor dit weerspannige volk?? Maar God zegt hem om een lied te maken om het volk telkens weer voor te houden; wanneer tekst op melodie staat dan onthoudt men doorgaans veel beter waar het over gaat....

Zeven jaar na de vrijlating uit Egypte moet de Wet, die Moshe nu opschrijft, voorgelezen worden voor het gehele volk tijdens het Loofhuttenfeest en deze geldt voor iedereen dus ook voor de vreemdelingen die zich aansluiten bij het volk, alsmede voor de toekomstige generaties.

Dan roept God zowel Moshe als Jehoshua om zich te posteren bij de ingang van de Tent der Samenkomst alwaar God tot Moshe spreekt dat Hij hem tot zijn voorvaderen gaat vergaderen; Moshe zal op zijn honderd twintigste jaar sterven en Hij spreekt bemoedigend tot Jehoshua die het volk verder zal leiden. God gaat voorop. De wetsrol moet Jehoshua naast de Ark leggen zodat iedereen deze kan zien (vs.26).

In Hosea 14 roept God het volk op om zich te bekeren. Als men vanaf vers 1 leest, dan ziet men de ijzingwekkende profetie van een vreemd volk dat Samaria zal binnenvallen; de kinderen zullen worden verpletterd en de zwangere vrouwen opengereten. Geheel Samaria zal verwoest worden. We kunnen deze perikoop beter begrijpen in de context van dit zware gericht; God roept Zijn volk toe om zich af te keren van hun afgoden, zij zijn immers gevallen om hun ongerechtigheid (vs.2)! God dreigt met dit zware gericht en lokt hen tegelijkertijd in deze perikoop met te zeggen dat als zij zich bekeren, dat Hij hen zal zijn als de *dauw*, טל en Hij zal dan voor Efraïm zijn als een groenende en sappige *cipres*, ברוש; Hijzelf zal in die hoedanigheid Zijn vrucht aan het volk geven (vs.8). Dat is heel wat anders dan de afgoderij waarin het volk verstrikt is geraakt.. *Dauw* is water en *vrucht* is voedsel; God is alles voor Zijn volk.

Wat moet het volk veranderen in hun wandel om de dauw en de vrucht te ontvangen: het moet stoppen met te rekenen op de hulp van Assur en op de kracht van paarden, die in de Bijbel vaak symbool staan voor een legermacht (Psalm 20:8). Als laatste mag men absoluut niet met het *maaksel van eigen handen* in de weer gaan, oftewel met de *afgoden*. Een woord voor een *afgod* is het woord aatsabh of ook wel otsebh עֲצָב van het stamwerkwoord atsabh עֲצָב, wat betekent *vormen, in vorm snijden*. Levende afgoden bestaan niet, het is slechts het maaksel van mensenhanden plus de demonische engelen die daar vervolgens op af komen. God is echt de Enige God (Deut. 6:4)!

Geweldige beloften in Joël, maar niet voordat er een diepe wanhoop over het volk is gekomen waaruit men maar ternauwernood gered wordt. En hier kunnen we een groot verschil zien met Deuteronomium, waar God zegt dat het volk af zal vallen zodra ze verzadigd zijn van eten (vs. 20), maar waar Joël voorziet dat het volk nu wel trouw zal blijven aan haar God, na de afval en na Gods redding daaruit: 'En gij zult overvloedig en tot verzadiging eten en prijzen de Naam van de Aanwezige uw God, Die wonderlijk bij u gehandeld heeft; en Mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid.' God zegt: 'Ik ben de HEERE uw God,' dit is te lezen als: 'Ik ben de *Aanwezige* uw God.' Dit spreekt nog meer aan! Micha doet er nog even een schepje bovenop; we hebben hier te maken met een trouwe God aan een ontrouw volk...

We kunnen niets anders dan diepe eerbied voor Hem hebben. Hij doet onze zonden weg; Hij werpt dezen in de diepten van de zee. We zijn in de tijd van Rosh haShana aangeland. Veel Joden gooien op de tweede dag hiervan stukjes brood in het water om aan te geven dat de zonden echt zijn weggedaan. Dit doet men uit respect voor God.

Wij sturen het Shomron Nieuws naar familie, vrienden en bekenden. Wilt u het niet meer ontvangen? Reply ons dan.

Corrie ten Boom zei er nog bij: ‘Zet een bordje aan de oever waarop staat: ‘Verboden te vissen.’ Romeinen 10 is geen gemakkelijk hoofdstuk en deze kan eigenlijk alleen gelezen worden in de context van Romeinen 9 en 11.

Paulus/Shal’om geeft aan dat Jehoshua gekomen is en dat het geloof in Hem een ieder rechtvaardigt. Shal’om citeert hierbij Moshe over de rechtvaardiging van de Torah: ‘De mens die daaraan gehoorzaamt zal leven.’ Hij citeert verder dat het dichtbij is, men hoeft niet op te klimmen naar de hemel of neer te dalen in het dodenrijk, nee, het is dichtbij; in de mond en in het hart!

‘Met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoud,’ verklaart hij in vs. 10. ‘Al wie in geloof vertrouwt op Hem zal niet worden beschaamd.’

Daarbij is er geen verschil tussen Jood of Griek, eenieder die Jehoshua aanroept zal behouden worden. De vraag is in dit hoofdstuk hoe het dan zit met de Joden die nog niet in Jehoshua als Messias geloven en die de Torah houden, volgens Shal’om om de eigen rechtvaardiging te zoeken. Moeilijke woorden zijn dit die een flinke tegenstelling neerzetten met Gods Eigen geboden, want God heeft toch aan Zijn volk geboden om Zijn Torah te onderhouden? Hoe kan dit dan nu door Shal’om ineens gebrandmerkt worden alsof men alleen maar eigen rechtvaardiging zoekt? Het is dan ook niet verkeerd om de Torah te houden, sterker nog: Jehoshua Zelf spreekt tegen de wettelozen dat ze van Hem weg moeten gaan, dus men moet wel degelijk doen wat Hij heeft bevolen in Zijn Torah (Mattheus 7:21-23). Dit hele verhaal kan zoals gezegd niet gelezen worden zonder de conclusie in Romeinen 11. In vs. 26 van dit hoofdstuk zegt Shal’om: ‘En zo zal het gehele huis Israëls worden behouden en hij jubelt daarna: ‘O, diepte van rijkdom en wijsheid en kennis van God! Hoe ondoordringelijk zijn Zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk Zijn wegen! En zo is dat, Shabat shalom!