

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 16-8-2019

15-5-5779

Nummer 175

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studyhousereshiet.com
www.resetisrael.com
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, שלום
We zijn weer terug van weggeweest.
Het was goed even een 'hafsaka, pauze' te hebben en met het gezin naar Europa te gaan. Pauze? Nou ook niet helemaal. Op pag. 3 leest u wat meer over wat wij o.a. in Duitsland hebben mogen doen. Gelukkig zijn er in de periode dat wij niet in Israel waren in dit kleine landje geen al te ernstige dingen gebeurd en troffen wij het huis in Na'aleh met de meerdere dieren en planten in goede staat aan. Het is volop zomer en temperaturen komen al meer dan 7 weken, daags niet onder de 30 graden. We zien uit naar september/oktober waarin de grote Feesten van Adonai gevierd worden en de temperaturen stukken aangenamer zullen zijn. Vandaag is het de 15^e van de 5^e maand. In vroegere tijden was deze dag een soort vrijgezellendag. De jongelui en de wat oudere jongeren gingen op deze dag naar Shilo om daar tussen de wijnranken lopend in rijdans een eventuele partner te ontmoeten met wie dan een huwelijk kon worden gesloten. Vanuit orthodoxe kring wordt deze traditie overigens weer nieuw leven ingeblazen. Shilo ligt 43 km ten noorden van Jeruzalem en is de plaats waar de Tabernakel als eerste stond; waar Hanna bad voor een kind en waar dit kind, de profeet Samuel, opgroeide.



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ©
Yair en Karen Strijker

Sinds wij terug zijn, zijn er helaas wel weer enkele afschuwelijke incidenten geweest. Wat ons allen schokte was de laffe moord op de 18 jarige Dvir Soreq, een jongen die zowel op een religieuze school leerde als in een voorprogramma van de IDF (leger) zat. Van de bushalte naar zijn huis lopend, niet ver van Bethlehem, werd hij achtervolgd door terroristen in een auto, met mesteken om het leven gebracht en gedumpt langs de kant van de weg. In zijn handen hield hij nog stevig een boek van één van zijn religieuze leraren vast. Vandaag circuleerde in de media het laatste telefoongesprek, vlak voor zijn dood, wat hij met een vriend voerde en waarin hij nog een gebed zong. De terroristen zijn opgepakt en worden alom de hemel in geprezen door Israels vijanden.... Een andere situatie was de infiltratiepoging bij het Gazahek door vier Hamas terroristen die tot de tanden toe waren gewapend en van plan waren een grote aanslag te plegen in Israel. Baruch haShem, prijst Adonai, zijn zij alle vier op tijd uitgeschakeld. Was die infiltratiepoging gelukt dan zou er maar zo een oorlog uit voort zijn gekomen tussen Hamas en Israel. Hamas heeft een grote mond en Israelische politici zijn druk bezig met de komende verkiezingen...

Vanmiddag was er een 'car-ramming' incident op de weg 60 tussen Hebron en Bethlechem. Twee tiener broers raakten gewond, waarvan 1 ernstig, toen een Arabier in volle vaart op hen inreed. De terrorist zelf is omgekomen.

Het Joodse volk vergeet niet gemakkelijk. Het goede niet en ook het kwade niet.

De Bijbel leert ons ook dat we niet moeten 'vergeten' wat gebeurd is en zeker niet als het gaat om de grote Daden van onze God en Bevrijder.

De komende week op 18 augustus is het 90 jaar geleden dat er rond die dagen ernstige onlusten waren in Israel tussen Arabieren en Joden.

De moefiti van Jeruzalem, die het niet zag zitten dat Joden immigrerden naar 'Palestina,' verzond dat de Joden op het punt stonden de Al Aqsa te vernietigen en de derde Tempel wilden bouwen met hulp o.a. van de Britten, die het destijds voor het zeggen hadden in het voormalige Palestina.

Er woonden toen slechts 150.000 Joden in heel Israel, waarvan de meesten sinds mensenheugenis. Deze gemene leugen leidde tot de moord op minstens 140 joden. De meeste slachtoffers vielen in Hebron. Daar werden in een paar uur 67 Joden, groot en klein met messen en bijlen afgeslacht door Arabieren die voorheen hun 'vriendelijke' burens waren.

Onbegrijpelijk dat mensen die voorheen al eeuwen lang in goede verhouding met elkaar leefden van vrijwel het ene moment op het andere zo met elkaar overhoop kunnen liggen.

Het is de moeite waard om het oude ziekenhuis van Hebron te bezoeken wat nu een tentoonstelling herbergt over de bewogen geschiedenis van Hebron. Hebron waar koning David zeven jaar regeerde en waar zijn voorvaderen begraven liggen in de spelonk van Machpela en waar het graf van zijn vader en overgrootmoeder Ruth de Moabi-tische nog steeds te vinden zijn.

Afgelopen zondag was het een vastendag i.v.m. de herinnering van de verwoesting van zowel de eerste als tweede Tempel. Tisha be'Av viel dit jaar op zaterdag 10 augustus maar omdat men op shabat niet rouwt werd afgelopen zondag een vastendag en wilden Joden ook naar de Tempelberg. De moslims vieren deze week hun eigen feestdagen: Eid al-Adha. Dit leidde tot grote spanningen op het Tempelplein en Israëliërs werden met stenen en stoelen bekogeld. Uiteindelijk mochten Joden niet meer het Plein op tot het rustiger zou worden. Toen zij weer werden toegelaten, begonnen meteen Arabieren weer met stenen gooien... De Tempel is lang geleden verwoest door Rome maar de stenen vliegen nog steeds door de lucht.

Hamas pochte deze week dat zij in één keer honderden raketten op Israel kunnen doen landen en dat zij nog steeds tunnels aan het graven zijn. Israel neemt het serieus en is alert. In verband met het Islamitisch Eid al-adha feest zijn er geen demonstraties bij het gazahek, maar die zouden na het feest weer worden hervat, beloofde Hamas...

Er landen ook nog steeds regelmatig brandvliegers vanuit Gaza op Israelische velden, gelukkig veel minder dan vorig jaar.

Rashida Tlaib en Ilhan Omar zijn 2 democratische VS congresleden en uitgesproken anti-Israel. Zij voeden het BDS (Boycot-, Disinvestment- en Sanctie programma) en steunen Hamas. Dit weekend zouden zij naar Israel vliegen, naar de gebieden van de Palestijnse Autoriteit. Lange tijd was de discussie: moeten we hen nu wel of niet binnenlaten.

Hun bedoeling is duidelijk: alléén Israels deels vieze was zoveel mogelijk naar buiten brengen en vooral het anti Israel sentiment bij de democratische achterban versterken.

Israel besloot gisteren hen de toegang tot Israel te zullen ontzeggen, zoals een ieder die de BDS beweging steunt.

Donald Trump ziet deze 2 congresleden als een schande voor de VS en juichte Israels beslissing toe omdat hij meent dat deze dames toch niet te overtuigen zijn van Israels goede kanten.

Het was goed onze moeder van bijna 93 meerdere keren te kunnen bezoeken.

Het valt niet mee om zo ver weg te wonen en haar amper te kunnen zien, zeker nu zij steeds verder achteruit gaat. In gebed is zij bij ons. Het is deze dagen alweer 6 jaar geleden dat zij weduwe werd.

Hier op de foto met Smuel die van zo'n beetje iedereen te horen kreeg, tot bijna vervelens toe voor hem, hoezeer hij wel niet gegroeid was.

Maar dat is ie ook 😊.





Vlakbij Ossenzijl, bij de Weerribben, is de gedenkplaats It Petgat. Daar waar u de bomen in de verte ziet staan was in WO2 een strafkamp voor Joden die zich volgens de Duitsers slecht gedroegen of gevlucht waren uit andere kampen. Op 3 oktober 1942 is het hele kamp ontruimd en werden de bewoners naar Westerbork gebracht en vandaar naar de vernietigingskampen....

Iedere keer wanneer wij daar in de buurt zijn maken we de gedenkplaat en de stenenvloer in de vorm van een Davidster een beetje schoon.

Vergeet niet om Jehoshua's opdracht uit te voeren: Bid voor de vrede van Jeruzalem! Laten we met elkaar een cordon van gebed vormen om Jeruzalem en om de grenzen van Israel heen, zodat terroristische aanslagen niet door ons cordon heen kunnen breken. Maar daar bent u wel dagelijks voor nodig, vergeet het niet, het is zo belangrijk.

Welkom in het gastenhuis van Na'aleh
Mooie slaapkamer, woonkamer en keuken en uiteraard douchegelegenheid, en in de tuin een zwembad voor verkoeling.



We hebben deze zomerperiode CD opnames gemaakt voor de Duitse versie van de Alephcursus 'Hebreeuws in Zes Dagen.' We dachten dat het zo gepiept was maar niets was minder waar. Drie lange dagen zijn we in Memmingen, vlakbij München, aan het opnemen en 'wiederholen' geweest. Bijna 20 jaar geleden kwam de Nederlandse versie tot stand en sprak ik, Yair, de Hebreeuwse woorden na die mijn vader eerst zei en in de Duitse versie viel de beurt aan onze Ruth om met een perfect Hebreeuws accent mij na te zeggen 😊.



Verder was het goed om ook in Zuid Duitsland les te kunnen geven over de Psalmen en een vervolgcursus op de eerder dit jaar gegeven Alephcursus bij de Bodensee. We hopen dat we vaker deze lessen in Duitsland mogen geven. Maar ook in Nederland... nodig ons maar uit, als u niet naar Israel komt, komt 'Israel' wel even naar u... 😊.

O ja... wilt u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet in Israel steunen?

Dat kan via **NL29ABNA0547807635**, via de **ANBI stichting Ammech Ammi, tbv Studiehuis Reshiet**. Dank!!! Yair en Karen Strijker Na'aleh Israel tel: 00972 54 8858281.

Hebreeuws is Gods Taal, Openbaring Taal! Door alleen al iets meer te weten van deze unieke Taal krijgt u meer inzicht, vergezicht en doorzicht van 'wat er staat geschreven'. Bovendien versterkt het uw band met de Bijbel en het volk Israel! Meer leren over Zijn Taal? Zie 'Hebreeuws in Zes Dagen' van Studiehuis Reshiet. Ook de vervolgcursus is meer dan de moeite waard: onze Gimelcursus en niet te vergeten de DVD-film die we van de Alephcursus hebben laten opnemen. Zie hiervoor op de webwinkel van www.studiehuisreshiet.nl
[We geven ook les aan groepen via Skype](#)

In Israel zijn wij één week voor met de Parasha
Parasha Etchanan (ik smeekte). We lezen Deuteronomium 3:23-7:11. Uit de Haftara lezen we Jesaja 40:1-26 en we lezen Mattheus 23:31-39.

Deze Parasha gaan we verder met de terugblik van Moshe. Het begint met dat Moshe, die om genade smeekt bij God om toch het Beloofde Land in te mogen trekken, maar het helpt hem niets. God is verstoord over het volk en over Moshe die op de rots sloeg terwijl hij deze had moeten toespreken (Numeri 20:7-12). Moshe blaamt hier het volk voor in vers 26: 'Om uwentwil verstoorde Hij zich zeer over mij.' Maar waar het eigenlijk op neerkomt is dat hij bij die gebeurtenis weer eens geërgerd was geworden en uit zijn slof (sandaal) was geschoten. Jehoshua zegt later in de tijd dat het niet onrein maakt wat op ons af komt, maar datgene wat er uit ons komt, dat maakt onrein. Dat heeft Moshe hier aan den lijve ervaren.. Het gemopper van het volk had Moshe niet hoeven raken, maar hij reageerde er heel verkeerd op en de straf is ernstig, bijna onevenredig, zouden we zeggen, vooral na wat Moshe allemaal al uit te staan heeft gehad met het weerbarstige volk. Het is duidelijk dat hij ermee zit..

Opvallend in deze Parasha is het herhalen tegen het volk dat ze God niet mogen vergeten. Elke keer wordt het weer gezegd; God weet welk maaksel wij zijn... en dat er niet geluisterd is, dat weten we door de geschiedenis. Inderdaad is het volk verstrooid in de diaspora.

De Tien Woorden worden herhaald en het 'Shema Israel' wordt hier bevolen in Deuteronomium 6:4: 'Hoor Israel, de Aanwezige onze God, de Aanwezige, Hij is Eén.'

Net als in Jesaja spreekt God over Zichzelf om het volk vertrouwen in te boezemen: Hij is de God, Die Israel met sterke arm uit Egypte heeft geleid. Vergeet het niet!

Jesaja spreekt over de onnavolgbare grootheid van God, Die Zijn volk bevrijdde uit het slavernijbestaan in Egypte. De straf is voorbij; de schuld van Jeruzalem is voldaan. 'Baan de weg voor de Aanwezige (JHWH) door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God!' Jeruzalem heeft niets meer te vrezen: 'Hier is uw God!' Hij komt Zijn kudde weiden. En in het woord weiden zit dan weer zo'n typisch Hebreeuwse schoonheid; er zijn namelijk twee verschillende woorden voor *weiden*: ra'ah רעה en rabats רבץ. Ra'ah betekent volgens de geleerden *weiden op individueel, persoonlijk niveau* en rabats betekent *toezicht houden over een kudde, deze neerleggen*, dat kan afstandelijker zijn. Natuurlijk wordt hier in Jesaja ra'ah gebruikt: het individuele leiderschap van God over elk afzonderlijk mens dat voor Hem kiest en in Zijn kudde verkeert. God vervult Zijn beloften niet half, maar helemaal en voor iedere betrokkene persoonlijk. Dan spreekt God over Zichzelf met zijn eigen grootheid te benadrukken, heerlijke verzen zijn dit! En Hij doet dit met het oog op het geruststellen van Zijn volk. 'Wie op de Aanwezige vertrouwt krijgt nieuwe kracht.' Daar kunnen wij ook in deze tijd mee verder. Vertrouw op Hem, dat kan groeien doordat we Zijn Woord dagelijks met grote aandacht lezen. Een stekker heeft twee pinnen, daarmee kunnen we deze in het stopcontact steken om energie te krijgen in onze apparaten. Wij hebben twee ogen, die moeten we gericht houden op Gods Woord om energie te krijgen, het is precies hetzelfde: we moeten elke dag opgeladen worden door hem, anders kunnen we niet volledig functioneren en groeit ons vertrouwen niet. Juist zo'n tekst uit Jesaja geeft een enorm vertrouwen in Hem, maar dan moeten we het wel tot ons nemen als dagelijkse energiebron.

Wat Jehoshua zegt in Mattheus liegt er niet om. De leiders van die tijd krijgen er ongenadig van langs omdat ze er een potje van maken; ze weiden het volk niet en inmiddels is het volk nauwelijks meer bijeen te vergaderen. Zowel het weiden in Jesaja als deze ernstige woorden van Jehoshua hier in Mattheus hebben met Ezechiël 34 te maken waar God woedend is over het gedrag van de herders van Israel. God belooft hier om Zelf Zijn Herder te sturen en zie: hier is Hij in Mattheus. Natuurlijk wordt Hij niet blij van wat Hij aantreft, het volk is stuurlaas en leiding is er niet, alleen zakkenvullers. Maar Hij geeft hoop, Hij geeft Zijn leven over om Zijn volk te redden en ze zullen zeggen: 'Gezegend is Hij Die komt in de naam van de Here!' Shabat shalom!
Wij sturen het Shomron Nieuws aan familie, vrienden, bekenden. Wilt u het even laten weten via reply als u de brief niet meer wenst te ontvangen?