

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 21-6-2019

18-3-5779

Nummer 174

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studyhousereshiet.com
www.resetisrael.com
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, שְׁלוֹם
Dit de laatste Vanuit Shomron in juni. Juli slaan we in principe over en we hopen vanaf de tweede week van augustus weer te schrijven.

Gisteren was het de laatste schooldag voor onze kinderen. Tot 1 september hoeven ze niet om kwart over zes op... en wij dus ook niet 😊.

Vandaag nam de hoogste klas afscheid van de middelbare school. Op afstand was het feestkabaal en gedreun op het schoolplein te horen. De meeste kinderen zullen binnen 2 tot 3 maanden al in militaire dienst gaan. Zo gaat dat hier in Israel. Onze Ruth heeft nog drie schooljaren te gaan en Shmuel nog 4. We moeten er op dit moment niet aan denken dat ze uit huis zullen zijn, extra genieten dus de komende jaren!

Ruth en Sam hebben het goed gedaan op school en Ruth zelfs uitmuntend goed. Ze was de enige van haar jaargang die maar liefst 4 certificaten uitgereikt kreeg voor goede schoolprestaties en ook b.v. voor het helpen van anderen. Ze was ook de enige die een cijfergemiddelde heeft maar maar 98,73 %... Ze heeft het volledig verdiend, keihard gewerkt en werkte heel zelfstandig. Ook dankt zij Adonai voor het verstand wat zij heeft gekregen. Dat zij het allemaal mede



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... ☺ enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺

Yair en Karen Strijker

ook ten goede voor Zijn Koninkrijk moge inzetten.

Spionnen

De geheime inlichtingendienst heeft gisteren een Jordaans burger gearresteerd die verdacht wordt van spionage voor Iran. De man kreeg als opdracht om meerdere spionnen op te leiden en alles te weten te komen over de Israelische infrastructuur, ook die van Judea en Samaria.

Shoa overlevenden.

Er zijn nog ongeveer 200.000 Israëliërs die de Holocaust overleefd hebben. Hun aantal slinkt met de dag en binnen 10 jaar zullen er nog amper overlevenden zijn die de verschrikkingen van de nazi's life kunnen navertellen.

Ongeveer 50.000 van hen leeft onder de armoedegrens.

Er is met Duitsland deze week een akkoord getekend dat deze overlevenden een hogere uitkering van Duitsland krijgen.

Afhankelijk van de situatie krijgen zij tussen de € 100 en €400 extra per maand om in het dure Israel te kunnen 'overleven'...

Hamas is van plan om de door de VS georganiseerde economische Bahrein bijeenkomst, die tot doel heeft Israel en de Palestijnen dichter bij elkaar te brengen, te boycotten. Maandag begint deze summit en Hamas wil zowel vanuit de Gazastrook als elders trammelant schoppen. We zijn niet echt anders gewend van deze terroristische organisatie. Ze willen gewoonweg niet dat er een relatie wordt opgebouwd tussen Arabieren en Israel.

Israel voert momenteel een vierdaagse grootscheepse militaire oefening uit in het noorden. Het is ook een waarschuwing voor Hezbollah: 'Test ons niet,' zei Netanyahu. Duizenden troepen en allerlei vliegtuigen doen mee. Israel test voor zichzelf ook de laatste technologische snufjes...

Iran

De spanningen lopen steeds hoger op in de Perzische Golf. Zeker na het neerhalen van een VS drone door Iran. Israel heeft aangekondigd de VS te steunen mocht het tot een confrontatie komen tussen de VS en Iran.

De glimlach van Ruth kan haast niet breder; ze had ergens al wel berekend dat ze een hoog cijfergemiddelde had, maar dat het vier certificaten waren overrompelde haar totaal!



Israëliërs kunnen best vechten, dat lezen we ook al in de Bijbel. Krav maga is een typische Israelische verdedigingssport die wereldwijd populair is maar ook schermen kunnen ze blijkbaar hier goed. Voor het eerst nu heeft een Israelische schermer een gouden medaille gewonnen tijdens het Europees kampioenschap in Duitsland. Mazal tov Yuval!

Durft u?



Ik was weer eens jarig...en 'mocht' maandag als verassing, met vrouw, kids en 2 vrienden uit Nederland, 400 meter tussen de prachtige heuvels van Judea van de ene bergtop naar de andere roetsen. Hoog hangend, in een soort touwbroekje gehesen, aan een ijzeren draad.. (wel ieder apart natuurlijk 😊) hoop je maar dat dat goed afloopt.

De kinderen wilden meteen weer, maar voor mij was deze belevenis één keer in je leven genoeg.

We waren in Deerland, in Gush Etsion. De andere attracties daar zijn helaas niet echt om over naar huis te schrijven.

Verlopen gebeuren en gelukkig stortte de kabelbaan niet in elkaar.

We hebben daarna nog lekker gegeten in Modieen en het was een top dag zo met elkaar!

Welkom in het gastenhuis van Na'aleh

Mooie slaapkamer, woonkamer en keuken en uiteraard douchegelegenheid, en in de tuin een zwembad voor verkoeling.



www.resetisrael.com

info@studiehuisreshiet.nl

O ja... wilt u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet in Israel steunen? Dat kan via NL29ABNA0547807635, via de ANBI stichting Ammech Ammi, tbv Studiehuis Reshiet.

Dank!!! Yair en Karen Strijker Na'aleh Israel tel: 00972 54 8858281.

Zaterdag 3 augustus spreken we in de messiaanse gemeente in Veenendaal. Welkom!

**Zaterdag 20 juli in Amsterdam, in de Bijlmer
Mail voor evt. adressen**

Hebreeuws is Gods Taal! Meer leren over Zijn Taal? Zie 'Hebreeuws in Zes Dagen' van Studiehuis Reshiet. Ook de vervolgcursus is meer dan de moeite waard: onze Gimelcursus en niet te vergeten de DVD-film die we van de Alephcursus hebben laten opnemen. Zie hiervoor op de webwinkel van www.studiehuisreshiet.nl

Onze pleegmoeder kip die 3 maanden geleden het gansje had uitgebroed heeft nu 6 kuikens. De vader is een echte Hollandse Blauwe (bij ons in Na'aleh opgegroeid) en woont sinds 2 jaar bij onze familie in de DutchFarm in Sde Zvi, vlakbij Gaza. Daar komen ook de moeders van de deze kuikens vandaan. Eventuele haantjes worden.. eh.. soep ☹️ maar mogen opgehaald worden ☺️



In Israel zijn wij één week voor met de Parasha

Parasha Shelakh lekha שלך לך 'zend gij.' We lezen Numeri 13:1-15:41; Jozua 2:1-24 en Hebreeën 3:7-4:11.

De Parasha begint met het uitzenden van de twaalf verspieders waarbij Moshe aan Hosea יהושע een nieuwe naam geeft namelijk Jozua, Jehoshua יהושע. Moshe doet dit simpelweg door een jod י aan het begin van zijn naam te plaatsen. Hier wordt Jozua/Jehoshua een voorgestalte van onze Messias, Die ook zo heet. De Jozua hier in dit Bijbelboek is de zoon van Nun (14:18). Nun נון is een oud woord voor *vis* en betekent *bevrijding*. Jehoshua is de zoon van de bevrijding; onze Messias Jehoshua is ook de Zoon van de Bevrijder en beiden leiden het volk uiteindelijk in het Beloofde Land. In de naam Jeshoshua יהושע zit de Naam van God Zelf verstopt: JHWH יהוה, kijk maar naar de eerste drie gelijke letters. Beide namen stammen af van het werkwoord Hajah היה, *gebeuren, geschieden, betrokken aanwezig zijn* en dat slaat ook precies op God: Hij schrijft de *geschiedenis*, is veel meer de God van de *gebeurtenissen* dan van de plaatsen en Hij is altijd en overal *betrokken Aanwezig, de Aanwezige*. Dat blijkt uit het handelen van Jehoshua, de zoon van Nun en het blijkt nog meer uit het handelen van Zijn eigen Zoon op aarde..

Wel, we kennen de overbekende geschiedenis en weten dat alleen Kalebh, כלב (ook te lezen als *kol lebh* כל לב, *één en al hart*) en Jehoshua positief waren over de bevindingen in het nieuwe land en hun kansen om het in te nemen. Het volk klaagt weer en God wordt het zo zat dat Hij het met de pest wil slaan en met Moshe alleen verder wil gaan. Moshe pleit voor de goede Naam van God en dan vergeeft Hij weer, echter, deze hele generatie moet sterven voordat God de rest van het volk verder leidt.

Verscheidene offers worden door God geboden om te brengen wanneer men eenmaal in het Beloofde Land zal zijn. Dan vindt men een man die hout sprokkelt op Shabat en God zegt hem te stenen tot hij dood is. Wie geen Shabat onderhoudt, die hoort niet bij het Godsvolk. De man had het kunnen weten, het was eerder gezegd.. God draagt het volk op om tsitstit, ציצית *gebedskoorden*, te dragen aan de hoeken van hun kleding, opdat ze Zijn geboden niet vergeten.. In die gebedskoorden zijn 613 knoopjes gevlochten en dat komt overeen met de 613 ge- en verboden in de Torah.

Veertig jaar na de uittocht stuurt Jehoshua op zijn beurt verspieders het Land in. Ditmaal geen twaalf, maar slechts twee, waarschijnlijk om gemopper tegen te gaan. Deze twee ontmoeten Rachabh רחב de prostituee wiens naam betekent *ruim zijn, wijd zijn, opengaan*. Wel, het is duidelijk dat haar hart zich *opent* voor de twee verspieders en zij verbergt hen in haar huis wanneer ze gezocht worden. Haar naam heeft woordverband met het woord racham רחם, *barmhartig zijn*, waarvan ook het woord rechem, *baarmoeder*. In de naam Rachabh zit ook het woord abh אב *vader*. *Vader* God bewees de verspieders *barmhartigheid* door deze vrouw en opnieuw bewees Hij haarzelf *barmhartigheid* door haar te sparen bij de inname van Jericho. Dit alles omdat ze haar hart heeft *geopend* voor de twee

Godsmensen uit het Godsvolk. Zij werd ook nog eens de over-over grootmoeder van koning David!



De Hebreënschrijver haalt de intocht in het Beloofde Land aan en stelt erbij dat bepaald niet iedereen daar terecht kwam; velen moesten eerst sterven voordat God met het volk verder trok en de alleen de jongere generaties komen binnen met Jozua. Zo gaat het ook met de rust die we zullen genieten wanneer de hemelse Jozua weerkomt, niet iedereen komt in die rust, we moeten onze levenswandel zo aanpassen dat we Hem alleen volgen... Shabat shalom!

Wij sturen het Shomron Nieuws aan familie, vrienden, bekenden. Wilt u het even laten weten via reply als u de brief niet meer wenst te ontvangen?