

# VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 7-6-'19  
4- 3-5779

Nummer 172

Studiehuis Reshiet Israel [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)  
Tel: 00972 54 8858281 [www.studyhousereshiet.com](http://www.studyhousereshiet.com)  
[www.resetisrael.com](http://www.resetisrael.com)  
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Jeruzalemdag verliep niet geheel rustig dit jaar. Het was de Joodse bevolking eerder verboden om de Tempelberg te betreden, maar toch werd er een beperkt aantal toegelaten. Direct riep dat spanningen op en kwam het tot geweld tussen Joden en Arabieren.

We kregen oude filmpjes te zien op tv van 52 jaar geleden waarop te zien was hoe het leger, zonder weerstand van Arabieren, de Tempelberg heroverde na pakweg 1900 jaar.

We zagen rabbijnen met Torahrollen lopen over het plein. Anno 2019 is dat ondenkbaar en mogen we niet eens hardop de geloofsbelijdenis 'Shma Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad' uitspreken (Hoor Israel, de Here is onze God, de Here is Eén). Geweldig dat een land als de VS, dankzij Trump, de éénheid van Jeruzalem heeft erkend als hoofdstad van het Joodse volk.

Mondjesmaat volgen de andere volkeren, maar ooit zullen zij allen opgaan naar Jeruzalem om daar de Koning van Israel eer te bewijzen en Feest te vieren (Zacharia 14:16 e.v.). We moeten geduld tonen en is het al niet geweldig dat het oude volk terug is in het land van de voorouders en het land herrezen is vanuit een dor en verwoest land naar een steeds meer liefelijk uitzien land?  
Toch... hopelijk heeft Adonai haast....



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺

Yair en Karen Strijker

**Spanningen** liepen deze week op tussen Syrië en Israel. Vanuit Syrië was er vorige week op een Israelisch vliegtuig geschoten en deze week werden er vanuit Syrië twee raketten op de noordelijke Israelische Golan geschoten. Israel reageerde met een tegenaanval en beschoot militaire doelen en opslagplaatsen in de omgeving van Damascus. Volgens een Syrische oppositiepartij, die gevestigd is in Engeland, zouden 3 Syriërs en 7 'buitenlandse strijders' zijn gedood tijdens de Israelische aanval.

De **Amerikaanse** 'Deal van de Century' is weer uitgesteld... er wordt nu gesproken over een datum ergens in 2020.

**Maar** liefst 3 dagen vrij! Israel viert na deze shabat het Wekenfeest, Shavuoth. Traditiegetrouw eten we dan geen vlees, maar uitsluitend melkproducten. De oorsprong hiervan is, naar zeggen, dat de aanbidding van het Gouden Kalf daar mee te doen heeft. Met Shavuoth herdenken we o.a. de gebeurtenissen bij de Berg Horeb en dat toen de Twee Stenen Tafelen aan Israel gegeven werden. Mozes kwam beneden en zag de aanbidding voor het kalf...vandaar geen vlees met het Wekenfeest. Mmm.. cheesecake..

**Met** Shavuoth lezen we de 'Ruth rol'. Onze Ruth mocht vandaag met haar klas op school het verhaal vertolken via een theatervoorstelling. En.. wie speelde ze... natuurlijk dé Ruth 😊. *Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God, Ammeech Ammi.* Deze bijzondere vrouw mocht door haar gelofte de overgrootmoeder van koning David worden en daarmee een oermoeder van de messias Yehoshua/Jezus van Nazareth. Chak sameach, heb een vrolijk feest met elkaar.

**Deze** week overleed na een ziektebed de 73 jarige vrouw van de president van Israel: Na'ama Riflin. Een aantal maanden geleden schreven we nog over haar dat zij van een jongen, die in Eilat verdronken was, een nieuwe long had gekregen. Het leek daarna even goed met haar te gaan maar helaas moesten we deze week toch afscheid van haar nemen.

**Ook** tragisch is het auto ongeluk van gisteren op route 90, richting Eilat. De auto van een Frans gezin, die net drie maanden geleden aliyah maakten, en op weg waren naar een Shavuothvakantie in het zuiden, kwam in botsing met een andere auto. De twee dochtertjes van het gezin, van 7 en 4, kwamen daarbij om het leven. Een peuter van 1.5 jaar overleefde het met de ouders. De moeder ligt echter in coma en weet nog niet dat haar twee dochters zijn omgekomen... Israel rouwt mee.

**Netanyahu** meldde deze week in de media dat Hamas per jaar \$700 miljoen van Iran ontvangt!!

**Misschien overweegt u** een gift te geven of de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet regelmatig te steunen?

NL03 INGB 000 8725116 tnv  
Studiehuis Reshiet of (en beter):

via de **ANBI** stichting Ammeech Ammi,  
NL86 INGB 000 4358913 tbv  
Studiehuis Reshiet. Belastingaftrekbaar 😊.

**Dank**/todah !! Yair en Karen Strijker,  
Na'aleh, Israel.

'Onze' docente Elske Vahl-Leusink geeft een wekelijkse vlog over een Hebreeuws woord, absoluut warm aanbevolen!

<https://elskevahl.com/2018/09/13/tilly>

Vanaf half juli tm eerste week augustus verblijven wij in Nederland. We hebben een spreekbeurten gepland in Amsterdam op 20 juli en op 3 augustus in Veenendaal. Wie weet ontmoeten we elkaar. Nadere gegevens omtrent locatie volgen.

Bougainville zie je overal in Israel. Ze bloeien een groot deel van het jaar.



### **Parasha Shabhuoth שבועות het Wekenfeest.**

Morgenavond begint Shabhuoth שבועות; een logisch vervolg op Pesach פסח, wat we vijftig dagen (oftewel zeven weken) geleden afsloten.

Pesach is de viering van de Uittocht; Shabhuoth/Pinksteren is de viering van de Doortocht en Sukoth סוכות (het Loofhuttenfeest) is de viering van de Intocht in het Beloofde Land, zowel letterlijk voor het volk Israël als symbolisch in het handelen van de Messias voor allen. Deze Hoogtijden/ Feesten des Heren verwijzen allemaal naar het verlossend handelen van Jehoshua. Al deze Feesten in de cyclus van God zijn in feite met elkaar verbonden; één groot Festival van Bevrijding.

Uit de Torah lezen we naso נשא Neem het getal op; tel! We lezen Numeri 4:21-7:89, uit de Haftara lezen we Richteren 13:2-25 en uit het NT lezen we Johannes 12:20-36.

De betekenis van het Hebreeuwse werkwoord נשא nasa (waarvan de gebiedende wijs naso is afgeleid) is optillen, opheffen, dragen, dat is wat Jehoshua deed toen Hij verhoogd werd, aan het kruis ging, wat Hij ook uitlegt in deze Parasha: “En Ik, zo wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal Ik allen tot Mij trekken.” (vers 32). Er bestaat in de Griekse ‘grondtekst’ geen twijfel over wie Hij tot Zich zal trekken: pantas, παντας, *allen, alle mensen*. Allemensen, wat een belofte!

Mooi is ook dat in de tekst staat dat Hij *uit de aarde* verhoogd zal worden en de mensen tot Zich zal trekken, niet alleen aan het kruis, toen Hij van de aarde verhoogd was gebeurde dit, maar vooral nadat Hij uit de aarde weer is opgestaan! Na die ongelooflijke gebeurtenis heeft Hij werkelijk alle macht; de tegenstander, de satan שטן is ontheven van zijn tot dan toe rechtmatige eigendomsrecht op de aarde (Lukas 4:6), de Zoon Gods heeft het recht terug gepakt, heeft het eigendomsrecht opgetild, opgeheven nasa נשא van de schouders van de tegenstander.

Eerder in de behandeling van een van de Parashoth spraken we al over de gelofte van de Nazireeër נזיר nazir, daar gaat het nu in de Parasha en Haftara ook over. Als men onder deze gelofte stond, dan dronk men pertinent geen wijn of druivensap. Ook liet men het haar lang groeien. Simson stond van voor zijn geboorte al onder deze gelofte; zijn moeder mocht tijdens de zwangerschap geen wijn drinken. Zijn kracht zat hem dan ook niet in zijn lange haar, maar in deze achterliggende gelofte.. Zoals we weten dronk Jehoshua wél wijn (Mattheus 11:19) en stond Hij dus niet onder deze gelofte, had dan ook geen lang haar omdat dat in die tijd een schande was voor een man, dat hadden we al eerder behandeld (1 Cor. 11:14). In Numeri 6 zien we de instelling van deze gelofte. Het woord is afgeleid van het werkwoord nazar נזר wat betekent *zich toewijden, zich onthouden van, vasten*. De reden waarom men onder deze gelofte kon zijn, wordt hier niet genoemd. Het is wellicht niet toevallig dat het direct staat na de beschrijving van wat te doen met een wel- of niet overspelige vrouw en een jaloerse man.. Beiden zouden kunnen kiezen om onder de gelofte van de nazireeër te gaan staan voor een periode om hun gedachten en harten toe te wijden aan God. Een tijd van vasten is heel goed voor de mens. Een tijd van Feesten ook: we wensen u een fijn Shabhuoth/Pinksterfeest!

**Wij sturen het Shomron Nieuws naar familie, vrienden en bekenden. Wilt u het niet meer ontvangen? Reply ons dan.**

