

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 24-5-'19

18-2-5779

Nummer 170

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studyhousereshiet.com
www.resetisrael.com
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Deal of the century

Vijfentwintig juni a.s. wordt tijdens een bijeenkomst in Bahrein een deel van de Amerikaanse 'deal' voor de oplossing van de conflicten tussen onder meer Israel en de 'Palestijnen' bekend gemaakt. Niet alleen vanuit de Fatachpartij van Abbas, maar ook onder meer vanuit Jordanië, waarvan de meeste burgers oorspronkelijk 'Palestijnen' zijn, komen geluiden van heftig verzet. Enkele leiders roepen op tot een derde intifada als tegenreactie.

Tot nog toe hebben de woorden en daden van Trump een zeer goede indruk gemaakt op de Israelisch Joodse bevolking. Nooit eerder was er een wereldleider (na de Perzische vorst Cyrus) die Jeruzalem erkende als bezit van het Joodse volk en de Golan, die overigens al 3400 jaar sinds Jozua, eigendom was van het volk Israel.

Abbas, één van de vijf oprichters van Fatach, blijft herhalen dat hij niet met de 'occupation/bezetters' (de Zionisten in zijn ogen) wil onderhandelen over gebied wat zij beschouwen als hun erfdeel.



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ©

Yair en Karen Strijker

Puf puf

Tot nog toe was het vandaag de warmste dag van het jaar. Op sommige plaatsen werd het tegen de 48 graden en bij ons in Na'aleh 42. Gisteren was het misschien 2 graden koeler, maar door de verzengende hitte ontstonden er her en der vreselijke branden. Het dorp Mevo Modi'ien, niet ver van ons vandaan, werd grotendeels verwoest; inwoners zijn gelukkig op tijd geëvacueerd. We voelen een extra band met Mevo Modi'ien omdat daar onze zus Tamar met Uzi getrouwd is door rabbijn Shlomo Carlebach, ook wel de 'singing rabbi' uit de jaren '80 genoemd. Het daarnaast gelegen mooie Ben Shemenbos heeft ook enorm veel brandschade opgelopen. Heel spijtig is te horen dat er nu ook brand woedt in Peduel, het balkon van Israel. Dat is een prachtige plek waar we altijd heengaan met gasten. Juist in dat natuurgebied is brand en de weg ernaartoe volledig afgesloten.

Men voorspelde voor vandaag, vrijdag, meer ellende dan wat gisteren gebeurde, maar laten we hopen dat het verder meevalt. Vanavond zou het gaan afkoelen.

De kinderen gingen vandaag ook gewoon naar school, ondanks dat ze vrij dicht langs het brandgebied moesten reizen.



‘Breaking the silence’ is een zeer linkse beweging met als doel Israel te beschadigen. Tuurlijk maakt ieder land fouten en zo ook Israel maar deze beweging zet kijkers en lezers op het verkeerde been door kortzichtige éézijdigheden rond te strooien en altijd negatief. Een beetje leugen is een hele leugen. Dit bord kwamen we van de week tegen toen we, met ons reisgezelschap het oude Hebron bezochten. Hebron is de eerste plaats in het land waar Abraham een stukje onroerend goed kocht, de grot van Machpela. Daar liggen de aartsvaderen en volgens Paulus in de galatenbrief 3:29 zijn wij, wanneer wij geloven in Jehoshua/Jezus, zaad van Abraham. Dan is die plek voor Christenen ook zeer belangrijk toch? Bovendien was David in Hebron zeven jaar koning! Dat is geen leugen! De wereld erkent de band tussen Israel en Hebron echter helemaal niet. Schandalig.

Hieronder de Machpelah. Het is het enige overgebleven gebouw van Herodus. Is nu deels moskee.



Bestand?

Er verschenen deze week berichten in de media dat Hamas en Israel een bestand met elkaar hebben afgesproken. Een half jaar lang zou het stil zijn tussen de partijen. De wekelijkse betogers bij de Gazagrens zouden op minstens 300 meter van het hek blijven protesteren en Israel zou toestemming geven voor uitbreiding van de viszone voor de vissers. Ook zouden producten weer ongestoord naar Gaza vervoerd kunnen worden via Israel. Hoe betrouwbaar is dat? Deze week onderschepte Israel een vrachtwagen vol met terreurbalonnen met de kleuren van de Palestijnse vlag, afkomstig uit China.... Ook deze week zijn er in het zuiden van Israel weer akkers verbrand door de terreurbalonnen.

In Israel is de tv-serie ‘Shtisel,’ over het leven van een orthodoxe weduenaar en zijn zoon, zeer populair geweest maar nu de serie op Netflix verschijnt is de populariteit ‘booming.’ Erg interessant om een kijkje te nemen in dat doorgaans gesloten ultra orthodoxe wereldje. Men wil een derde seizoen opnemen, maar de acteur eisen meer loon omdat zij nu inmiddels wereldsterren zijn... 😊

Deze week viel een kraan om en daarbij werden vier bouwlieden gedood. Het is niet de eerste keer dat kranen in Israël omvallen; de inspectie op veiligheid laat duidelijk te wensen over.

Het zou de EDU, overkoepelende organistaie van het Eurosong-festival, sieren voor volgend jaar IJsland te diskwalificeren. De IJslandse delegatie vond het blijkbaar passend om, toen zij volop in beeld waren, demonstratief een Palestijnse vlag omhoog te houden. Het festival behoort a-politiek te zijn en de ijslanders hebben die regel overtreden. Tja, het laat hen waarschijnlijk ijskoud...

Er is nog steeds geen nieuwe regering. Dwarsligger is vooral de voormalige defensie-minister Liberman. Hij was degene die in december het kabinet deed vallen en komt nu met onmogelijke eisen aanzetten. Het kan gebeuren dat er nieuwe verkiezingen komen of dat er een linkse regering komt. Aanstaande woensdag moet er duidelijkheid zijn. Er is een kleine kans dat Bibi overweegt om met een minimale meerderheid een kabinet te vormen met steun van de ultra orthodoxen.

Van 20 t/m 25 september houden wij weer Een studiereis! € 995, p.p.* alles inclusief, verlenging mogelijk!

Zes dagen verzorgen wij u vanuit ons Gastenhuis in Na'aleh, krijgt u na het uitgebreide ontbijt, voordat wij gaan 'toeren,' boeiende, toegankelijke Bijbelwoordstudies vanuit de Hebreeuwse Grondtaal. We bezoeken unieke locaties en op verzoek kunnen we een speciaal programma samenstellen in overleg met alle deelnemers. We kunnen dikwijls zonder problemen en soms zonder extra kosten uw vlucht met een aantal dagen verlengen en kunnen u tips geven voor hotelboekingen in bv Jeruzalem. Indien het appartement bij ons huis beschikbaar is, kunt u ook voor die optie kiezen.

Vraag naar de mogelijkheden en het programma, doorgaans stellen we dit samen in goed overleg.

De genoemde prijs is tijdelijk omdat vluchten meestal steeds iets duurder worden naarmate de vluchtdatum nadert of extra geliefd is...

Komt u b.v. met familie of vrienden...?

*Op basis van een tweepersoonskamer.

Misschien overweegt u een gift te geven of de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet regelmatig te steunen?

NL03 INGB 000 8725116 tnv Studiehuis Reshiet of (en beter):

via de **ANBI** stichting Ammeech Ammi, NL86 INGB 000 4358913 tbv Studiehuis Reshiet. Belastingaftrekbaar ☺.

Dank/todah !! Yair en Karen Strijker, Na'aleh, Israel.

'Onze' docente Elske Vahl-Leusink geeft een wekelijkse vlog over een Hebreeuws woord, absoluut warm aanbevolen!

<https://elskevahl.com/2018/09/13/tilly/>

In Israel zijn wij op het moment één week voor met de Parasha.

Parasha Bechuqotai בְּחֻקוֹתַי **‘in Mijn inzettingen.’** We lezen Leviticus 26:3-27:34. Uit de Haftara lezen we Jeremia 16:19-17:14 en uit het NT lezen we Mattheus 22:1-14.

Deze parasha is het slot van het Boek Wajiqra/Leviticus. Een choq חוק is een regelgeving, een verordening. Er komen veel waarschuwingen in voor. De Onderwijzing vertelt ons wat er allemaal kan gebeuren wanneer wij ons niet houden aan Zijn Wil. God accepteert niet dat we een stukje wel en stukje niet doen van wat Hij ons voorlegt. Er is geen tussenweg want... Hij is Zelf de Weg.

In de Joodse traditie worden al deze toch wel zware waarschuwingen en straffen zachtjes, maar duidelijk gelezen; het is immers niet prettig allerlei vervloekingen aan te horen..? We krijgen duidelijke aanwijzingen van God te horen over hoe we moeten leven. Vergelijkbaar met een arts die zegt dat je moet stoppen met bepaalde voeding vanwege je allergie: sla je de adviezen in de wind dan kunnen de gevolgen rampzalig zijn.

Ontroerend aan deze parasha zijn Gods beloften als het volk zich wél aan Zijn opdrachten houdt en wat nog een stap verder gaat: Zijn beloften die er toch nog zijn, zelfs als men zich er níet aan houdt.

Allereerst is er de belofte aan het land: in vers 34 van hoofdstuk 26 staat dat wanneer het volk in ballingschap is gegaan, dat dan het land van haar Sabbatsrust mag genieten, want God heeft bevolen dat het land om de zeven jaar met rust moet worden gelaten. Zo niet, dan wordt het volk verbannen waardoor het land weer kan herstellen van de rooibouw die er jarenlang op is gepleegd. We weten allemaal dat dit ook daadwerkelijk zo gegaan is...

Nog een belofte vinden we in vers 40 van dit hoofdstuk, waarin God voorzegt dat men zich zal bekeren. Er komt in dit vers geen ‘misschien’ voor. Beking blijkt bij God zelf vandaan te komen, lees hiervoor ook Hosea 12:7 “Bekeer ons tot U, zo zullen wij bekeerd zijn.” En dan in vs. 44 nog een belofte: God zal nooit van hen walgen, zelfs niet in de ballingschap. Hij is en blijft de *Aanwezige*: יהוה (JHWH is afgeleid van het werkwoord Hajah היה, wat betekent *Geschieden, Aanwezig zijn*, God zegt tegen Mozes in Exodus 3:15 dat Hij bij deze naam herdacht wil worden. Aangezien we niet precies meer weten in onze tijd hoe we Zijn naam mogen uitspreken, noemen wij Hem graag bij de vertaling ervan, overal waar zijn Naam in de Bijbel in hoofdletters geschreven staat: *Aanwezige*).

Jeremia's gebed is ontroerend en eindigt in deze parasha met: “Genees mij, Aanwezige, zo zal ik genezen zijn, behoud mij, hoshi'éní הוֹשִׁיעֵנִי want Gij zijt mijn Lof.” De Redder komt Zelf aan het Woord in Mattheus, waar Hij zoveel zegt als dat Hij wraak oefent aan het volk voor de moord op de profeten (vs. 6 en 7).

Nog iets opmerkelijks zegt Hij vanaf vs. 11, waar iemand een enorme straf krijgt voor een, op het oog, niet zo groot vergrijp: het niet aantrekken van een bruiloftskleed. Wat geeft dat nu? In Openbaringen 7:14 vinden we het antwoord: dat kleed moet in het bloed van het Lam gewassen zijn... Maar ook staat er in Openbaringen 19:8 - en laten we dit vooral niet vergeten - ‘De bruid is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden want dit fijne linnen zijn de *rechtvaardige daden* der heiligen.’ Shabat shalom!

Wij sturen het Shomron Nieuws naar familie, vrienden en bekenden. Wilt u het niet meer ontvangen? Reply ons dan.