

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 19-4-2019

14-1-5779

Nummer 166

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studyhousereshiet.com
www.resetisrael.com
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Erev Pesach (de avond van de seidermaaltijd) en Goede Vrijdag.

Het gebeurt niet vaak dat beide momenten op één en dezelfde dag plaatsvinden. Sterker nog... het was vanaf circa het jaar 325 de bedoeling beide gebeurtenissen altijd volledig gescheiden van elkaar te laten plaatsvinden. Messiaanse joden mochten van de kerk van toen absoluut geen Pesach vieren op straffe van excommunicatie. Buitengesloten worden van de gemeenschap is voor niemand aantrekkelijk, het is als eenzame opsluiting, waardoor je verpietert. Vele Joden die geloofden in Yehoshua Mashiach, verlieten hun originele geloofsbron. Vanavond is het bijzonder dat Pasen en Pesach samenvallen en aanstaande zondag, de dag van Yehoshua's verschijning na Zijn sterven, ook de dag der Eerstelingen is waarop de eerstelingsgarve van de oogst naar de priesters werd gebracht. De priester zal, zo staat beschreven in Lev. 23: 11, 'de garve voor het aangezicht van de Here bewegen, opdat gij welgevallig zult zijn; daags na de shabat zal de priester die bewegen.'

Lukas 22 vanaf vers 14 beschrijft o.a. hoe Yehoshua, 1989 jaar geleden, de seideravond vierde: 'Ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten eer Ik



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺

Yair en Karen Strijker

lijd.' Heb allen een goede Pesach/Pasen! Zij horen bij elkaar!!

Netanyahu mag als eerste proberen een coalitie samen te stellen. President Rivlin gaf hem, we denken met enige tegenzin, deze taak. Rechts heeft meer 'mandaten' dan links en daarom zal er waarschijnlijk opnieuw een rechts kabinet komen. De religieuze partij Shas heeft nu meer zetels dan ooit gekregen en is de derde grote partij in het land. Ex minister Lieberman, die min of meer het kabinet deed struikelen in december j.l., heeft ook al een stevig eisenpakket op tafel gelegd. Hij wil graag de Defensiepost en eist dat streng orthodoxen ook in dienst moeten. Er zal heel wat afgekibbel worden, ook tijdens de Seider-avonden (Joden die buiten Israel wonen vieren traditioneel ook een tweede Pesachavond en mogelijk komt daar 2^e Paasdag vandaan...) maar de komende week is het hopelijk verder rustig in het Land en kan ieder genieten van elkaar, het prachtige voorjaar en de vrije dagen.

Helaas voor onze Ruth heeft haar klas veel schoolwerk meegekregen voor in de vakantie. Werkstukken maken, wel 7 stuks. Gelukkig heeft zij plezier aan school, maar we gunden haar juist wat ontspanning. Het is dus vooral uitzien naar de grote vakantie ☺.

Deal of the century? Volgens zeggen zou de regering Trump na de Ramadan, begin juli, het door mysteries omhulde plan voor het Midden Oosten onthullen. Op voorhand wijst Abbas het al af want er zou, zo meent hij steeds, te weinig voor hem inzitten. Tot nog toe hebben de Arabieren steeds goede ‘deals’ afgestoten; al vanaf 1947. Afgelopen 20 jaar is hen tot 2 x toe veel grondgebied toegezegd, inclusief delen van het Bijbelse Jerusalem. Maar iedere keer zeggen zij: ‘nee!’ Zij willen niets anders dan een Palestina van de ‘rivier tot de zee,’ geheel huidig Israel!

Notre Dame. Het is zeker dramatisch dat één van de meest beroemde kathedralen ter wereld enorme schade heeft opgelopen en eeuwenoude kunst is verbrand, maar we geven toch ook een tegengeluidje. Joden weten als geen ander volk de pijn van verbrande Godshuizen (honderden waardevolle synagogen zijn in de loop der eeuwen opzettelijk verbrand). Wat veel mensen niet weten is dat het Joodse volk geen goede herinneringen heeft aan de ‘Dame.’ Bij de ingang staan 2 beelden van vrouwen. De ene heet Ecclesia (de kerk), ze staat er trots en krachtig bij met een kroon op haar hoofd en de ander heet Sinagoga... Haar hoofd is gebogen, een slang verblindt haar ogen en o.a. de kroon ligt op de grond. In 1242 werden pal tegenover de Notre Dame wagonladingen handgeschreven Talmuds en Joodse leerboeken verbrand. Het antisemitisme is stevig verankerd in Frankrijk, tot op de dag van vandaag. Helaas draagt de ‘Dame’ de bewijzen daarvan met zich mee.



Door de vele regen zijn er enorm veel olijfjes opkomst.



Een bushalte in het grensplaatsje Sederot heeft altijd standaard een schuilkelder ernaast.

Mag het gezegd worden...?

Opvallend dat bij de inzameling van het herstel van de Notre Dame in een mum van tijd bijna € 1 miljard wordt ingezameld voor de herbouw van dit monument, wat sowieso weer in pracht zal herrijzen, maar dat wanneer het mensen in nood betreft ,er maar langzaam euro's uit de portemonnee rollen.

Vier mensen, waaronder 2 journalisten, werden woensdagnacht gearresteerd in de Jaffapoort met 2 geiten in hun bezit die zij van plan waren te slachten als zijnde het Pesachoffer in de buurt van het Tempelplein. Zover kwamen zij niet. Gelukkig maar want zo'n streek zou zorgen voor een hoop onrust waar niemand op zit te wachten.

Vanavond vieren miljoenen mensen de Seideravond. Dé avond waar het Heilige Avondmaal naar is vernoemd. Seider komt van het woord seder en dat betekent volgorde. We verrichten verschillende handelingen en de kern is dat er ten minste over de volgende drie dingen gesproken wordt:

1. gesproken wordt over het Bloed van het Lam, het Lam dat stierf voor onze bevrijding, toen in Egypte en later op Golgotha. In Egypte werd het bloed aan de deurposten gestreken zodat de Engel v.d. Dood aan die huizen voorbij ging.
Vraag: hoe zien we dat vandaag de dag, zijn er 'deurposten' van ons hart?
2. we eten ongezuurde broden en leggen uit waarom. Alle lucht, adem en 'eigen opgeblazenheid' moet eruit om een platte matse te krijgen. Yehoshua is het Levende Brood, het Beeld van de platgeslagen matse, met de gaatjes en striemen die we op de matses terugzien. Het volk trok ook haastig uit zodat het deeg niet kon rijzen.
Vraag: Hebben wij vandaag de dag reden om 'uit te trekken', op naar Tsion? Koesteren we misschien teveel onze 'vleespotten'?
3. Maror, het eten van bittere kruiden. Destijds maakten de Egyptenaren het leven voor de Israëlieten zuur en bitter.
Vraag: wie zijn vandaag de dag onze persoonlijke farao's....?

בשנה הבאה בירושלים ?

Be'shanah ha'ba'ah birushalayim?
Volgend jaar in Jeruzalem?

www.studiehuisreshiet.nl

De Purimuitgave van ons magazine TijdStip is verstuurd. Wilt u een gratis proefnummer?

Interesse om een advertentie in ons wekelijks 'Vanuit Shomron'te plaatsen?

Misschien overweegt u een gift te geven of de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet regelmatig te steunen?

NL03 INGB 000 8725116 tnv Studiehuis Reshiet of via de ANBI stichting Ammeech Ammi, NL86 INGB 000 4358913 tbv Studiehuis Reshiet.

Dank/todah !! Yair en Karen Strijker, Na'aleh, Israel.

'Onze' docente Elske Vahl-Leusink geeft een wekelijkse vlog over een Hebreeuws woord, absoluut warm aanbevolen!

<https://elskevahl.com/2018/09/13/tilly/>

Interessant is dat alleen Lukas de goede volgorde aangeeft wat betreft de zegeningen over brood en wijn. Op feestdagen, en zo was het altijd al in de Israelische huisgezinnen, uiteraard ook in de Tempeltijd, spreekt men eerst de zegen over de wijn, het plengoffer, uit en dan de zegen over het brood/graanoffer (Lukas 22:17). In de kerken laat men bij het avondmaal het brood voorafgaan aan de wijn. Bovendien zegt men: 'de beker, waarover de dankzegging is uitgesproken...' maar we horen niet de specifieke zegen die daarbij hoort: Baruch Atah Adonai Elohenu melekh ha'olam boré p'ri ha'gafen: geprezen bent U Here, onze God, Die de vrucht van de wijnstok heeft geschapen.
ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם בורא פרי הגפן

Parasha Pesach פסח . We lezen Exodus 12:21-51 en Numeri 28:16-25. Ook lezen we Mattheus 27:33-50.

Moshe roept het volk om lammeren te nemen, te weten lammeren die al een jaar oud zijn, dat zijn al flinke beesten. Men moet het slachten en een bosje hysop moet in het bloed van de lammeren worden gedoopt. Dit bloed wordt vervolgens aan de deurposten van de Israelische huizen in het land Gosen gesmeerd.

In de Parasha van vorige week hebben we al gezien dat hysop een heel klein plantje is in vergelijking met de hoge ceder en ook dat hysop (Marjolein) een lipbloemige is, het wordt gebruikt ook bij de reiniging van een melaatse, melaatsheid heeft te maken, of kan te maken hebben, met de zonde van de lippen, met kwaadsprekerij. Denk maar aan Mirjam, de zus van Moshe, die geslagen wordt met melaatsheid na haar geklets over de nieuwe vrouw van Moshe.

God geeft de opdracht dat het gebeuren van het slachten van het lam elk jaar van nu af aan moet worden herhaald, herdacht: op de tiende van de eerste maand, de maand Aviv, worden de lammeren in huis genomen en op de veertiende van diezelfde maand worden ze geslacht voor de Pesachherdenking. Men slacht dus niet zomaar een lam, maar een lam waarmee de kinderen in de huisgezinnen al een band krijgen, het is als een huisdier wat vier dagen deel heeft uitgemaakt van het gezin, dit is niet zomaar wat! Het kost dan echt wat om zo'n beestje te slachten, er afstand van te doen en het zelfs deels op te eten. En het moet ook wat kosten, dat is precies de bedoeling. Men moet nadenken over dit lam en het verdriet erover voelen, dan landt het veel meer in het hart waaróm dit offer is of, nog beter: waartoe.

Het bloed aan de deurposten doet de Aanwezige, HEERE, יהוה voorbij *hinken*, *hink-stap-sprong*: pasach פסח. Vandaar dat Pesach onder meer het *overschrijdingsfeest* wordt genoemd: God *hinkt-stapt-springt* voorbij de deurposten die zijn ingesmeerd met het bloed en spaart zodoende het leven van de mannelijke eerstgeborenen van zowel van mens als dier.

De farao kan niet anders dan het volk Israel laten uittrekken na de enorme verliezen die elk Egyptisch gezin heeft geleden; *'Er was geen huis waarin niet een dode was (vs. 30).'* De Egyptenaren jagen het volk Israel weg, er is geen tijd om het deeg te laten rijzen voor het ochtendbrood dus bakt men gauw van het deeg nog ongezuurde koeken zodat men proviand heeft voor onderweg; het wordt op de schouders gebonden en haastig meegenomen (vs. 34) alsmede het goud en zilver wat ieder van tevoren aan hun meesteressen had gevraagd. Daarmee zal later de tabernakel worden versierd. Gauw Na vierhonderddertig jaar, gerekend vanaf Gods belofte aan Abraham, trekt het volk Israel eindelijk vanuit Egypte en de slavernij weg..

In Numeri 28 stelt God specifiek de offers in de tabernakel in en de specifieke tijden van het Pesachfeest. Na het slachten van het lam op middag van de veertiende, begint in de avond het feest, dan is het in Bijbelse tijdrekening al de vijftiende, want de dag begint altijd wanneer het donker wordt, denk maar aan Genesis 1 waar staat: *'En het was avond geweest en het was ochtend geweest, de eerste dag.'* De vijftiende is dan ook een Feestdag waarbij niet wordt gewerkt, maar wordt herdacht. Dan viert men nog een aantal dagen door, waarbij in principe wel gewerkt wordt, behalve op de zevende en laatste dag; dit is weer een rustdag. Diverse offers worden in die dagen gebracht, maar de kern is en blijft het offer van dat ene lam dat eerst in huis genomen is. Daar gaat alles om, daar moet de gedachte bij zijn, dit lam wijst uiteindelijk naar Het Lam dat de zonden van de mens op Zich neemt.

Want Hij *hinkt*, pasach פסח, ook voorbij de mensen op Zijn kruisweg, zo erg gemarteld is hij dat men Shim'on van Cyrene dwingt om Zijn kruis voor Hem te dragen. God *hinkt* voorbij de deuren in het land Gosen en Zijn kostbare Zoon, het Lam Gods, *hinkt* ook voorbij de mensen, om hen te sparen,

wie maar in Hem wil geloven. Het lammetje dat in huis moet worden genomen is een voorgestalte van het Lam dat ook al onder de mensen verkeert voordat Hij Zijn leven overgeeft... Het ongezuurde brood, de matse, vol striemen en gaten, die men eet voor men uit Egypte trekt is als een voorgestalte van Hem, Die doorboord is voor onze zonden en Wiens striemen de mens tot genezing zijn geworden... Houdt maar eens een matse tegen het licht en dan ziet u de striemen en gaten erin. Elke keer als u zo'n kostbaar ongezuurd broodje eet, dan is dit vol betekenis! De uittocht uit de slavernij in Egypte is tevens de uittocht uit de slavernij van de zonde.

In Exodus geeft God de opdracht dat er van het lam geen been gebroken mag worden en van het Kostbare Lam Gods wordt dan ook geen been gebroken, iets wat juist in die Romeinse traditie wel gebruikelijk is en het gebeurt dan ook wél bij de twee anderen die samen met Hem gekruisigd zijn. Maar Hij geeft de Geest al eerder, nadat Hij uitroept: “Nishlam נִשְׁלַם: *het is betaald, volbracht, volmaakt, héél gemaakt!*”

Het Lam, dat precies tegelijk met de lammetjes wordt geslacht en precies op dat moment sterft, volmáákt het alles en het voorhangsel van de tempel scheurt. De prijs is *betaald*, er is *vrede*, shalom שְׁלוֹם, tussen God en mens mogelijk gemaakt. Nishlam en Shalom komen van het werkwoord shalam, שָׁלַם: *héél zijn* en van het versterkte werkwoord shilem שִׁלַם: *betalen*. Jehoshua, onze Messias, *betaalt* de prijs voor de vrede, maakt ons *héél!* Laat ons dit nooit vergeten, laat ons hier nooit zomaar aan voorbij gaan, laat het ons elke keer weer de tranen van ontroering in de ogen brengen! Wij mogen leven, mogen zomaar God naderen omdat Hij dit deed; het is volbracht: Híj heeft het volbracht!

**Wij sturen deze brief aan vrienden en bekenden. Wilt u deze niet ontvangen?
Reply ons dan.**