

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 29-3-2019

22-12B-5779

Nummer 164

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studyhousereshiet.com
www.resetisrael.com
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Foutje bedankt, gaat hier in Israel niet op. Maandagochtend werd er vanuit de Gazastrook, zogenaamd per ongeluk, een raket afgevuurd op midden Israel. Twee weken geleden zou ‘per ongeluk’ een raket op Tel Aviv zijn afgevuurd. Dit soort foutjes zijn voor iedere soevereine staat ontoelaatbaar en Israel moest Hamas een lesje leren verder geen fouten te maken want een heel huis is verwoest, 7 bewoners gewond, maar dat had erger gekund. Vier honden zijn wel om het leven gekomen. Scherven van de raket raakten ook een wieg maar gelukkig lag het kindje er toen niet in. Het is zeer spannend en onrustig aan de grens met Gaza.

Opgesloten ‘Palestijnse’ terroristen kunnen, als zij de middelen hebben, vreselijk gevaarlijk zijn. Deze week werden twee Joodse gevangenisbewaarders neergestoken door Arabische gevangenen omdat zij volgens hen niet kregen waar ze recht op menen te hebben en het gebruik van mobiele telefoons beperkt werd. Het blijkt dat de gevangenen vanuit hun cellen aanslagen voorbereiden. Ze mogen blij zijn dat ze niet in een middeleeuwse kerker opgesloten zitten, maar luxe hebben en zelfs een studie mogen volgen. Maar hun drive is: Israel vernietigen en daarvoor bereid zijn te sterven.



‘Vanuit Shomron’ geeft u in een paar minuten ... © enkele ‘highlights’ die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een ‘gekleurde en beperkte bril’ op hebben. Op pagina 4 is er enig ‘geestelijk manna’ te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺

Yair en Karen Strijker

Netanyahu was tijdens de aanval op Israel in het Witte Huis bij Donald Trump. Een ongekend historisch moment vond daar plaats: de ondertekening van een document dat de VS het eigendomsrecht van de Golan aan Israel toekent. Jozua gaf de Golan ongeveer 3400 jaar geleden aan de halve stam van Manasse. Het gebied ligt sindsdien vol met herinneren aan Israelisch-Joods leven. We weten dat de Golan in de loop der geschiedenis van Israel is afgepakt en van 1948-1967 werd Israel vanaf de Golan continu beschoten door Syriërs. Na de Zesdaagse oorlog is het strategisch belangrijke gebied bevrijd en baruch haShem (Dank Adonai) net op tijd, want 6 jaar later, tijdens de Yom Kipur oorlog, zou het zeer slecht zijn uitgekomen wanneer Syrië het beheer over de Golan zou hebben gehad. ‘Dank u wel, president Trump,’ zei Bibi. ‘U staat in het rijtje grote niet-Joodse mannen die ons, het Joodse volk, enorm hebben geholpen: Cyrus, de Perzische koning; Lord Balfour; Henry Truman en u, president Trump, doet wat u zegt: u heeft Jeruzalem erkend als de stad van het Joodse volk; de VS ambassade staat in Jeruzalem en dan nu de Golan.’ De heidense en links-denkende wereld is razend... Dat Mashiach snel kome!

God zij dank hebben we een Beschermmer die niet sluimert, noch slaapt; Die Israel bewaakt: hineh loh janum ve'loh jishan, shomer Israel! Dat we mogen uitzien naar Pesach, het grote Bevrijdingsfeest, het feest waarop de Mashiach Jehoshua als Lam stierf.

En dat de moordzuchtige plannen van de moderne farao's en Hamannen en noem ze maar, in duigen vallen.

Volgens zeggen is onderstaand gebouwtje de oudste synagoge van Israel en zou deze dateren uit de periode van David. De synagoge is zacht gezegd wat bouwvallig, maar er worden nog steeds diensten in gehouden. Het ligt tegenover het graf van Ruth en Isai in Hebron.



Er zijn nog twee slaappleatsen vrij voor het seminarweekend vanaf donderdagavond 11 april t/m zondagmiddag 14 april in Lomm (bij Venlo). We bestuderen de Alephcursus 'Hebreeuws in Zes Dagen' en geven o.a. 'zicht-licht' op het Pesachfeest. Een goed verzorgd weekend met een feestelijke Shabatviering in het mooie Limburg. Kosten €250 all-in. Ook mogelijk om als daggast aanwezig te zijn. Mail ons.

Dit weekend is het een jaar geleden dat de zgn. 'mars van return' als wapen van Hamas werd ingezet om de blokkade van Gaza proberen op te heffen. Duizenden hectaren vruchtbare akkers zijn verwoest en miljoenen dieren, vooral bijen zijn door de Hamasterreur-ballonnen omgebracht. Iedere vrijdag waren er protesten behalve 2 weken geleden toen de avond ervoor 2 raketten op Tel Aviv werden afgevuurd en Hamas bang was dat Israel misschien wel heel hard zou kunnen terugslaan. Het bewijst maar weer eens dat, indien Hamas het echt wil, de jonge Gazanen, die voor een paar dollar per dag naar het hek gaan om van alles en nog wat naar de Israelische soldaten te gooien, thuis kunnen blijven.

Er is nu ook een speciale terreur nachtbrigade die vuurballonnen op Israel afstuurt. Dit moet hoe dan ook stoppen! Maar willen we onze kostbare jongens en meisjes daarvoor opofferen? Hamas heeft wel een doodscultuur. De doden zijn shahids, martelaren, hun familie krijgt een levenslange toelage en straten worden naar hen vernoemd. Het gaat regenen dit weekend en hopelijk houdt dat veel Gazanen thuis en dooft het water alle terreurvuur. Dat Adonai de soldaten aan de grens bescherm!

www.studiehuisreshiet.nl

De Purimuitgave van ons magazine TijdStip is verstuurd.

Wilt u een gratis proefnummer?

We hebben vanaf vandaag weer een nieuwe groep met enthousiastelingen in huis die op studiereis zijn bij ons. Leuk! We genieten er allemaal van om te leren met elkaar van Gods Woord vanuit Zijn machtigmoedige taal!

Zes weken geleden kregen we een ganzenei. ‘Kun je lekker een omelet van maken,’ zei men. Maar waarom niet in het kippenhok leggen en wie weet wordt één van onze kippen broeds bij het zien van zo’n reuze ei? En jawel hoor, een klein kippetje ging zitten en na 28 dagen zagen we gat in het ei en een dag later kwam Gijs Gans tevoorschijn. Het is wel een vreetkonijn en moeder kip keek toch wat raar naar dat ganzebeest maar doet haar plicht als moeder voortreffelijk.



Tijdens de Purimdagen waren we met de auto naar het zuiden van Israel gereden. Onderweg, zowel op de heen als de terugweg, knalden er steeds vliegende diertjes tegen de auto en de ruit. Dat is nooit zo leuk en bovendien vies om te zien op je autoruit. Het bleken distelvlinders te zijn die in ongekende hoeveelheden via Israel op weg zijn naar Europa. Er werd hier in Israel over geschreven dat er nog nooit zoveel gezien waren, wel een miljard. Hopelijk bereiken er een heleboel ook Nederland en zien we hen van de zomer wanneer we Nederland bezoeken.

O ja... wilt u eens een gift geven of de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet regelmatig steunen?
 NL03 INGB000 8725116 of
 via de ANBI stichting Ammech Ammi,
 NL86 INGB000 4358913 tbv Studiehuis Reshiet.

Dank/todah !! Yair en Karen Strijker. Na'aleh Israel.

‘Onze’ docente Elske Vahl-Leusink geeft een wekelijkse vlog over een Hebreeuws woord, absoluut warm aanbevolen!

<https://elskevahl.com/2018/09/13/tilly/>

Zin om een paar dagen in ons vrijstaand appartement te bivakkeren? Eigen opgang, tuin, keuken, badkamer en slaapkamer. Heerlijk voor twee maar ook geschikt voor 4 personen.



De parasha van deze week is Shmini (Achtste). We lezen Lev. 9:1-11:47. Haftara: 2 Sam. 6:1-7:17. NT: Hebr.7:1-19.

Het begint allemaal zo mooi, Aharon en zijn vier zonen zijn zeven dagen in het heiligdom geweest. Afgezonderd hebben ze zich voorbereid op hun taak als priesters voor het volk. Op de achtste dag roept Moshe hen om voor de allereerste keer te offeren voor zichzelf en voor het volk. Deze offers worden geaccepteerd door God: met een steekvlam consumeert Hij de gaven.

Maar dan: Nadabh en Abihu zijn hierdoor blijkbaar zo van onder de indruk dat ze een offer aan Hem brengen wat Hij niet geboden had en ze bekopen het meteen met de dood. Zonder waarschuwing, zonder begrip voor het feit dat ze het vast en zeker goed bedoeld en uit liefde gebracht hebben. Aharon staat erbij en kijkt ernaar en krijgt te horen dat hij, noch zijn andere twee zoons de kleren mogen scheuren om te rouwen. Ze mogen hun plek niet verlaten opdat ze niet sterven en ze mogen hun verdriet niet verzachten met wijn. Wat een ongelofelijke klap.. Met wat voor een verschrikkelijke God hebben ze te maken? Moshe wordt vlak daarop boos op hen, ook nog(!), omdat ze het zondoffer niet gegeten hebben, maar geheel verbrand. Begrijpelijk dat ze echt geen trek meer hadden en Aharon zegt dat dan ook tegen Moshe: ‘Denk toch aan wat mij overkomen is, zou het werkelijk goed geweest zijn in Gods ogen als ik het gegeten had?’ (vs. 19). Dit zondoffer had gegeten moeten worden omdat de priesters in feite de zonden van het volk in zich opnemen, dragen, letterlijk opeten (vs. 17), daarom is Moshe zo boos in eerste instantie. Echter, na uitleg van Aharon is het goed in zijn ogen.

Wat opvalt in deze geschiedenis is dat dit allereerste offer voor het volk dus niet door de priesters is gedragen, gegeten en is dat dan niet een heenwijzing naar het Offerlam, Die als Enige dit offer wel op Zich heeft genomen? Het is vast geen toeval.

In de Haftara weer zo iets: de Ark wordt op een nieuwe wagen geladen en naar Jeruzalem gebracht. De ossen struikelen en Uza, die naast de wagen loopt, probeert goed bedoelend de ark van een val te redden. Hij moet het bekopen met de dood. David wordt kwaad op God en noemt de plek waar dit gebeurde Perets-Uzah פֶּרֶץ עֹזָה oftewel ‘kloof van Uza’ omdat God daar Uza doorkliefd heeft. Toch danst David daarna verder voor de ark uit en haalt zich de minachting van zijn vrouw Michal, de dochter van Saul, op de hals omdat Hij in zijn ondergoed aan het dansen is. Wat verwarrend allemaal, men zou geneigd zijn om Michal groot gelijk te geven: Aharon en zonen krijgen speciale kleren aan en David maakt dit even! Toch stelt God hem blijkbaar in het gelijk; Michal blijft voor de rest van haar leven kinderloos.

Tja, wij zeggen allemaal dat God goed is maar uit deze teksten blijkt dat Hij tevens een verschrikkelijk God is, met Wie absoluut niet te spotten valt. Het voelt ongemakkelijk... Dan wil David een tempel bouwen en misschien ligt er een antwoord in het volgende. Gaat David aan het bouwen? Nee. Hij gaat naar de profeet Nathan en spreekt erover. In plaats van eigenmachtig iets te doen, zoekt hij eerst de wil van God door de profeet te benaderen. Het komt aan op pure gehoorzaamheid. Als Nadabh en Abihu dit ook zouden hebben gedaan dan was het plan om te offeren hen afgeraden door Moshe en dan hadden ze nog geleefd. In het geval van Uza lag het nog anders: het was de schuld van David dat de ark niet naar behoren vervoerd was; hij had de Kronieken niet erop nageslagen en wist daardoor niet dat de ark aan de speciaal gemaakte draagbomen vervoerd had moeten worden.

Toch blijft die kwestie van de gehoorzaamheid hangen in gedachten. Hoe vaak doen wij goedbedoelend ook maar iets voor God, zonder gevraagd te hebben of Hij dit eigenlijk echt wel wil? Hoeveel mensen lopen er tegenwoordig rond met veel te veel last op hun schouders, denkende dat het allemaal van God is? Gelukkig maar dat Hij mensen niet ter plekke doet doodvallen, zoals in deze beide geschiedenissen, echter, men put zich vaak uit in allerlei goedbedoelende doodvermoeiende drukte, die misschien niets met pure gehoorzaamheid te maken heeft; het vergt meer moed om op Hem te wachten dan om allerlei dingen te doen omdat we denken dat Hij dat van ons vraagt en weten we wel zo zeker dat Hij het vraagt?

In Hebreeën gaat het over Malkhitedeq מלכיצדק de Koningpriester van Jeruzalem: Shalem שלם en hij is de Voorgestalte van Jehoshua, Die Zelf aan het kruis riep: ‘Nishlam,’ de lijdende vorm van shalem oftewel: ‘Het is volbracht!’ Shalem komt van het werkwoord shalam, wat precies hetzelfde geschreven wordt en wat ‘schuld vereffenen’ betekent. Toen Hij dit riep was onze schuld vereffend. In vs. 8 doelt de schrijver erop dat Malkhitedeq niet meer sterft, al tienden in ontvangst neemt voordat er nog maar sprake was van een stam Levi, welke pas veel later de tempeldienst met het brengen van de offers zou vervullen, diepe teksten allemaal en het doet denken aan Hem over Wie gesproken is: “Hij was het Lam, geslacht sedert de grondlegging der wereld.” (Openbaring 13:8b). Al ver voordat Hij in de gestalte van de Gekruisigde ten tonele verscheen, lag dit plan al klaar... Shabat shalom!

**Wij sturen deze brief aan vrienden en bekenden. Wilt u deze niet ontvangen?
Reply ons dan.**