

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 18-1-2019

12-11-5778

Nummer 156

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studyhousereshiet.com
www.resetisrael.com
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

In memoriam: de drie jongens...

In juni 2014 werden drie orthodoxe jongens uit Gush Etsion vermoord door Arabieren. Zij liften vanaf een bushalte naar de synagoge voor hun avondgebeden en kwamen in een verkeerde auto terecht. De chauffeur en bijrijder waren terroristen verkleed als orthodoxe Joden.. Eén van de jongens belde nog het alarmnummer, maar al wat men daar hoorde was zijn oproep dat ze werden gekidnapt, daarna enkele schoten en stilte... Heel Israël was er kapot van, ook onze kinderen. Toen waren ze nog 'vers' uit Nederland, en stonden ook iedere dag bij een bushalte om naar school te gaan. Pas na drie weken zoeken door onder meer het leger, werden hun lichamen gevonden onder een aantal rotsblokken.

'Indien het zaad niet in de aarde valt en sterft, zal het geen vrucht dragen' sprak Jehoshua/Jezus...: Gilad, één van deze drie jongens, had de vaste gewoonte om koekjes te bakken en deze vervolgens uit te delen aan scholen bij hem in de buurt. Hij was een goede jongen! Nu heeft onze Shmuel deze week



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israël gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ©

Yair en Karen Strijker

met zijn klas ook koekjes gebakken en in navolging van Gilad, uitgedeeld aan een lagere school in de buurt. Vele kinderen in Israël die in de tweede van de middelbare scholen zitten, bakken regelmatig koekjes om uit te delen, dit ter herinnering aan Gilad. Ooit deed Gilad dit alleen; nu doen honderden kinderen hem na.. Hij is als zaad in de aarde gevallen en gestorven en nu draagt hij honderdvoudig vrucht... Wie had dat ooit gedacht?

Tu be'shwat, de 15^e van de 10^e maand. Traditioneel worden er door het Joodse volk op deze dag boompjes geplant. Niet alleen in Israël overigens! Sinds de stichting van de staat Yisrael zijn er miljoenen bomen bijgekomen in het ooit desolate en zanderige Israël. Nu zijn er vele parken en het is een gewoonte geworden om bv. bij het overlijden van iemand een boom ter nagedachtenis van hem of haar te planten. De 'zes miljoen' hebben allemaal een boom in het Land gekregen! Maandag is het Tu be'shwat.

Psalm zes

Karen Strijker van Studiehuis Reshiet-Israel (woonachtig in Na'aleh-Samaria) spreekt volgende week in Den Haag, in de Shamar gemeente. Op **vrijdagavond 25 januari** geeft zij les over de Shabat, bezien ook vanuit de Hebreeuwse betekenis. Daarna is er de feestelijke gemeenschappelijke shabatmaaltijd. Op deze avond is er beperkt toegang. Inloop 18 uur, maaltijd begint om 18.30.

Op **zaterdagochtend 26 januari** spreekt Karen bezien vanuit de boeiende en verrijkende Hebreeuwse taal over Psalm 6 (niet 142 zoals we eerder per abuis schreven). Van harte aanbevolen en voor iedereen toegankelijk! Aanvang elf uur. Kerketuinenweg 10 te Den Haag.

Sneeuw viel er woensdagnacht in Jeruzalem en op de hogere bergen in het noorden. In Jeruzalem was men op alles voorbereid en gingen de scholen op woensdagmiddag verplicht om 3 uur dicht. Donderdagochtend was de sneeuw in Jeruzalem al zo goed als weg en kon het normale leven weer doorgang vinden. Het is een geweldige natte winter. Regen is zegen maar gelukkig is hier ook het spreekwoord geldig: na regen komt zonneschijn en dan is het meteen rond de 18 graden. Een paar dagen koud en nat en dan weer heerlijk weer. Kom op bezoek...ook in de winter!

Gaza

Vele jonge mensen verlaten Gaza als zij de kans ertoe krijgen. Het is droevig te weten hoezeer de mensen aldaar onder druk van Hamas moeten leven. Wekelijks worden jongeren en ook vrouwen ahw gedwongen te protesteren tegen Israel. Behalve de vuurbalonnen en molotovcocktails is er nu bovendien de stank.

Gigantische afval verbranding vindt plaats naast het veiligheidshek en vooral het grondwater wordt vervuild. Voor de Israëliërs die in de buurt van Gaza wonen is dit alles een nachtmerrie aan het worden. Zondag werd er ook weer een raket afgeschoten richting Asquelon maar de Iron Dome wist deze te onderscheppen.

Zin om een paar dagen in ons vrijstaand appartement te bivakkeren? Eigen opgang, tuin, keuken, badkamer en slaapkamer. Heerlijk voor twee maar ook geschikt voor 4 personen.



Hebreeuws leren op begrijpelijke wijze?
Hebreeuws is meer dan een taal, het is Gods Taal.
Cursusboek Hebreeuws in Zes Dagen : €29.50 A4 200
pagina's. Uniek geïllustreerd en evt is er een CD
beschikbaar www.studiehuisreshiet.nl

Shabat shalom

Op de valreep nog een paar dagen naar Israel en Israel Onafhankelijkheidsdag meevieren met het volk?

Israel is als een rijsje uit een stronk die weer opgeschoten is en snel tot wasdom aan het komen is.

Israel telt mee onder de naties en er valt niet met deze kleine maar jongvolwassen 'leeuw' van Juda-staat te spotten. Van meerdere kanten dikwijls bedreigd en soms ook van binnenuit, zelfs door leden van eigen volk... Moge we het meemaken dat de Messias Jehoshua er Zelf snel verschijnt.

Wilt u het ook meemaken om een paar dagen in Israel te zijn en Yom ha'atsmaoet met het volk van Israel te vieren?

We organiseren een volledig verzorgde reis van 8 mei t/m 13 mei. Inclusief directe vlucht, overnachtingen, goede en smakelijke verzorging, entrees ed. en voor wie wil zijn er iedere ochtend toegankelijke verrijkende studies (circa 1 uur per dag) vanuit de Hebreeuwse taal.

Toegankelijk voor iedereen. In mei zijn de temperaturen gemiddeld zo rond de 25-29 graden.

Kosten all-in: €875, pp op basis van tweepersoonskamer. U regelt wel zelf uw verzekeringen. Wilt u toch langer blijven, dan kan dat ook.

Mail ons! info@studiehuisreshiet.nl

Heeft u interesse om met uw vriendenkring, gemeente e.d. ook een weekendseminar te organiseren? Karen of Yair Strijker komen graag vanuit Israel naar u toe! ☺. De onderwerpen kunnen uiteenlopend zijn:

- een Psalmenweekend, bezien vanuit de Hebreeuwse grondtaal;
- een basisseminar Bijbels denken vanuit de Hebreeuwse taal;
- of wat te doen met of op de Bijbelse Feesten van Israel, zien we Jehoshua daarin terug;
- Joodse-Israelische geschiedenis in vogelvlucht e.d.

Hebreeuws is Gods Taal! Meer leren over Zijn Taal? Zie 'Hebreeuws in Zes Dagen' van Studiehuis Reshiet.

Onze docente Elske Vahl-Leusink geeft een wekelijkse vlog over een Hebreeuws woord, absoluut warm aanbevolen!
<https://elskevahl.com/2018/09/13/tilly/>

www.studiehuisreshiet.com

O ja... wilt u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet in Israel steunen? Dat kan via NL29ABNA0547807635, fam. Strijker of via de ANBI stichting Ammeech Ammi, NL86INGB0004358913 tbv Studiehuis Reshiet.

Dank!!! Yair en Karen Strijker Na'aleh Israel.

Parasha Beshalach We lezen Exodus 13:17-17:16. Uit de Haftara lezen we Richteren 4:4-5:31 en uit Openbaring lezen we hoofdstuk 19:1-20:6.

Deze Parasha begint met de uittocht uit Egypte. God besluit om het volk niet richting de Filistijnen te laten trekken, maar om hen in plaats daarvan een omtrekkende beweging te laten maken richting Schelfzee. De beenderen van Josheph en hoogstwaarschijnlijk ook die van zijn broers worden meegenomen door Moshe, volgens de belofte. De wolkkolom en de vuurkolom leiden het volk dag en nacht, er is geen rust en men moet doorlopen om het Egyptische leger voor te blijven want opnieuw verhardt God het hart van de pharao (14:8).. We kenen allemaal de geschiedenis: God zaait grote paniek onder de Egyptenaren en zij komen om in het water van de Schelfzee, waar eerder Moshe en zijn volk zomaar tussendoor waren gelopen met de Engels Gods inmiddels achter hen aan in plaats van voor hen uit (14:19). Later in de geschiedenis zaait God paniek onder de strijdbare mannen van Sisera in de geschiedenis van Debhorah דְּבוֹרָה en Baraq בָּרַק. Debhorah is me er eentje; getrouwd, maar tegelijk profetes van God. Hoe zal haar man daarmee omgaan? We lezen het niet. Ze heeft moed als een leeuwin als ze niet alleen tegen Baraq profeteert dat hij met tienduizend mannen van Zebulon en Naftali de gemene onderdrukker Jabin moet verslaan, maar ook nog zelf met hem meegaat. Waarschijnlijk weet Baraq wel dat dit hem gevraagd zou worden en komt deze opdracht niet voor het eerst bij hem aan want we kunnen het Hebreeuws hier in de vragende vorm lezen: ‘Zeg Baraq, heeft de Aanwezige (JHWH), de God Israëls u niet geboden: ga op...?’ (Richt. 4:6). Hij heeft waarschijnlijk de eerste opdracht genegeerd want hij durft niet! Hij durft alleen als Debhorah als profetes meegaat. En ze gaat! Wat denkt haar man? Kijkt hij haar misschien hoofdschuddend na? Is hij misschien op het land aan het werk en weet hij hier niets van?

Hoe heeft God paniek gezaaid in deze indrukwekkende geschiedenis? Daar kunnen we iets bij indenken: Baraq is met zijn tienduizend mannen op de berg Thabor en heeft het voordeel van de steilte. Maar er is meer: in Richteren 5:20 zingen Debhorah en Baraq dat de sterren in hun baan meestreden! Wat is daar gebeurd? Stel je eens voor: daar komt Baraq naar beneden gestormd met zijn tienduizend man en op dat moment is er van achter de heuveltop een enorm fel licht te zien dat de troepen van Baraq verblindt. Om je wild te schrikken! Zijn er op dat moment twee planeten gekruist? Dat gebeurt eens in de zoveel jaar en ook de ster van Bethlehem wordt daarmee weleens vergeleken. In ieder geval jaagt het Sisera zozeer de stuipen op het lijf dat hij er te voet vandoor gaat. Jael doet de rest; verbergt hem in haar tent en drijft een tentpin door zijn slaap. Zoals Debhorah al profeteerde, gaat de eer niet zomaar naar Baraq, maar naar een vrouw. Het volk Israël is weer gered van de onderdrukker, totdat ze weer doen wat kwaad is in de ogen van de Aanwezige.... In Openbaring komt de Koning op Zijn witte paard, Zijn kleding is met bloed geverfd. Hoe komt dit? Het antwoord vinden we in Jesaja 63. Uit Bosra komt Hij en Hij treedt de perskuip van Zijn woede helemaal alleen, vindt zelfs niemand om Hem te helpen. Dan biedt Zijn eigen rechterarm Hem hulp en hij oordeelt de heidenen in een verschrikkelijk oordeel. Opnieuw spreekt Hij uit waarom hij eerder het hart van de pharao verhardde: “Opdat gijlieden weet dat Ik de Aanwezige (JHWH) ben!” Hij spreekt hier tegen Moshe. In Ezechiël 36 spreekt Hij dit opnieuw uit tegen Edom, die Hij keihard oordeelt: “Opdat zij (het volk Israel) weten dat Ik de Aanwezige ben.” Dit laatste staat nog te gebeuren: God heeft de behoefte om Zijn eigen volk keer op keer te laten weten wie Hij is omdat Hij zielsveel van hen, Zijn bruid, houdt; noemt hen zelfs Zijn eigen oogappel: wie aan hen komt, die komt aan Mij! Een enorme oorlog breekt uit (vanaf vs. 17) en dat is het einde van de tegenstanders van God. Eindelijk wordt de grote tegenstander, de satan, gebonden en in de afgrond gegooid om na duizend jaar weer voor korte tijd losgelaten te worden, We zijn er nog niet en wie overleden is, staat nog niet voordat de duizend jaar voorbij zijn. Maar degenen die zijn onthoofd zijn om Zijn Naam, die mogen meeregeren met Hem tijdens deze cruciale duizend jaar. Hoe actueel.

Wij sturen deze brief aan vrienden en bekenden. Wilt u deze niet ontvangen? Reply ons dan.