

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 4-1-2019
27-10-5778
Nummer 154

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studyhousereshiet.com
www.resetisrael.com
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom,

שלום

Geen vuurwerk gezien en geen rotjes gehoord: dat is de situatie wanneer men in Israel verblijft van 31 december op 1 januari.

Een oliebol zou wel lekker zijn geweest maar ja... die eten we met chanukah ook al (🥞). Dus vroeg naar bed die 31^e want de kinderen moeten om 06:30u. al opstaan.

De tiende Bijbelse maand is al bijna voorbij en a.s. zondagavond is het Rosh Chodesh, nieuwe maan. En begint dus de nieuwe maand.

In Israel gaan we eind januari officieel al richting de lente.

Op 21 januari is het Tu' beshvat, de 15^e van de maand shewat (de 11^e maand) en dan plant men door heel het land boompjes.

Dit jaar is, zoals sommige van u wel weten, een schrikkeljaar. Dat betekent dat er een extra maand is: maand twaalf aleph en twaalf beth.

Purim is daarom dit jaar pas eind maart en Pesach eind april.

Er zijn zeven schrikkeljaren in negentien jaar.

De muezins in Jeruzalem mogen niet meer zo keihard galmen want oorverdovend is het. Maar nu zijn vele moslims boos en zien de wetgeving als racisme. Het lawaai is nog niet over....



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ©

Yair en Karen Strijker

Verkiezingen

Het rommelt in de Israelische politiek. Sinds het kabinet op 24 dec. viel, zijn er allerlei verschuivingen zichtbaar. Deze week werd ook bekend dat het linkse Zionistische blok (bestaande uit Ha'tnuah van T. Livni en Labor van Avi Gabbai) uit elkaar is gevallen. Blijkbaar was het een éézijdige opzegging want op het gezicht van Tsippi Livni was te lezen dat ze werkelijk verbijsterd was door de mededeling van Gabby en ze liep na de aankondiging vrijwel direkt weg. Waarschijnlijk is haar politieke carrière nu voorbij. Er ontstaan allerlei splintergroepjes en men moet maar zien of deze de kiesdrempel van 3.25% zetels zullen halen. Volgens de peilingen wordt Netanyahu weer de leider, maar er hangt hem mogelijk binnenkort een veroordeling boven het hoofd.

Voor negen april zullen we dat weten en ook wat het effect daarvan zal zijn op hem en de Likudpartij.

Gebed gevraagd voor Nathaniel Felber

Deze 21 jarige soldaat uit Bet-El, werd vorige maand neergeschoten door terroristen. Twee medesoldaten kwamen daarbij om het leven. De jongens maakten deel uit van de Nachal Charedi, een bijzondere orthodox religieuze groep soldaten. Doktoren vechten om het leven van Nathaniel (God heeft hem gegeven). Hij deed deze week een oog open en dat is bemoedigend, maar de familie verzuchtte dat het geenszins zeker is of Nathaniel ooit wakker zal worden. Wilt u voor hem en de familie bidden?

We zijn blij dat het zoveel beter gaat met Karen. Haar bekken is met één behandeling al rechtgezet en lopen gaat zoveel beter. Maar we zijn er nog niet; ze moet rustig aan doen. Over twee weken gaat ze naar Nederland voor wat ontspanning maar zal ook een korte psalmseminar geven in Den Haag (zie pag. 3).

Volgens de overlevering is het volk Israel ongeveer 80 km ten zuiden van Eilat de Rode Zee overgestoken, bij het huidige Nuweiba. Daar is een enorm strand waar heel het volk kan hebben gestaan. De berg Sinaï ligt dan ook in Saudi Arabië en niet op het schiereiland van de Sinaï woestijn wat men ons wil laten geloven... Bovendien kwam de schoonvader van Mozes, Jethro, uit Midian en dat ligt ongeveer op de hoogte van Eilat. Jethro bezocht Moshe in wat we vandaag Saudi Arabië noemen.

Saudie Arabie gezien vanuit Eilat



Israel telt inmiddels bijna 9 miljoen inwoners. Meer dan twee derde is Joods, ongeveer 20% Arabier en verder 'overigen.' Messiaans gelovigen zijn er vooral onder de Joodse bevolking, al is het een kleine groep.

Israel-Brazilië

De 'Trumpachtige,' rechts ingestelde Bolsonaro is sinds deze week de nieuwe president van Brazilië en gaf al eerder te kennen dat hij goede banden met Israel wil aangaan. Ook overweegt hij om, net zoals de VS, de Braziliaanse ambassade naar Jeruzalem, Israels hoofdstad te verplaatsen. Het zal niet snel gebeuren, menen wij, want Brazilië heeft ook goede banden met de Arabische wereld en met Iran. Netanyahu was met Sarah en zoon Yair bij de be-ediging.

Het waren vooral de circa 50 miljoen evangelicals in Brazilië die hem in het zadel hebben geholpen, net zoals de sterke groep evangelicals Trumpaanhangers zijn in de VS.

Moldavië

Volgens de zender Arutz Sheva overweegt de Moldavische president Igor Dodon zeer serieus, om haar ambassade naar Jeruzalem te verhuizen. Arabische landen en de Europese Unie zijn fel tegen het verplaatsen van ambassades naar Jeruzalem. Het zou vrede in de weg staan... Moldavië wil ook graag lid worden van de Unie, maar heeft het momenteel aan de stok met Europa omdat het land de corruptie niet goed genoeg in bedwang zou hebben. Moldavië beschouwt men als één van de armste Europese landen.

Zin om een paar dagen in ons vrijstaand appartement te bivakkeren? Eigen opgang, tuin, keuken, badkamer en slaapkamer. Heerlijk voor twee maar ook geschikt voor 4 personen.



Jordanie en Israels vlag

Minister van informatie en tevens regeringswoordvoerder Jumana Ghunaimat had niet de beleefdheid om opzij te stappen zodat zij in het handelcentrum van Amman over een, daar uit protest neergelegde, Israelische vlag liep en deze bevuilde. Met opzet waren er ook zwarte voetafdrukken op de vlag geplakt als uitnodiging om er ook over heen te lopen. Er zijn nog altijd vele Jordaniërs, ook in hoge kringen, die geen normalisatie wensen met Israel. De premier koos eieren voor zijn geld en verkoos een zij-ingang naar het gebouw zodat hij niet over de vlag hoefde te lopen.

Een kennisje van ons, de Zuid-Afrikaanse Rosy, was op haar werk toen ze gebeld werd: haar huis stond in lichterlaaie... Het bleek niet meer te redden en is volledig verwoest. Het zal je maar gebeuren dat je plotseling niets meer hebt dan alleen de kleding die je draagt. Ze is God zo dankbaar dat ze niet met haar gezin in huis was toen het gebeurde, dat ze niet lagen te slapen. De kinderen waren op school en haar man was in Zuid-Afrika. Hun hondje is wel verbrand in de vlammenzee, wat voor hen allemaal en vooral voor de kinderen bijzonder traumatisch is. Het haalde het landelijke nieuws.. Opvallend hoe Rosy na de eerste schok reageerde: 'Gelukkig hebben we elkaar nog, gelukkig waren we niet thuis, prijs God voor Zijn voorzienigheid.' Ontroerende woorden voor iemand die niets meer heeft...

Karen geeft weer les bij Pillar of Fire in Den Haag. Op vrijdagavond 25 januari geeft ze les over de Shabat, we gebruiken dan ook de maaltijd met elkaar. Er is beperkt toegang op deze avond, dus geef u snel op!

Op zaterdagochtend 26 januari spreekt ze vanuit het Hebreeuws over Psalm 142. Van harte aanbevolen! Aanvang elf uur. Kerketuinenweg 10 te Den Haag.

Heeft u interesse om met uw vriendenkring, gemeente e.d. ook een weekendseminar te organiseren? Karen of Yair Strijker komen graag vanuit Israel naar u toe! 😊. De onderwerpen kunnen uiteenlopend zijn:

-een Psalmenweekend, bezien vanuit de Hebreeuwse grondtaal;

-een basisseminar Bijbels denken vanuit de Hebreeuwse taal;

-of wat te doen met of op de Bijbelse Feesten van Israel, zien we Jehoshua daarin terug;

-Joodse-Israelische geschiedenis in vogelvlucht e.d.

Hebreeuws is Gods Taal! Meer leren over Zijn Taal? Zie 'Hebreeuws in Zes Dagen' van Studiehuis Reshiet.

Onze docente Elske Vahl-Leusink geeft een wekelijkse vlog over een Hebreeuws woord, absoluut warm aanbevolen!

<https://elskevahl.com/2018/09/13/tilly/>

www.studyhousereshiet.com

O ja... wilt u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet in Israel steunen?

Dat kan via NL29ABNA0547807635, fam. Strijker of

via de ANBI stichting Ammeech Ammi, NL86INGB0004358913 tbv Studiehuis Reshiet.

Dank!!! Yair en Karen Strijker Na'aleh Israel

Parasha Wa'era *En Ik zal verschijnen.* We lezen Exodus 6:2-9:35; uit de Haftara lezen we Ezechiël 28:25-29:21 en we lezen Openbaring 16:1-21.

God gebruikt drie elementen om de mens terecht te wijzen, namelijk vuur, water en wind. De eerste plagen in Egypte voerde hij aan door middel van water, namelijk het bloed en de kikkers. De sprinkhanen, steekvliegen en muggen worden door de wind aangevoerd en de builen werden door vuur aangevoerd, wat blijkt uit het feit dat Moshe een handvol roet uit de oven moest nemen om te verspreiden (Ex. 9:8). Bij de hagelplag werden de drie elementen verenigd: hagel zelf bestaat uit water en vuur vermengt zich met de hagel in de vorm van bliksem. De hagel wordt aangevoerd door de wind. Daarom zegt God dan ook in Ex. 9:8: 'Dit keer zal ik u treffen met Mijn zwaarste plaag.'

De farao's die elkaar opvolgen zien zichzelf als goden, krokodillengoden die zich verrijken met het water van de Nijl. Ze zien de Nijl als hun eigen maaksel (Ez. 29:3) en dit komt omdat ze kanalen hebben gegraven waardoor de Nijldelta een zeer groot oppervlak beslaat, veel groter dan de Nijl van nature zou kunnen beslaan. De farao's zien zichzelf als onaantastbare stille en vooral goddelijke schaduwen, die dominant zijn over alle vissen in de Nijl. God maakt hier in de profetie van Ezechiël radicaal een eind aan en Ezechiël profeteert dan ook dat de krokodil met alle aanhangende vissen in de woestijn gedumpt wordt om tot voedsel van de dieren aldaar te dienen. Het is overigens maar de vraag of de farao's zelf hebben bedacht om kanalen te graven of dat dit idee nog van Jozef afkomstig is; er is namelijk een kanaal dat het Jozefkanaal genoemd wordt. Dat zou heel goed het eerst aangelegde kanaal kunnen zijn.

In een filmpje aan boord van Nederlandse vliegtuigen is er weleens een reclame over ons land. Het gaat zo: 'God heeft de hemel en de aarde geschapen, maar de Nederlanders hebben Nederland gemaakt,' doelende op de inpoldering van land. Hoe gevaarlijk; zoals de farao's dachten weg te komen met de Nijl als hun eigen maaksel te bestempelen, zo moeten Hollanders ook niet denken dat ze met de inpoldering van land het recht hebben om te zeggen dat het hun maaksel is, God stelt aan en God breekt af wanneer Hij dat nodig vindt en dit soort dingen vindt Hij doorgaans nodig wanneer de mens arrogant wordt...

In Openbaring zien we de combinatie van water, vuur en wind opnieuw bij de plagen, die God doet aan de mensen die het merkteken van het beest hebben. Vers 1 t/m 16 zijn een opsomming van zeer grote en verschrikkelijke gebeurtenissen, dan plotseling in vers 17 zegt Hij Zelf: '*Zie, Ik kom als een dief; gered is die waakt en die zijn kleding bewaart zodat hij niet naakt wandelt en men zijn schaamte niet ziet.*'

Het is duidelijk dat alle mensen nog door elkaar lopen tijdens al deze gebeurtenissen, er heeft geen grote opname plaatsgevonden, anders was het niet nodig geweest om te noemen *aan wie* de verschrikkelijke gebeurtenissen gedaan zullen worden. Tijdens deze verschrikkingen is het de taak van degenen die God trouw blijven, om hun kleding te bewaren, rein te blijven; zie verder naar Op.19:8 waar staat wat die kleding dan symboliseert: 'En haar is gegeven dat ze bekleed wordt met rein en blinkend linnen, want dit linnen zijn *de rechtvaardigheden* der heiligen.' Met *rechtvaardigheid* komen we bij God, daardoor zijn we gered, want als we niet alleen geloven in Hem, de Rechtvaardige, de grote צדיק tsadieq, maar ook, net als Hij, rechtvaardige daden doen, dan worden we *rechtvaardig* met Hem. Hij heeft ons geschapen naar Zijn *beeld*, aan ons de taak om ook te worden naar Zijn *gelijkenis*, woorden *en* daden!

Wij sturen het Shomron Nieuws aan familie, vrienden, bekenden. Wilt u het even laten weten via reply als u de brief niet meer wenst te ontvangen?