

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 12-10-2018
3-8- 5778
Nummer 142

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studyhousereshiet.com
www.resetisrael.com
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom,

שלום

Allereerst dank voor de vele bemoedigende en lieve mailtjes die wij mochten ontvangen n.a.v. het overlijden aan kanker van Karen's broer, waarbij ik, Yair alleen met de kinderen en een studiegroep achterbleef omdat Karen naar Nederland moest voor de begrafenis. Het was temeer droevig omdat dit al het derde overlijdensgeval was onder haar broers en zussen; ze heeft al twee zussen verloren aan kanker...

Maar het ging hier in Israel allemaal naar wens en de groep heeft enorm meege gedacht en meegeholpen. Todah/Dank!

Je merkt op zulke momenten wel hoe kwetsbaar je bent als kleine organisatie, maar gelukkig is onze Adonai en Bevrijder er ook altijd bij en dat hebben we ervaren!

De eerste parasha/wekelijkse lezing is alweer gelezen en we bestuderen deze week parashat Noach, zie hiervoor de laatste pagina.

Overblijfsel van pilaar van de synagoge van Kapernaum.



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ©
Yair en Karen Strijker

Zondag werd Israel ruw opgeschrikt door de brute moord op 2 Israëliërs, Kim en Ziv, die op het industrieterrein Barkan werkten, vlakbij Ariel (de hoofdstad van Samaria). Ze werden door een 23 jarige Arabier, die er werkte, gebonden en in koelen bloede van dichtbij dood geschoten. Kim, een moeder van 29 en Ziv (35) vader van drie jonge kinderen. Een oudere vrouw werd ook gebonden en beschoten maar overleefde de aanval. Op het Barkanterrein werken 4000 Arabieren en rond de 3000 Joden juist goed samen en deze terreuractie maakt veel kapot. Fatah schoof de moord weg als een 'handeling' en gaf Israel de schuld vanwege de 'bezetting.' Abbas veroordeelde de moord niet. Hamas deelde zoals gewoonlijk bij moordpartijen op Joden snoepjes uit en roept anderen op nog veel meer Joden te vermoorden. De moordenaar is bekend maar nog niet gepakt en hij heeft ook zijn wapen nog...

In 2019 organiseren wij weer een studie-ontdekkingsreis in de Sukkotweek, weer een mooie reis. De Jeruzalemmars zal naar verwachting plaatsvinden op 17 oktober 2019. De reis zal zijn van woensdag 16 oktober tot en met donderdag 24 oktober (verlenging mogelijk). Overnachtingen voor zover bekend in o.a. Jeruzalem, Ariel en het noorden van Israel.



Heeft u interesse...dan horen we dat graag van u. We ontmoeten dan ook Shai, die veel kennis heeft en met ons over het meer vaart met zijn snelle boot.

Graag verwijzen wij u naar onderstaande link en als het kan... doorgeven. *De Goldin Ring Petitie - Breng onze zonen thuis*
https://www.petities24.com/de_goldin_ring_petitie_-_breng_onze_zonen_thuis

Aleph cursussen 'Hebreeuws in Zes Dagen' worden gegeven of starten binnenkort in... **Oud Alblas, Kockengen, Almere, Houten, Rozenburg en Den Haag**, zie op onze website voor exacte data en tijden! Ook de vervolgcursus is meer dan de moeite waard: onze Gimelcursus en niet te vergeten de DVD-film van de Alephcursus.

Egypte houdt ermee op om te bemiddelen tussen Hamas en Israel. Abbas zal er blij om zijn want hij voelde zich buitengesloten en heeft nu zijn zin. Abbas kort Hamas in uitkeringen om de enclave op haar knieën te krijgen. Hamas krijgt wel binnenkort zo'n €130 miljoen van Qatar



Nicky Haley vertrekt eind dit jaar als VS ambassadeur van de UN. Haley was 2 jaar werkzaam bij de UN en altijd zeer positief ten opzichte van Israel en stak dat ook niet onder stoelen of banken. Israel hoopt natuurlijk dat haar vervanger/ster net zo zal zijn! Dank je wel, Nicky, voor je geweldige inzet voor het kleine Israel wat altijd zo heen en weer geslagen wordt door de UN.

Unesco heeft deze week een resolutie aangenomen waarin wordt gesteld dat zowel het graf van de Aartsvaders als de graftombe van Rachel bij 'bezet Palestina' behoren. Joods-Israelisch erfgoed wordt al eeuwen betwist, maar onze God weet wel beter!!

Gisteren vernietigde de IDF een terreurtunnel die een km lang vanuit Gaza ongeveer 200 meter Israelisch grondgebied binnenkwam. De tunnel was zeer geavanceerd en Hamas gebruikte er materiaal voor wat nog niet eerder door Israel was aangetroffen. Er was verlichting en telefonie en de tunnel was aangesloten op andere tunnelnetwerken. Hamas besteedt kostbaar materiaal voor terreur ipv het wederopbouwen van de Gazastrook.

Drama in Beitar Ilit

Dinsdagavond kwamen twee jonge kinderen (2 en 4) om bij een brand in het orthodoxe plaatsje. Een nachtlampje ontplofte en kwam brandend op een bed terecht. Het vijf verdiepingen hoge gebouw is grotendeels verwoest en 8 mensen moesten worden bevrijd door de brandweer.

Shabat shalom

Vuurballonnen vliegen steeds verder. Donderdag zijn er terreurbalonnen ontdekt in Jeruzalem en in Bat Yam, bij Tel Aviv. Deze week waren er opnieuw branden door de vliegers maar de IDF meldde dat het er minder waren dan anders en dat ook het aantal demonstranten bij het grenshek was afgenomen. Afwachten wat er vandaag, vrijdag, gebeurt...

Donderdag was er opnieuw een steekpartij in het noorden van Samaria. Een jonge man en vrouw raakten gewond, maar gelukkig niet levensbedreigend. Ook deze terrorist wist te ontsnappen richting Nablus, maar werd na 10 uur zoeken vandaag gepakt!

Bij de Westelijke muur in Jeruzalem, onder de grond is sinds kort een nieuwe synagoge in gebruik genomen. Tweeduizend jaar geleden waren de gewelven erboven er niet en zouden we naar de blauwe hemel kijken.



In november a.s. en januari '19 zijn er weekendseminars 'Hebreeuws in Zes Dagen' in Zuid Duitsland gepland. Kent u mensen daar? De cursus is wel al bijna vol.

In december komt Yair Strijker naar Nederland en geeft een leerzaam, boeiend en verrijkend shabatseminar op 14-15 december. Leerzame en toegankelijke lessen over de Bijbeltaal en diepzinnige Hebreeuwse Bijbelwoordstudies o.a. vanuit de Psalmen. We organiseren de lessen rond de drie maaltijden op die shabatdag. We zullen studeren, rusten en maaltijd met elkaar houden.' Nadere informatie volgt. Plaats: Katwijk.

Heeft u interesse om met uw vriendenkring, gemeente e.d. ook een weekendseminar te organiseren? Karen of Yair Strijker komen graag vanuit Israel naar u toe! ☺. De onderwerpen kunnen uiteenlopend zijn:

- een Psalmenweekend, bezien vanuit de Hebreeuwse grondtaal;
- een basisseminar Bijbels denken vanuit de Hebreeuwse taal;
- of wat te doen met of op de Bijbelse Feesten van Israel, zien we Jehoshua daarin terug;
- Joodse-Israelische geschiedenis in vogelvlucht e.d.

Hebreeuws is Gods Taal! Meer leren over Zijn Taal? Zie 'Hebreeuws in Zes Dagen' van Studiehuis Reshiet.

www.studyhousereshiet.com

O ja... wilt u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet in Israel steunen?

Dat kan via NL29ABNA0547807635, fam. Strijker of

via de ANBI stichting Ammeech Ammi, tbv Studiehuis Reshiet:

NL86INGB0004358913

Of nl29ABNA0547807635 tnv Fa. Strijker

Dank!!! Yair en Karen Strijker Na'aleh Israel tel: 00972 54 8858281.

Parasha Noach. We lezen Genesis 6:9-11:32. Uit de Haftara lezen we Jesaja 54:1-55:5 en we lezen Mattheus 24:36-46.

Hebreeuwse namen of zelfstandige naamwoorden zijn altijd afgeleid van een werkwoord. De naam Noach is afkomstig van het werkwoord nuach נוּחַ, rusten en heeft ook woordverband met nacham נָחַם, troost geven. We kunnen wel stellen dat de namen van de personen, die in de Bijbel genoemd worden, te maken hebben met de bestemming waartoe zij geroepen zijn. Onder Noach kreeg de aarde ook weer rust en kon er een nieuwe start gemaakt worden. In de naam van Noach נוּחַ zitten ook de letters van het woord chen חֵן, genade verborgen. ‘Adonai was Noach genadig,’ staat er (Gen. 6:8); hij was een rechtschapen man, iesh tsadiek אִישׁ צַדִּיק en niet verdorven zoals al zijn tijdgenoten. Noach mocht de ark bouwen.

Later in het Boek Shmot/Exodus wordt hetzelfde woord gebruikt wanneer de ouders van Moshe/Mozes een arkje maakten om hun baby in te leggen. Ook dat arkje wist de ‘golven van het water’ tegen te houden...

Adonai sluit met Noach een briet ברית, een verbond: er zal nooit meer een vloed komen die heel de aarde zal vernietigen en waarbij alle mensen en dieren omkomen (de vissen der zeeën en andere zeedieren hebben er overigens naar het schijnt geen last van gehad...). Rabbijnen hebben n.a.v. Noach de zgn. Zeven Noachidische Geboden opgesteld als een richtlijn voor heel de mensheid, zodat er een humane wereldsamenleving zal zijn. Ze staan niet als zodanig bij elkaar genoemd in Torah maar zijn wel allemaal Bijbels! Bij de stichting van de staat Amerika werden deze zeven geboden onderschreven!

De zeven zijn: Eer God/Adonai en doe niet aan afgoderij (Gen. 18:19); vloek de Naam van God niet (Lev. 24:16); stel rechters aan (Gen. 18:19); snij geen stukken vlees af van levende dieren (Gen. 9:4); steel niet (Gen. 2:16-17, blijf van de Boom af...); bega geen onzedelijkheid (Lev 20:10-21); vergiet geen bloed (Gen.9:6).

In Jesaja spreekt God troostende woorden tegen Zijn volk. Hij draagt Zijn volk op om vrolijk te zingen en zegt hierbij dat de kinderen van de onvruchtbare méér zullen zijn dan de kinderen die daadwerkelijk geboren zijn. Het gaat om geestelijke kinderen. Breek uit naar rechts en naar links en uw zaad zal de heidenen erven. Het kleine volkje Israel krijgt vele, vele nazaten, zoals God al een Abraham beloofd heeft: uw nazaten zullen talrijk zijn als het zand aan de zee en als de sterren aan de hemel. Miljarden mensen uit alle volkeren zullen uiteindelijk Zijn macht erkennen, Hem lief gaan krijgen, wát een belofte!

Nooit zal Mijn vredesverbond wankelen, zegt de almachtige God in vers 10. God waakt over Zijn volk en zal dit altijd blijven doen! God heeft Zijn Zoon tot een Getuige der volken gegeven (55:4), een Vorst en een Gebieder der volkeren. Onze toekomst is hoopvol!

In Mattheus spreekt Jehoshua over waakzaamheid: Niemand weet wanneer Hij terug zal komen, blijkbaar wist Hij het in Zijn korte tijd van menszijn op aarde ook niet, Hij had immers Zijn Goddelijkheid afgelegd om aan de mens gelijk te worden. Hij haalt hier de tijd van Noach aan waarin men loog en bedroog en geen idee had van de zaken Gods. Hij roept Zijn discipelen en ons op om trouw te blijven aan Hem en te wachten op Zijn terugkeer. Laat ons Zijn woorden ter harte nemen!

Shabat shalom!

Wij sturen het Shomron Nieuws aan familie, vrienden, bekenden. Wilt u het even laten weten via reply als u de brief niet meer wenst te ontvangen?