

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 21-9-2018

12-7- 5778

Nummer 140

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studyhousereshiet.com
www.resetisrael.com
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom,

שלום

Afgelopen Grote Verzoendag

(woensdag) was het 45 jaar geleden dat o.a. Egypte Israel valselijk aanviel op de meest heilige dag van het Bijbelse jaar. Israel heeft de oorlog gewonnen

maar er waren erg veel doden te betreuren. Nu staat Sukkoth voor de deur, we hebben weer een gezellige studie-gastengroep en onze sukkah/loofhut is klaar voor gebruik. Dat is allemaal mooi maar toch waren de laatste dagen wat droeve dagen...we zijn allemaal aangeslagen door de laffe moord op een bekende Amerikaans-Israelische social-media man: Ari Fuld. Ari was zoals zijn naam het wel zegt een leeuw van een vent en een gelovig man in de beloften van de God van Israel.

Hij was nergens bang voor en vooral niet om de waarheid te zeggen. Hij vocht tegen de valse leugens die in de wereld door de vijanden van Israel worden verspreid. Hij was een held in Israelische oorlogen en bleef ook na het einde van zijn officiële dienstplicht jaarlijks als vrijwilliger zijn diensten aanbieden. Een man van 45, vol van vuur, kennis en liefde voor zijn volk, het land Israel maar ook de hele mensheid, vader van 4 werd door een Arabisch joch van 17 vals in de rug gestoken.



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ©

Yair en Karen Strijker

Fuld wist nog de terrorist te achtervolgen en te raken maar stortte toen in elkaar.

Chaliel Jabarin, de dader, is slechts licht gewond en zijn familie kan zich verheugen in een maandelijkse toelage van rond de €400. Jaarlijks keert de PA van Abbas honderden miljoenen euro's uit aan familieleden van terroristen of gevangen terroristen. Nederland en vooral Duitsland geeft de PA veel geld.

De VS willen precies weten en scherper toezicht hebben waar hun gegeven geld heengaat. Chapeau voor de regering Trump die niet bang is voor 'Abbasdruk' of onder de indruk raakt van Ramallah's en Gaza's krokodillentranen.

Wanneer Gaza zich ontdoet van Hamas (nadat deze terreurorganisatie 13 jaar lang daar ellende veroorzaakt hebben) zal het er zeer snel verbeteren.

Israel heeft weliswaar deze zomer een wet aangenomen om de terreuruitkeringen van de PA (Palestijnse Autoriteit) te verrekenen met het inhouden van uit te keren belastinggelden aan de PA, maar de regering is sindsdien laks geweest om deze wet al uitvoerbaar te maken zodat er nog steeds geen sancties worden opgelegd.

Hassan Nasrallah blijft Israel bedreigen met totale vernietiging. Israel heeft afgelopen jaar tientallen acties uitgevoerd in Syrië waarbij voorraden van Iran bestemd voor Hezbollah vernietigd zijn. Baas Hassan, een man die zich amper in de buitenlucht durft te begeven uit angst door Israel te worden geliquideerd, beweert over zeer veel vooruitstrevende wapens te beschikken die Israel ernstig kunnen schaden. Welnu... misschien moet Israel dan daar maar eens gaan neuzen zonder zich in de val te laten lopen natuurlijk.....

Graag verwijzen wij u naar onderstaande link en als het kan... doorgeven.

De Goldin Ring Petitie - Breng onze zonen thuis
https://www.petities24.com/de_goldin_ring_petitie_-_breng_onze_zonen_thuis

Jonathan Razel is een Israelische zanger met Hollandse roots. Zijn grootvader is maar net ontsnapt aan een vernietigingskamp door uit de trein te springen. Jonathan treedt op 8,9 en 10 oktober op in Nederland. Advies: ga zeker proberen een kaartje te bemachtigen want deze orthodoxe zanger zingt niet alleen prachtig maar zijn teksten zijn ook zeer diepzinnig. Luister maar op Youtube! Kijk voor kaarten via de site van Christenen voor Israel.

Cursussen worden gegeven of starten binnenkort in... **Oud Alblas, Kockengen, Almere, Houten, Rozenburg en Den Haag**, zie op onze website voor exacte data en tijden! Ook de vervolgcursus is meer dan de moeite waard: onze Gimelcursus en niet te vergeten de DVD-film die we van de Alephcursus hebben laten opnemen. Zie hiervoor op de webwinkel.

Rusland heeft de Israelische ambassadeur op het matje geroepen omdat maandagnacht een Russisch vliegtuig neergehaald is met Syrisch afweergeschut. Omdat Israel een actie uitvoerde tegen de aanwezigheid van Iran in Syrie, is waarschijnlijk per ongeluk het afweergeschut ingezet tegen het betreffende Russische legervliegtuig. Er zaten 15 mensen in het vliegtuig en iedereen is omgekomen. Het vliegtuig is in zee gestort.

Israel is met een grote delegatie van de IDF naar Moskou afgereisd om één en ander toe te lichten en houdt vol dat op het moment dat Syrie het Russische vliegtuig neerhaalde, de Israelische vliegtuigen alweer terugwaren en Syrie maar wat in het wilde weg heeft geschoten op wat voorbij kwam vliegen in de verwachting dat het een Israelisch vliegtuig was! Toch zijn deze incidenten erg vervelend voor de stabiliteit tussen de verhouding tussen Rusland en Israel in Syrie.

Prachtig moment toen deze ultra orthodoxe man zo voor onze neus ging staan, mijmerend dat ooit daar, vanaf de Olijfberg Zijn voeten zullen staan? De foto mag ook op het volgende Tijdstip nummer prijken ☺



Een heerlijk ontspannende en leerzame 8 daagse Israelreis Van 13-20 maart '19

Een klein overzichtje:

We plannen een bezoek aan het Bijbelse natuurreservaat Neot Kedumim. In maart is dat ook w.b. natuur prachtig om te bezoeken. We bezoeken verder o.a. het historische Jaffo maar ook Hebron en leren over de geschiedenis van deze 2^e belangrijke stad voor Israel. Behalve de grot van Machpela waar de graven zijn van de vier aartsvaders en drie moeders, bezoeken we ook de aloude wederom opgebouwde Joodse kleine enclave van Hebron en het museum aldaar. We zien er o.a. een aangrijpende film over Hebron vanaf de Bijbelse tijden tot nu. Bezoek aan plaatsen rond het meer van Tiberias: we gaan naar de vrij recentelijk opgegraven synagoge van Magdalah, Tabga en naar Kapernaum waar Jehoshua woonde en mensen genas. Evt. ook nog naar de doopplaats Jardaniet. Via de Jordaanvallei rijden we dan naar Qasr al Yahud, vlakbij de Dode Zee. Het is plek van de Jordaan waar de verspieters, het volk Israel, en o.a. Elia overtrok en waar zeer aannemelijk Jehoshua/Jezus door Johannes werd gedoopt. We eten daarna een heerlijk maal bij Bedoeïenen. Ook bezoeken we plekken in Samaria: Shilo (waar de Tabernakel stond en Hannah bad om een kind), Ariel (hoofdstad van Samaria), Chalamisch en het bijzondere uitkijkpunt bij Peduel. Uiteraard zijn er bijzondere bezoekplekken en uitjes in Jeruzalem. Er is ook vrije tijd!

Op verzoek kunnen plaatsen toegevoegd of vervangen worden. **Vraag naar verdere informatie.** Iedere dag zijn er, indien gewenst, toegankelijke Bijbelwoordstudies vanuit het Hebreeuws! Max. 8 personen.

€995,--

Op basis van een 2 persoonskamer. Excl. reis/annuleringsverzekering. Op basis van handbagage (circa 13 kilo). Directe vluchten. Voor een eenpersoonskamer en voor ruimbagage geldt een meerprijs.

In november a.s. en januari '19 zijn er weekendseminars 'Hebreeuws in Zes Dagen' in Zuid Duitsland gepland. Kent u mensen daar? De cursus is wel al bijna vol.

In december komt Yair Strijker naar Nederland. Het zal een leerzaam, boeiend en verrijkend shabatseminar zijn van 14-15 december. Leerzame en toegankelijke lessen over de Bijbeltaal en diepzinnige Hebreeuwse Bijbelwoordstudies o.a. vanuit de Psalmen. We organiseren de lessen rond de drie maaltijden op die shabatdag. We zullen 'leren, studeren, rusten en maaltijd met elkaar houden.' Nadere informatie volgt. Plaats: Katwijk

Heeft u interesse om met uw vriendenkring, gemeente e.d. ook een weekendseminar te organiseren? Karen of Yair Strijker komen graag vanuit Israel naar u toe! ☺. De onderwerpen kunnen uiteenlopend zijn:

- een Psalmenweekend, bezien vanuit de Hebreeuwse grondtaal;
- een basisseminar Bijbels denken vanuit de Hebreeuwse taal;
- of wat te doen met of op de Bijbelse Feesten van Israel, zien we Jehoshua daarin terug;
- Joodse-Israelische geschiedenis in vogelvlucht e.d.

Hebreeuws is Gods Taal! Meer leren over Zijn Taal? Zie 'Hebreeuws in Zes Dagen' van Studiehuis Reshiet.

www.studyhousereshiet.com

O ja... wilt u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet in Israel steunen?

Dat kan via NL29ABNA0547807635, fam. Strijker of

via de ANBI stichting Ammeech Ammi, tbv Studiehuis Reshiet:
NL86INGB0004358913

Dank!!! Yair en Karen Strijker Na'aleh Israel tel: 00972 54 8858281.

Parasha Ha'azinu (leen mij jullie oor) en We'zot Habracha (en dit is de zegen). We lezen Deuteronomium van hoofdstuk 32:1 helemaal uit en gaan door met de Haftara in Jozua tot vers 18 van hoofdstuk 1; dan lezen we Samuel 22:1:51 en Romeinen 10:17, 11:12, 12:19 en 15:9-10 en als laatste lezen we Openbaring 21:9-22:5.

De laatste twee Parashot van Deuteronomium handelen over het lied, de zegen en de dood van Moshe. Vorige week zagen we al dat God aankondigt dat het volk zal afvallen van Hem en dat er grote straffen voor hen te wachten staan. Het lied van Moshe moet het volk alle jaren onderwijzen dat om bij God te blijven en Hem te gehoorzamen. Ook nu nog voor de lezer van vandaag heeft het lied grote zeggingskracht. Moshe is de allergrootste profeet geweest met de allergrootste impact op de mens. Maar als Moshe eerste is, dan mag Koning David toch wel een hele goede tweede zijn? Bijna ongeëvenaard in zijn profetische Psalmen die ook vandaag de dag nog zeer tot de verbeelding spreken en zeer actueel zijn, is David de man naar Gods hart. Moshe heeft dingen flink verkeerd gedaan in zijn leven en David ook, toch zijn beiden Godsmannen geweest en mogen we een voorbeeld aan hen nemen: Moshe was de meest bescheiden man van het hele volk en David had God zo lief dat het ook nu nog van de pagina's van de Psalmboeken afspat. Wat kunnen we ook heden ten dage nog veel van hen leren, deze dingen gaan dus nooit verloren en verflauwen ook niet!

David schrijft ook een lied en wanneer we dit lied naast het lied van Moshe leggen, dan zien we heel duidelijk dat David bij zijn God is gebleven en Hem is blijven gehoorzamen, duidelijk is dat David het lied van Moshe heel goed kent, anders zou hij niet zo duidelijk eraan refereren. Hij herhaalt dat hij gehoorzaam is geweest en Gods wetten heeft nagevolgd en daarom door Hem is uitgered, keer op keer.

Moshe sterft uiteindelijk op de bergtop Nebo, God zegt hem eerst dat hij vergaderd zal worden bij zijn voorouders om te slapen. Zijn voorouders liggen echter in de Machpela bij Hebron. Het is dus duidelijk dat wanneer Moshe gestorven en door God Zelf begraven is, dat dan zijn ziel verhuist naar waar de zielen van zijn voorouders ook liggen te slapen. Keer op keer is duidelijk uit Gods Woord dat we gaan slapen in de aarde als we sterven; we hebben dit eerder uitgewerkt in een Parasha. Dat we dus niet naar de hemel gaan, zelfs de grote profeet Samuel slaapt in de aarde, dat merkt Saul wel als hij hem probeert op te roepen te Endor, waar Samuel inderdaad vanuit de aarde hem tegemoet komt en vraagt waarom Saul hem heeft gestoord in zijn rust. Dit zijn zaken waar we niet overheen moeten lezen.

Hoe zit het dan met het feit dat Jehoshua zegt dat Hij plaats zal bereiden voor de gelovigen, vlak voor Zijn hemelvaart? Dat lijkt te zeggen dat we naar de hemel gaan wanneer we sterven, echter, het nieuwe Jeruzalem is niet in de hemel, maar zal naar beneden komen *vanuit* de hemel, dat is wat Johannes voorziet in Openbaring. Waarschijnlijk zal het nieuwe Jeruzalem precies boven het bestaande Jeruzalem 'hangen.' Zeker weten we het niet, we kunnen het alleen maar raden maar dat zou ook verklaren waarom de nieuwe Tempel wordt opgemeten en waarom Johannes juist helemaal geen nieuwe tempel ziet. Waarschijnlijk is de nieuwe tempel voor het aardse, bestaande Jeruzalem en is God Zelf de Nieuwe Tempel in de gouden stad Jeruzalem die zich daar vlak boven bevindt. Het is in ieder geval zeker dat God op aarde komt regeren; dat Jehoshua terugkomt om Zijn plaats op de troon in Jeruzalem in te nemen, de profeten verklaren dit keer op keer en hoe dat er precies uit gaat zien, wel, dat is nog toekomstmuziek.

Eerst moet Jozua/Jehoshua nog het volk het Beloofde Land in leiden en moet de grote afval nog komen, maar de belofte van wederkomst ligt daar, te wachten in de geschiedenis en toekomst: Hij, de grote Jehoshua, komt terug en zal het oordeel brengen over de wereld, dan zal Hij tronen en zal gaan regeren, wij kunnen niet wachten, Shabat Shalom en Chag Sameach!

Wij sturen het Shomron Nieuws aan familie, vrienden, bekenden. Wilt u het even laten weten via reply als u de brief niet meer wenst te ontvangen?