

# VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 6-7-2018  
23-4-5778

Nummer 137

Studiehuis Reshiet Israel [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)  
Tel: 00972 54 8858281 [www.studyhousereshiet.com](http://www.studyhousereshiet.com)  
[www.resetisrael.com](http://www.resetisrael.com)  
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, שָׁלוֹם  
Israel is een landje in beweging. Stilzitten hoort niet bij de woordenschat van Israëliërs. Mede doordat bijna alles vreselijk duur is in Israel werken dikwijls zowel de vader als de moeder om toch nog een wat luxere levensstijl erop na te kunnen houden. De vele grote winkelmalls met de meest luxe winkels doen niet onder voor de Europese en het krioelt er doorgaans van de bezoekers. Vooral houdt de Israeli van eten. Ze laten ook, en dat is meer een Midden Oostencultuur, doorgaans veel eten op hun tafeltjes achter. Dat is voor Hollandse ogen, althans die van ons, vaak onbegrijpelijk, want de meeste Hollanders eten hun bordje leeg. Regelmatig zie je nog zoveel eten op de tafels achtergelaten dat je denkt dat ze nog moeten beginnen met eten...

**Bewegen** doet het land Israel ook af en toe. Dinsdag- en woensdagnacht waren er aardbevingen van 4.2-4.5 op de schaal van Richter, in Galilea. De schokken waren deels te voelen rond Tel Aviv.

We zagen vele filmpjes van bewegende plafondlampen en hier en daar was er lichte schade. In 1927 is in het gebied rond Israel-Jordanie de laatste grote aardbeving geweest met een kracht van 6.3. Er vielen toen bijna 500 doden. Men verwacht, omdat Israel en vooral ook de Jordaanvallei op de rand van 2 aardplaten ligt, dat er ooit een flinke trilling zal plaatsvinden.

Israëls vijanden hopen er dan misbruik van te maken schrijven zij in hun handboeken. We zijn echter niet bang want Adonai is de Erbij Zijnde Verlosser! Misschien is deze toekomstige beving bedoeld voor het 'eindscenario' en zal deze helpen om het Koningschap van de God van Israel en Zijn Gezalfde te bevestigen hier op aarde. Wie zal niet beven wanneer die dag komt.....



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺

Yair en Karen Strijker

## Water tekort

In Nederland is het droog maar vooral een land als Iran heeft een ernstig tekort aan regenwater. Het is niet te geloven maar brigadier generaal G. R. Jalili hoofd van de burgerlijke verdediging, een hoge pief van het Iraanse leger, beweerde deze week dat Israel en 'een buurland' er voor hebben gezorgd dat wolken en sneeuw Iran niet binnen kwamen. Israel zou de wolken hebben gestolen! Zelfs als 1 aprilgrap zou je er nog niet om lachen maar de man is bloedserius! Gelukkig corrigeerde de meteorologische dienst in Iran vrijwel direkt Jalili en zei voorzichtig: misschien hebben we niet de informatie waarover Jalili beschikt, maar het is niet mogelijk voor een land om sneeuw en wolken te stelen..' In 2011 beschuldigde Ahmadinejad het westen ook van de droogte in Iran en dat zij het HIV virus hadden uitgevonden zodat de farmaceuten hier geld mee konden verdienen. (bron Israel Hayom)

**Netanyahu** heeft onlangs een video gelanceerd in het Farsi (taal van Iran) waarin hij de Iraanse bevolking gedetailleerde informatie geeft hoe zij op eenvoudige wijze water kunnen recyclen. 'Israel heeft de know-how om een catastrofe vanwege de droogte te voorkomen,' zegt hij.

'Het is niet nodig,' zegt Netanyahu: 'dat de bevolking van Iran zo moet lijden onder het huidige wrede Iraanse regime.' De video is al meer dan 5 milj.keer bekeken. Tot 1979 waren er goede betrekkingen tussen Iran en Israel! Op dit moment zijn de landen helaas aartsvijanden van elkaar.

**Australië** heeft deze week besloten om geen geld meer te sturen naar de PA (Palestijnse Autoriteit van Abbas). Zolang de PA gevangen terroristen en/of familieleden van overleden terroristen blijven ondersteunen en openlijk eren, geeft Australië geen geld meer aan de PA. Dat meer landen dat voorbeeld mogen volgen!

Deze week heeft de Knesset een wet aangenomen dat gelden die de PA uitkeert aan terroristen afgetrokken worden van belastinggelden die Israel naar de PA overmaakt. De PA ziet deze handeling als diefstal en als een oorlogsverklaring.

**Spion.** In mei werd een voormalig Israelische minister (halverwege jaren '90) gearresteerd op verdenking van het doorspelen van o.a belangrijke geclassificeerde documenten aan Iran. Hoe belangrijk en actueel de informatie was moet nog blijken. Deze week staat hij terecht.

**Deze** week kwam ook in het nieuws dat Hamas probeert om Israelische soldaten te verleiden seksachtige apps te downloaden zodat Hamas alles te weten komt van de soldaat. Ze hadden weinig succes. Wat Bileam's advies aan Balak lukte, Israel verleiden met buitenlandse vrouwen, lukt Hamas niet!

Ons 2.5 maandelijks magazine **TijdStip** is weer bijna gereed. We leggen nu de hand aan de laatste artikelen. Ook geïnteresseerd in een abonnement of proefnummer?

Jaarabonnement, verschijnt 5 x per jaar (sinds 2010) €28.95



**Ook dit jaar** hopen we weer enige tijd in Nederland te zijn. We wonen alweer een jaar in ons nieuwe huis en het bevalt prima. Het contract loopt nog drie jaar. Ondanks dat het vakantie is willen we hier en daar een spreekbeurt verzorgen. We spreken o.a in Buitenpost, Veenendaal, Nieuw Lekkerland en Bolsward. Wie weet lehitraot en wilt u weten wanneer en waar dan graag even mailen naar ons.

**O ja...** wilt u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet in Israel steunen? Dat kan via NL29ABNA0547807635, fam. Strijker of via de ANBI stichting Ammech Ammi, tbv Studiehuis Reshiet: NL86INGB0004358913  
Dank!!! Yair en Karen Strijker Na'aleh Israel tel: 00972 54 8858281.

## De prins

Het bericht dat de auto van de hertog van Cambridge, prins William, toen hij naar Ramallah reed door Arabische jongeren met enkele stenen bekogeld werd, is niet verschenen in de reguliere wereldse media. Blijkbaar was het bezoek op dat moment niet duidelijk aangekondigd of waren de jongeren er zich niet van bewust en wordt standaard iedere auto die niet Arabisch is (kan men o.a. herkennen aan de witte nummerplaten) aangevallen. Zulke berichten zijn niet interessant voor de media....

**Israel helpt Syrische vluchtelingen** . Doordat de regering van Assad (geholpen door Rusland en Iran) de rebellen in het zuiden van Syrië nu ook opjaagt, stromen vele Syriërs naar de Golan, vlakbij Israel. Israel geeft hen hulpgoederen, gewonden worden in Israelische ziekenhuizen behandeld en Israel biedt hen verder enige bescherming omdat Assad toch niet zo dicht bij de grens met Israel 'durft' te komen. Dat Israel duizenden gewonde Syriërs behandeld heeft en tonnen aan hulpgoederen regelmatig, in de nachten, over de grens bij de Golan aan behoeftigen geeft is ook een actie die de media niet of amper vermelden. Luister eens en kijk eens naar de verslagen hierover op Youtube, door Chananya Naftali.

**Deze week** heeft Netanyahu groen licht gegeven aan ministers van de Knesset om eindelijk, na een stop van twee jaar, weer Har HaBayit, de Tempelberg) de bezoeken.

Brand door vuurvliegers vanuit Gaza. Dit brandje zagen we afgelopen zondag vanuit Yad Mordechai. Nog steeds komen er dagelijks tientallen vuurvliegers de Israelische kant op. Soms ook ballonnen zonder brandbom maar met een foto van een gesluierde vrouw met een machinegeweer....



## Heerlijke 8 daagse Israelreis van 20-27 december

Met o.a. 2 dagen ontspanning, verdieping en genieten in **Eilat!**  
 Varen op de Rode zee en snorkelen tussen het koraal, bezoek Timna park.  
 Verder boeiende trips in Israel en Samaria/Judea. Vraag naar verdere informatie. Iedere dag zijn er, indien gewenst, toegankelijke Bijbelwoordstudies vanuit het Hebreeuws! Max. 8 personen.

€985,--

Op basis van een 2 persoonskamer.  
 Excl. reis/annuleringsverzekering.  
 Op basis van handbagage, onbeperkte kilo's. Directe vluchten.  
 Voor ruimbagage geldt een meerprijs.

De geweldige zanger Jonathan Razel komt naar Nederland!  
 8-10 in Amersfoort; 9 okt in Schiedam en 10 okt. In assen.  
 Voor meer info:

<https://christenenvoorisrael.nl/razel/>

Hebreeuws is Gods Taal! Meer leren over Zijn Taal? Zie 'Hebreeuws in Zes Dagen' van Studiehuis Reshiet. Ook de vervolgcursus is meer dan de moeite waard: onze Gimelcursus en niet te vergeten de DVD-film die we van de Alephcursus hebben laten opnemen. Zie hiervoor op de webwinkel van [www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl)

Nog 2 plaatsen vrij:

Speciale aanbieding voor een volledige verzorgde chanukahreis van donderdag 29 nov. t/m 6 december!

Nu voor € 795, all-in

Chanukah is het vrolijke bevrijdingsfeest wat ieder jaar herdacht wordt. 22 eeuwen geleden werd Jeruzalem, met de Hulp van onze God en Bevrijder, bevrijd van de Grieks-Syrische overheersers en wijdde men de Tempel, die verontreinigd was door o.a. varkensoffers, opnieuw in. Ook Jehoshua/Jezus vierde Chanukah (Joh. 10:22). Chanukahavond start dit jaar op zondagavond 2 december en duurt 8 dagen. Men geeft elkaar o.a. cadeautjes en het eten is nog lekkerder dan anders... 😊. We gaan er een hele gezellige avond van maken met o.a. een speciaal oergezellig chanukahspel... informatie volgt!!

Bezoeken: o.a. Caesarea nationaal park; Neot Kedumiem, Stalachtietgrotten bij Bet Shemesh, dagje Tiberias met bezoek Kfar Nachum (Kapernaum) en Magdalah; varen op het meer van Tiberias, bezoek winery in de Shomron met uitleg, bezoek Garizienberg (onder voorbehoud), Israel museum in Jeruzalem en veel meer interessante plekken, ook evt. in overleg met elkaar.

Iedere dag zijn er ook toegankelijke Bijbelwoordstudies vanuit het Hebreeuws!

Max. 8 personen.

Op basis van een 2 persoonskamer.  
 Excl. reis/annuleringsverzekering.  
 Op basis van handbagage, onbeperkte kilo's.  
 Directe vluchten.  
 Voor ruimbagage geldt een meerprijs.

Parasha Pinchas, we lezen Numeri 25:10; uit de Haftara lezen we 1 Kon. 18:46-19:21 en we lezen Johannes 2:13-25.

Pinchas, de kleinzoon van Aharon, heeft goed gehandeld door een Israëliet en zijn Midjanitische liefje te doorsteken, waardoor de plaag van God stopt. Pinchas krijgt van God het verbond des vredes en zijn geslacht het eeuwige priesterschap, een enorme eer. Opnieuw wordt iedereen van twintig jaar en ouder geteld, waarbij opvalt dat de kinderen van Korach niet zijn gedood met hun vader tijdens zijn opstand tegen Moshe en God (Num. 16:2). Aan de stammen zal land uitgedeeld worden, daarom is de telling nodig want een grote stam krijgt meer land zodat er genoeg is voor iedereen. Het lot, goral גורל, echter, bepaalt waar de stammen zich zullen vestigen, hier doet God geen uitspraak over. Bij de telling blijkt dat niemand van de oudere generatie die eerder was geteld, is overgebleven behalve Kaleb (deze naam bestaat uit twee woorden: kol en lebh: helemaal hart!) en Jehoshua.

De dochters van Zelafad krijgen ook erfrecht van God; zij hadden geen broers en zo zal het zijn voor elke dochter die geen broers heeft (27:8) en God stelt nog meer beschermende wetten in deze tekst. Hij komt voor iedereen op en zo krijgt ook ieder zijn of haar deel. Daarna stelt God Jehoshua aan als de opvolger van Moshe en dat is niet toevallig. Jehoshua heette eerst Hosea, maar zoals we al eerder lasen, noemde Moshe hem Jeshoshua toen hij hem aanstelde als verspieder in het land Kanaän. Jehoshua is de zoon van Nun en nun is een oud woord voor vis en dit staat voor bevrijding. Jehoshua is de zoon van de bevrijding en de latere Jehoshua, Die Jezus of Jeshua wordt genoemd, Hij heet eigenlijk Jozua en is ook de Zoon van de Bevrijder, Die Zijn volk in het Beloofde Land leidt.

Alle offers worden in deze Parasha behandeld en daarmee alle Bijbelse, door God gegeven Hoogtijdagen, welke tot in eeuwigheid gehouden moeten worden. Het is een herhaling van de opsomming die in Leviticus al gegeven is en we mogen weten dat wanneer God iets vaker dan 1 keer zegt, dat het Hem dan ook echt menens is. In Leviticus 23:2 spreekt Hij: 'De gezette Hoogtijden des Aanwezige (JHWH), welke gij uitroepen zult, zullen heilige (apart gezette) samenroepingen zijn; deze zijn **Mijn** gezette Hoogtijden.' Van Hem en van niemand anders, Hij bepaalt wanneer men samenkomt; drie keer per jaar met Pesach; Shabhuoth (het Wekenfeest, Pinksteren) en met Sukkoth. Dit is een eeuwige inzet (vs. 14).

Eliyahu (Elia), intussen, rent voor zijn leven omdat Izebel hem dood wil. Hij vlucht naar de Negevwoestijn en wie daar weleens geweest is weet wat een desolate woestijn dit is, het viel hem niet mee en gelukkig komt een engel hem versterken met water en brood. Daar moet hij veertig dagen op leven tijdens zijn tocht naar de berg Gods: Horeb, waar eerder het volk water uit de rots kreeg te drinken tijdens de uittocht. Daar, in het Sinai-schiereiland, helemaal in het zuiden, krijgt hij echter de opdracht om naar Damascus, Syrië, helemaal in het noorden te gaan om Hazael en Jehu te zalven tot koningen over Syrië en Israël, daarna moet hij Elisa zalven tot opvolger na hemzelf. Kan men zich voorstellen wat dat geweest moet zijn: honderden kilometers legt hij af door de woestijn van Sinai; de Negev; de woestijn van Judea en langs het gebergte van Gilead naar Syrië, wat een enorme tocht!

Jehoshua, onze Messias is verbolgen over de wisselaars en de verkopers van offerdieren, slaat de kooplui met een gesel de Tempel uit en keert de tafels met geld ondersteboven. Hij spreekt over Zijn eigen lichaam wanneer men hem vraagt om een teken en voorzegt Zijn kruisdood en opstanding. Ze kunnen het niet begrijpen, pas later valt het shekeltje bij velen, wanneer Hij werkelijk is opgestaan uit de doden.. Eliyahu/Elia gaat van noord naar zuid en terug, maar Jehoshua gaat van oost naar west en terug: 'Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van ons (Psalm103).' Baas boven baas!

**Wij sturen het Shomron Nieuws aan familie, vrienden, bekenden. Wilt u het even laten weten via reply als u de brief niet meer wenst te ontvangen?**